

Bios ag. Medikou Iamatikou2

Τὸν κάλεσε ἐκ νέου μπροστά του, καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε ἀξιώματα καὶ τὴ φιλία τοῦ Αὐτοκράτορα, ἐὰν θυσίαζε στοὺς δικούς του θεούς.

Ο Ἅγιος ὅμως διεκήρυξε δημοσίως ὅτι δὲν θέλει νὰ λατρεύσει οὔτε νὰ θυσιάσει σὲ πρόσωπα κουφά, μουγκά καὶ τυφλά τὰ ὅποια ἔχουν κατασκευασθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους, οὔτε ἥθελε μία ἄλλη φιλία, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ Αὐτοκράτορα, παρὰ μόνον αὐτὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πιστῶν ὑπηρετῶν Του.

Τότε ὁ Τερενζιανὸς διέταξε νὰ τὸν δέσουν σὲ ἓνα μεγάλο ξύλο καὶ νὰ τοῦ δέσουν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια μὲ αἰχμηροὺς καὶ χοντροὺς κόμπους ἀπὸ σίδερο.

Σ' αὐτὸ τὸ μαρτύριο ὁ ἄγιος εὐχαριστοῦσε τὸ Θεό, ὁ ὅποῖς τὸν ἔκρινε ἄξιο νὰ βασανιστεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ τὸν περιέλαβε ἀνάμεσα στοὺς πιστούς Του λέγοντας: «Ἐλπίζω στὸν Θεό μου καὶ δὲν φοβᾶμαι τίποτα».

Σὴν συνέχεια ὁ ἐπαρχος τὸν κατέβασε ἀπὸ τὸ ξύλο, τὸν ἔβαλε στὴ γῆ καὶ ἔδωσε ἐντολὴ σὲ πέντε στρατιῶτες νὰ τὸν χτυποῦν μὲ χοντρὰ ξύλα. Συγχρόνως τοῦ ἐλεγαν νὰ θυσιάσει στοὺς θεοὺς ποὺ λατρεύει ὁ Αὐτοκράτορας.

Ο Ἅγιος ἀπαντοῦσε: «Ο Θεός μου εἶναι Αὐτοκράτωρ τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ ὅποιος θυσιάσει στοὺς φεύτικους θεούς θὰ πεθάνει ἀπὸ αἰώνιο θάνατο».

Ο Τερενζιανὸς γεμάτος θυμὸ τὸν κρέμασε στὴ στρέβλη καὶ μὲ ἀναμμένες φωτιές τὸν ἔκαιγαν καὶ μὲ ἀγκίστρια καὶ σιδερένια νύχια τοῦ ἐσχιζαν τὶς σάρκες.

Ο Ἅγιος σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀποτρόπαιο βασανιστήριο, ἦταν ἐνωμένος μὲ τὸν Θεό καὶ παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δώσει δύναμη γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ὑποφέρει ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν τύραννο εἶπε: «δὲν βλέπεις φτωχὴ ὅτι ἡ ἔχθρότητά σου μὲ κάνει νὰ ἀποκτῶ περισσότερο τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μου;».

Ο ἐπαρχος τότε προσπάθησε μὲ ὥραια λόγια νὰ τὸν μεταπείσῃ. Τὸν βρῆκε ὅμως πολὺ χαρισματικὸ καὶ φωτισμένο καὶ διε-

Τὸν κάλεσε ἐκ νέου μπροστά του, καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε ἀξιώματα καὶ τὴ φιλία τοῦ Αὐτοκράτορα, ἐὰν θυσιάζῃ στοὺς δικούς του θεούς.

Ο Ἅγιος ὅμως διεκήρυξε δημοσίως ὅτι δὲν θέλει νὰ λατρεύσει οὔτε νὰ θυσιάσει σὲ πρόσωπα κουφά, μουγκά καὶ τυφλά τὰ ὅποια ἔχουν κατασκευασθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους, οὔτε ἥθελε μία ἄλλη φιλία, ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ Αὐτοκράτορα, παρὰ μόνον αὐτὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν πιστῶν ὑπηρετῶν Του.

Τότε ὁ Τερενζιανὸς διέταξε νὰ τὸν δέσουν σὲ ἓνα μεγάλο ξύλο καὶ νὰ τοῦ δέσουν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια μὲ αἰχμηροὺς καὶ χοντροὺς κόμπους ἀπὸ σίδερο.

Σ' αὐτὸ τὸ μαρτύριο ὁ ἄγιος εὐχαριστοῦσε τὸ Θεό, ὁ ὅποιος τὸν ἔκρινε ἀξιὸν νὰ βασανιστεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ τὸν περιέλαβε ἀνάμεσα στοὺς πιστούς Του λέγοντας: «Ἐλπίζω στὸν Θεό μου καὶ δὲν φοβᾶμαι τίποτα».

Στὴν συνέχεια ὁ ἐπαρχος τὸν κατέβασε ἀπὸ τὸ ξύλο, τὸν ἔβαλε στὴ γῆ καὶ ἔδωσε ἐντολὴ σὲ πέντε στρατιῶτες νὰ τὸν χτυποῦν μὲ χοντρὰ ξύλα. Συγχρόνως τοῦ ἔλεγαν νὰ θυσιάσει στοὺς θεοὺς ποὺ λατρεύει ὁ Αὐτοκράτορας.

Ο Ἅγιος ἀπαντοῦσε: «Ο Θεός μου εἶναι Αὐτοκράτωρ τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ ὅποιος θυσιάσει στοὺς φεύτικους θεούς θὰ πεθάνει ἀπὸ αἰώνιο θάνατο».

Ο Τερενζιανὸς γεμάτος θυμὸ τὸν κρέμασε στὴ στρέβλη καὶ μὲ ἀναμμένες φωτιὲς τὸν ἔκαιγαν καὶ μὲ ἀγκίστρια καὶ σιδερένια νύχια τοῦ ἔσχιζαν τὶς σάρκες.

Ο Ἅγιος σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀποτρόπαιο βασανιστήριο, ἦταν ἐνωμένος μὲ τὸν Θεό καὶ παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δώσει δύναμη γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ὑποφέρει ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν τύραννο εἶπε: «δὲν βλέπεις φτωχὴ ὅτι ἡ ἐχθρότητά σου μὲ κάνει νὰ ἀποκτῶ περισσότερο τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μου;».

Ο Ἔπαρχος τότε προσπάθησε μὲ ὥραῖα λόγια νὰ τὸν μεταπείσῃ. Τὸν βρῆκε ὅμως πολὺ χαρισματικὸ καὶ φωτισμένο καὶ διε-