

Grafeio proskunimaton Kyprou



ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Εποπτεία-Βαθύνιο:
Θεοφιλέστετος Επίσκοπος, Μεσαορίας
κ. Γρηγόριος
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Παλιά Λευκωσία
Τηλέφωνα: +357 22554600 και 22554611
Τηλεομοιότυπα: +357 22346254 και 22431796
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
office@churchofcyprus.org.cy
Διεύθυνση Ιστοσελίδας:
www.churchofcyprus.org.cy

Το Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου ανοίγει τις θύρες του σαν ένα μεγάλο Αρχονταρία για να υποδεχτεί τον προσκυνητή και να τον φιλέψει με τα νάματα ενός ολόκληρου θρησκευτικού κόσμου. Προσκαλώντας τον να ζήσει στους ευλογημένους τόπους της «Νήσου των Αγίων», ταξίδια πραγματικά ολικά και νοερά, μέσω σε αιωνίους τοπία, στη μαγευτικότερη γεωγραφία σε μέρη λατρευτικά που μιράζουν θυμίαμα και αναβλίζουν πνευματικήν εικαδίαν.

Εκεί όπου Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, Ιερείς διάκονοι, ασκητές, μοναχοί, νεωκόροι και λαϊκοί, όλοι αυτοί που απαρτίζουν το σώμα της Εκκλησίας της Κύπρου με το πνευματικό τους έργο οδηγούν τον άνθρωπο/προσκυνητή σε μια «εν πνεύματι και αληθείᾳ προσκύνηση».

Σε Ναούς, Μοναστήρια, Σκήτες, Εκδηλωσιαστικά Μουσεία και ιερά Σκευωρυδάκια που χάριζαν πολλά χρόνια πριν θεραπεύτησαν στον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο που οδοιπόροι έρχονται από μακριά για να θεραπευθούν από τα παθήματά τους. Και αναζητούσαν θεραπεία στο καταφύγιο του αγιότοπου νησιού, κάτω από την πνευματική θερμακρασία του εύκρατου κλίματος της χριστιανικής θρησκείας.

Για τον ίδιο λόγο αναζητά και ο σύγχρονος ταξιδιώτης «να ανασάνει μες’ τούντον τόπον Παράδεισου αέραν». ζητώντας να του χαρισθεί «εν τέλει» μια σικειά διαμονή, όπως χαρίσθηκε παλιά στον Ελληνισμό το χάρισμα να απολαμβάνει και να υπομένει τον πλούτο του ιερού. Για να εισέλθει στην αγκαλιά μιας μεγάλης πνευματικής οικογένειας, βρίσκοντας την άδολη σγάτη στους καλπους της Εκκλησίας της Κύπρου, όπου μπορεί να αναπαυθεί η αλωθείσα του ψυχή, που υποφέρει από αστοχία, απουσία νοήματος και την απομάρτυρη από τον Θεό.



**ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΓΓΗΣΕΩΝ**

Θεοφανεία-Βαθόνεα:
Θεοφανείας, Βασιλείου, Μεσομορίας,
κ. Γρηγόρεος,
κεφάλι Αρχιεπισκοπείας Κύπρου
Παλαιά Λευκωσία
Τηλέφωνα: +357 22554600 και 22554611
Τηλεομοιότητα: +357 22346254 και 22431796
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
office@churchofcyprus.org.cy
Διεύθυνση Ιστοπολίτες:
www.churchofcyprus.org.cy

Το Γραφείον Προσκυνηματικών Περιγγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου ανοίγει τις θύρες του σαν ένα μεγάλο Αρχονταρία για να υποδεχτεί τους προσκυνητή και να του φιλέψει με τα νάματα ενός ολόκληρου θρησκευτικού κόσμου. Προσκαλώντας τους να ζήσουν στους ειλογημένους τόπους της «Ηγίου των Αγίων», ταξίδια πραγματικά αλλά και νοερά, μέσω σε αιωνιότερα τοπία, στη μαγιστρικότερη γεωγραφία, σε μέρη λατρευτικά που μιρίζουν θυμίαμα και αναβλύζουν πνευματικήν ευαδίαν.

Εκεί όπου Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, Ιερείς διάκονοι, ασκητές, μοναχοί, νεωκόροι και λαϊκοί, όλοι αυτοί που απαρτίζουν το σώμα της Εκκλησίας της Κύπρου με το πνευματικό τους έργο οδηγούν τους άνθρωπο/προσκυνητή σε μια «εν πνεύματι και αληθείᾳ προσκύνηση».

Σε Ναούς, Μοναστήρια, Σκήτες, Εκδημαστικά Μουσεία και ιερά Σκευοφυλάκια που χάριζω πολλά χρόνια πριν θεραπεύα στον άνθρωπο. Δεν είναι τοχείο που οδοιπόροι έρχονται από μακριά για να θεραπευθούν από τα παθήματά τους. Και αναζητούσαν θεραπεία στο καταφύγιο του αγιότοπου νηρού, κάτια από την πνευματική θερμοκρασία του εύκρατου κλίματος της χριστιανικής θρησκείας.

Για τον ίδιο λόγο αναζητά και ο σύγχρονος ταξιδιώτης «να ανασάνει μες' τούντον τόπον Παράδεισου αέραν», ζητώντας να του χαρισθεί «εν τέλει» μια οικεία διαμονή, όπως χαρίσθηκε πολιά στον Ελληνισμό το χάρισμα να απολαμβάνει και να υπομένει τον πλούτο του ιερού. Για να εισέλθει στην αγκαλιά μιας μεγάλης πνευματικής συκογένειας, βρίσκοντας την άδολη αγάπη στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου, όπου μπορεί να αναπαυθεί η αλιωθείσα του φυχή, που υποφέρει από αστοχία, απουσία νοήματος και την απομάκρυνση από τον Θεό.