

## 10674\_page\_46

Η ανέγερση του Αγίου Νικολάου πρέπει να έγινε από τους Βατοπαιδινούς πατέρες για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των εργαζομένων στην Μπουρού. Διότι ο Ναός του Αγίου Θεοδώρου ήταν καθεδρικός Ναός των "Πόρων", ή του Περιθεωρίου<sup>46</sup>, και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει.

Το καθεστώς της Μονής που προαναφέραμε φαίνεται να διατηρήθηκε αδιατάρακτο για πολλούς αιώνες χωρίς να παρενοχληθεί από τους διάφορους κατακτητές η Μονή, μηδέ και των Τούρκων εξαιρουμένων, ως το έτος 1791. Τότε ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου καπετάν Χουσεϊν πασάς Τζεζαερλής έπλευσε στα μέρη εκείνα με το στόλο του και αφού είδε τη λίμνη και το διδάρι, θέλησε να τα κάμει κτήμα του. Οι εκπρόσωποι της Μ. Βατοπαιδίου διαμαρτυρήθηκαν. Ο ναύαρχος αντέδρασε έντονα και ζήτησε ακριβείς πληροφορίες από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη λίμνη Μπουρού στην περιοχή της Αίνου. Τότε ο Πατριάρχης Νεόφυτος Α' μετά από συνοδική απόφαση απάντησε με "Τακρίριο"<sup>47</sup> στο Χουσεϊν πασά σύμφωνα μ' αυτό ο Πατριάρχης, μόλις πήρε "τήν ύψηλή διαταγή"<sup>48</sup> του Χουσεϊν, συγκέντρωσε τα επίσημα έγγραφα της λίμνης<sup>49</sup> και τα μελέτησε με τους εννέα συνοδικούς του μητροπολίτες<sup>50</sup>. Διαπίστωσε ότι η λίμνη είχε δωρηθεί στην Ι. Μ.

στρατό από την Ισπανία για να τον βοηθήσουν στους πολέμους του εναντίον των Τούρκων. Η παραπάνω συμπλοκή συνέβη όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους την Ισπανία κατά τη συμπλοκή φονεύτηκε ο αρχηγός της δεύτερης ομάδας Estenca, τον οποίον οι Καταλανοί έθαψαν σε μια μονή του Αγίου Νικολάου στην περιοχή (Κυριακίδης, *Περί την ιστορίαν της Θράκης, ο Ελληνισμός των συγχρόνων Θρακών, αι Πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή*, Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσ/νίκη 1960, σ. 36). Ως πιθανότερος τόπος της Μονής αυτής που θάφτηκε ο Estenca μπορούμε να θεωρήσουμε σήμερα τα ερείπια που σώζονται έξω από το χωριό Σέλινο της Ξάνθης. Διότι από τότε (1310) ως το 1371, που εκδόθηκε το χρυσόβουλλο του Ούγκλεση, καμιά πληροφορία δε σώζεται για τον Άγιο Νικόλαο της Μπουρούς. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψή μας ότι ο Άγιος Νικόλαος πρέπει να κτίστηκε από τους εργάτες της Μπουρούς και τους βατοπαιδινούς μοναχούς μετά το 1371, αλλά είναι άγνωστο αν κτίσθηκε επάνω σε παλιά θεμέλια.

46. Μπακιωτζής, *Έκθεση πρώτη*, σ. 49.

47. Νεόφυτος Ζ' Πατριάρχης "Τακρίριο προς το ναύαρχο Χουσεϊν πασά Τζεζαερλή", Ι. Ζατζηγιωάννης, *όπ. παραπ.*, σ. 19ε.

48. "Υψηλό Πουγιουρτί", *αυτόθι*, σ. 19.

49. "Αρχαία Σενέτια", *αυτόθι*, σ. 20.

50. Τα ονόματα των εννέα Μητροπολιτών ήταν : Ο Καισαρείας Γρηγόριος, ο Εφέσου Σαμουήλ, ο Ηρακλείας Μεθόδιος, ο Κυζίκου Αγάπιος, ο Νικομηδείας Γεράσιμος, ο Τυρνόβου Καλλίνικος, ο Προύσης Άνθιμος, ο Λαρίσης Μελέτιος, ο Ξάνθης Ναθαναήλ.

Η ανέγερση του Αγίου Νικολάου πρέπει να έγινε από τους Βατοπαιδινούς πατέρες για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των εργαζομένων στην Μπουρού. Διότι ο Ναός του Αγίου Θεοδώρου ήταν καθεδρικός Ναός των "Πόρων", ή του Περιθεωρίου<sup>46</sup>, και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει.

Το καθεστώς της Μονής που προαναφέραμε φαίνεται να διατηρήθηκε αδιατάρακτο για πολλούς αιώνες χωρίς να παρενοχληθεί από τους διαφόρους κατακτητές η Μονή, μηδέ και των Τούρκων εξαιρουμένων, ως το έτος 1791. Τότε ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου καπετάν Χουσεϊν πασάς Τζεζαερλής έπλευσε στα μέρη εκείνα με το στόλο του και αφού είδε τη λίμνη και το διδάρι, θέλησε να τα κάμει κτήμα του. Οι εκπρόσωποι της Μ. Βατοπαιδίου διαμαρτυρήθηκαν. Ο ναύαρχος αντέδρασε έντονα και ζήτησε ακριβείς πληροφορίες από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη λίμνη Μπουρού στην περιοχή της Αίνου. Τότε ο Πατριάρχης Νεόφυτος Α΄ μετά από συνοδική απόφαση απάντησε με "Τακρίριο"<sup>47</sup> στο Χουσεϊν πασά σύμφωνα μ' αυτό ο Πατριάρχης, μόλις πήρε "τήν ύψηλή διαταγή"<sup>48</sup> του Χουσεϊν, συγκέντρωσε τα επίσημα έγγραφα της λίμνης<sup>49</sup> και τα μελέτησε με τους εννέα συνοδικούς του μητροπολίτες<sup>50</sup>. Διαπίστωσε ότι η λίμνη είχε δωρηθεί στην Ι. Μ.

στρατό από την Ισπανία για να τον βοηθήσουν στους πολέμους του εναντίον των Τούρκων. Η παραπάνω συμπλοκή συνέβη όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους την Ισπανία κατά τη συμπλοκή φονεύτηκε ο αρχηγός της δεύτερης ομάδας Estenca, τον οποίον οι Καταλανοί έθαψαν σε μια μονή του Αγίου Νικολάου στην περιοχή (Κυριακιάς, *Περί την ιστορίαν της Θράκης, ο Ελλητισμός των συγχρόνων Θρακιών, αι Πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή*, Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσ/νίκη 1960, σ. 36). Ως πιθανότερος τόπος της Μονής αυτής που θάφτηκε ο Estenca μπορούμε να θεωρήσουμε σήμερα τα ερείπια που σώζονται έξω από το χωριό Σέλινο της Ξάνθης. Διότι από τότε (1310) ως το 1371, που εκδόθηκε το χρυσόβουλλο του Ούγκλεση, καμιά πληροφορία δε σώζεται για τον Άγιο Νικόλαο της Μπουρούς. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψή μας ότι ο Άγιος Νικόλαος πρέπει να κτίστηκε από τους εργάτες της Μπουρούς και τους βατοπαιδινούς μοναχούς μετά το 1371, αλλά είναι άγνωστο αν κτίστηκε επάνω σε παλιά θεμέλια.

46. Μπακιρτζής, *Έκθεση πρώτη*, σ. 49.

47. Νεόφυτος Ζ΄ Πατριάρχης "Τακρίριο προς το ναύαρχο Χουσεϊν πασά Τζεζαερλή", Ι. Ζατζηγιωάννης, *όπ. παραπ.*, σ. 19ε.

48. "Υψηλό Πουγιουρτί", *αυτόθι*, σ. 19.

49. "Αρχαία Σενέτια", *αυτόθι*, σ. 20.

50. Τα ονόματα των εννέα Μητροπολιτών ήταν : Ο Καισαρείας Γρηγόριος, ο Εφέσου Σαμουήλ, ο Ηρακλείας Μεθόδιος, ο Κυζίκου Αγάπιος, ο Νικομηδείας Γεράσιμος, ο Τυρνόβου Καλλίνκος, ο Προύσης Άνθιμος, ο Λαρίσης Μελέτιος, ο Ξάνθης Ναθαναήλ.