

## 10674\_page\_38

Η Θεοδώρα, όπως φαίνεται, καταγόταν από το βασιλικό γένος των Κομνηνών, είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τους ευκατάστατους γονείς της, ήταν θεοφοβούμενη πριγκίπισσα γι' αυτό αφιέρωσε την περιουσία της στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου είναι πολύ πιθανόν οι βασιλείς γονείς της να συνδέονταν με ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μονή, η οποία ήταν βασιλική.

Η αγάπη της Θεοδώρας προς την Εκκλησία φαίνεται και από την αφιέρωση που έκανε στον οικονόμο της Ξάνθης με τον οποίο πρέπει να συνδεόταν ιδιαίτερα.

Επίσης είναι αξιοπαρατήρητο ότι η Θεοδώρα φαίνεται να αγνοεί τελείως το μετόχι του Περιθεωρίου που δώρησε με χρυσόδουλλο ο Ν. Βοτανειάτης. Έτσι δύο πράγματα πιθανώς συμβαίνουν: ή ότι οι μοναχοί του Βατοπαιδίου, με την πάροδο των ετών λησμόνησαν και εγκατέλειψαν το μετόχι τους, οπότε το αγόρασαν και απέκτησαν την κυριότητα οι βασιλείς και οι γονείς της Θεοδώρας, ή ότι τα κτήματα του Αγίου Γεωργίου του Καλαμιτζιώτη, δεν είχαν καμιά σχέση με το μετόχι στο Περιθεώριο.

Ο Γ. Παπατοαρούχας, που έχει ασχοληθεί με πρόσωπα και τοπωνύμια της βυζαντινής Ξάνθειας, ταυτίζει το μετόχι του Αγίου Νικολάου με τον Άγιο Γεώργιο Καλαμιτζιώτη χωρίς ενδείξεις και σοβαρά επιχειρήματα<sup>18</sup>. Και ο Μπακαρτζής ταυτίζει το Καλαμίτζι με τον Άγιο Νικόλαο ακολουθώντας μάλλον τον Παπατοαρούχα<sup>18α</sup>.

---

ροφορία του Νικήτα Χωνιάτη : "... Ός ό εις Ξάνθειαν ἔκετο, λόγου οἱ ἐκεῖσε ὑποκαθίσταντες (sic) Συναχερήμ τινός ἐξηγουμένου τῷ στρατεύματι λάθρα ἐπέθοντο. Μικρόν δέ τι φανέντος ἀπεκρύψαντο, ἐπανόντες δειλάνδροι ὄθεν ἐξήσαν θρασυκάρδιοι ..." (Παπατοαρούχας, *Πρόσωπα και τοπωνύμια*, σ. 113). Άλλος γνωστός Συναχερήμ ήταν ο στρατοπεδάρχης σύγχρονος της Θεοδώρας, ο οποίος με 3000 ιππείς συνόδευσε τον τουρκικό στρατό από τη Χριστούπολη (Καβάλα) στη Μ. Ασία, και στον οποίο ο Καντακουζηνός είχε αναθέσει την αρχηγία του στόλου. Δεύτερος Συναχερήμ σύγχρονος της Θεοδώρας ήταν ο Άγγελος, αυλικός με το αξίωμα του "πιγκέρνη" ο οποίος έλαβε μέρος το 1307 στην εκστρατεία του Ανδρόνικου (1282-1328) εναντίον των Καταλανών στη Θράκη και στη Μακεδονία. Πιθανόν οι δύο παραπάνω Συναχερήμ να ήταν ένα πρόσωπο που έπαιρνε μέρος στις διάφορες μάχες για το λόγο ότι είχε κτήματα στην περιοχή. Αυτός θεωρείται ο πιθανότερος σύζυγος της Θεοδώρας.

18. Παπατοαρούχας, *Πρόσωπα και τοπωνύμια*, σ. 114. Ο ίδιος λέγει ότι η ταύτιση του μετοχίου του Αγίου Νικολάου με τα κτήματα του Αγίου Γεωργίου του Καλαμιτζιώτη είναι αυτονόητη. Ενώ, στα επόμενα απορεί γιατί το Πατριαρχείο αναφερόμενο στο μετόχι χρησιμοποιεί δύο ονόματα, άλλοτε το όνομα του Αγίου Νικολάου και άλλοτε το όνομα του Αγίου Γεωργίου.

18α. Μπακαρτζής, *Θράκη*, σ. 35.

Η Θεοδώρα, όπως φαίνεται, καταγόταν από το βασιλικό γένος των Κομνηνών, είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τους ευκατάστατους γονείς της, ήταν θεοφοβούμενη πριγκίπισσα γι' αυτό αφέρωσε την περιουσία της στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου είναι πολύ πιθανόν οι βασιλείς γονείς της να συνδέονταν με ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μονή, η οποία ήταν βασιλική.

Η αγάπη της Θεοδώρας προς την Εκκλησία φαίνεται και από την αφέρωση που έκανε στον οικονόμο της Ξάνθης με τον οποίο πρέπει να συνδεόταν ιδιαίτερα.

Επίσης είναι αξιοπαρατήρητο ότι η Θεοδώρα φαίνεται να αγνοεί τελείως το μετόχι του Περιθεωρίου που δώρησε με χρυσόδοϋλλο ο Ν. Βοτανειάτης. Έτσι δύο πράγματα πιθανώς συμβαίνουν ή ότι οι μοναχοί του Βατοπαιδίου, με την πάροδο των ετών λησμόνησαν και εγκατέλειψαν το μετόχι τους, οπότε το αγόρασαν και απέκτησαν την κυριότητα οι βασιλείς και οι γονείς της Θεοδώρας, ή ότι τα κτήματα του Αγίου Γεωργίου του Καλαμιτζιώτη, δεν είχαν καμιά σχέση με το μετόχι στο Περιθεώριο.

Ο Γ. Πατασαρούχας, που έχει ασχοληθεί με πρόσωπα και τοπωνύμια της βυζαντινής Ξάνθειας, ταυτίζει το μετόχι του Αγίου Νικολάου με τον Άγιο Γεώργιο Καλαμιτζιώτη χωρίς ενδείξεις και οσοδήποτε επιχειρήματα<sup>18</sup>. Και ο Μπακατζής ταυτίζει το Καλαμίτσι με τον Άγιο Νικόλαο ακολουθώντας μάλλον τον Πατασαρούχα<sup>18α</sup>.

---

ροφορία του Νισάτα Χωνιάτη : "... Ως ό εις Ξάνθειαν ήετο, λόγου οι έκείσε ύποκαθίσταντες (sic) Συναχημή τινός εξηγουμένου τῷ στρατεύματι λάθρα έπέθοντο. Μικρόν δέ τι φανέντος άπεφύγαντο, έπανόντες δελανδροι όθεν εξήσαν θρασυκαρδιοι ..." (Πατασαρούχας, *Πρόσωπα και τοπωνύμια*, σ. 113). Άλλος γνωστός Συναχημή ήταν ο στρατοπεδάρχης σύγχρονος της Θεοδώρας, ο οποίος με 3000 ιππείς συνόδευσε τον τουρκικό στρατό από τη Χριστούπολη (Καβάλα) στη Μ. Ασία, και στον οποίο ο Καντακουζηνός είχε αναθέσει την αρχηγία του στόλου. Δεύτερος Συναχημή σύγχρονος της Θεοδώρας ήταν ο Άγγελος, αυλικός με το αξίωμα του "πυγέρην" ο οποίος έλαβε μέρος το 1307 στην εκστρατεία του Ανδρόνικου (1282-1328) εναντίον των Καταλανών στη Θράκη και στη Μακεδονία. Πιθανόν οι δύο παραπάνω Συναχημή να ήσαν ένα πρόσωπο που έπαιρνε μέρος στις διάφορες μάχες για το λόγο ότι είχε κτήματα στην περιοχή. Αυτός θεωρείται ο πιθανότερος σύζυγος της Θεοδώρας.

18. Πατασαρούχας, *Πρόσωπα και τοπωνύμια*, σ. 114. Ο ίδιος λέγει ότι η ταύτιση του μετοχίου του Αγίου Νικολάου με τα κτήματα του Αγίου Γεωργίου του Καλαμιτζιώτη είναι αυτονόητη. Ενώ, στα επόμενα απορεί γιατί το Πατριαρχείο αναφερόμενο στο μετόχι χρησιμοποιεί δύο ονόματα, άλλοτε το όνομα του Αγίου Νικολάου και άλλοτε το όνομα του Αγίου Γεωργίου.

18α. Μπακατζής, *Θράκη*, σ. 35.