

## ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ?

[/ Σχόλια αναγνωστών](#)

*Ζήσης Παπανικολάου, Διοίκηση Επιχειρήσεων*

Μια απλή και ταπεινή προσέγγιση στο μέρδεμα των καιρών.

Εδώ και μερικές εβδομάδες, ακούγοντας όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται, προσπαθώ να καταλάβω τι επιτέλους ζητάει ο κόσμος από τα μοναστήρια και ειδικότερα από το Άγιο Όρος. Τι είναι αυτό που επιτρέπεται στους μοναχούς και τι απαγορεύεται (σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό νόμο); Τι ζητείται από τα μοναστήρια;

Είναι αστείο άλλα την διαμόρφωση της κοινής γνώμης και τις απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, προσπαθούν να την επιβάλλουν άνθρωποι που είτε δεν έχουν ανώτατη παιδεία (οι παλαιότεροι) είτε έχουν κάποια εξειδικευμένη παιδεία (οι νεώτεροι) από σχολές αμφιβόλου ποιότητας. Βγαίνουν λοιπόν και λένε την γνώμη τους, (κατά περίεργο τρόπο έχουν άποψη και ειδίκευση για τα πάντα) όχι αρχίζοντας με το «Η γνώμη μου είναι...» αλλά με το σκεπτικό «Αυτό που σου λέω εγώ είναι το σωστό και δεν έχεις το δικαίωμα να το αμφισβητήσεις γιατί αν το κάνεις θα είσαι ή γραφικός ή εθνικιστής ή παλαιομοδίτης ή φασίστας ή φανατικός θρησκόληπτος ή γενικά κατάπτυστος».

Επομένως όταν αυτοί μας λένε ότι οι εκτρώσεις, τα διαζύγια, η ομοφυλοφιλία, οι σεξουαλικές διαστροφές, είναι αποδεκτά πράγματα από τους ισοπεδωτές φιλελεύθερους, το δικαίωμα των ανθρώπων να πιστεύουν στον Ένα και Μοναδικό Θεό είναι οπισθοδρομικό και για γέλια.

Και ρωτάω: Είναι δικαίωμα των ανθρώπων να κάνουν εκτρώσεις και δεν είναι δικαίωμα τους να πιστεύουν στον Θεό?

Αυτοί οι άνθρωποι, «τα λαμόγια της Νέας Τάξης» (όπως τα αναφέρει κάποιος εκδότης), δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα μοναστήρια είναι όσο απαραίτητα είναι και τα νοσοκομεία. Γιατί αυτό ακριβώς είναι, νοσοκομεία για την ψυχή και την πνευματική υγεία των ανθρώπων. Όποιος δεν το βλέπει έτσι, είναι αυτός που το χρειάζεται περισσότερο.....

Επανέρχομαι όμως στο θέμα μας. Έχω την εντύπωση ότι οι πιστοί (οι μάλλον οι μη πιστοί) νομίζουν ότι ο Ιησούς, θα βρέξει λεφτά στην Εκκλησία για να έχει να κάνει έργο. Δυστυχώς το «σύστημα» δεν δουλεύει έτσι. Είναι πιο πιθανό να φωτίσει κάποιο πιστό να κληροδοτήσει κάτι στην Εκκλησία (ή στη Μονή) και εκμεταλλευόμενη το κληροδοτήμα να έχει τους πόρους για φιλανθρωπικό έργο. Αλλά για όνομα του Θεού, αυτό είναι μπίζνες...!

Ας βγει κάποιος οικονομολόγος να πει πως θα μπορούσε η Εκκλησία να κάνει έργο (που χρειάζονται χρήματα), χωρίς να επιτρέπεται να κάνει οτιδήποτε που θα μπορούσε να θεωρηθεί «μπίζνες»?

Η μια λύση είναι να ζητιανεύει. Από ποιόν? Από το στέρημα των φτωχών? Από τους πλούσιους? Αν γυρνάνε και ζητάνε λεφτά από τους πλούσιους, μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνουν δημόσιες σχέσεις (δεν θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται).

Άρα δεν γίνεται αυτό. Άλλη λύση είναι να αρχίσει να πουλάει αυτά που έχει. Εικόνες, κειμήλια, ...μα τι λέω? Μήπως θεωρηθεί εμπόριο? Άστο και αυτό.

Τι άλλο μπορεί να κάνει? Να πουλήσει ή να αξιοποιήσει ακίνητα που έχει? Μάλλον θα κατηγορηθεί για Real Estate. Άστο και αυτό. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει λοιπόν? Ας μας δώσει κάποιος τη λύση. Τι επιτρέπεται και τι όχι.

Ερχόμενοι λοιπόν στο αρχικό ερώτημα ξαναρωτάμε: «Τι θέλουμε τα μοναστήρια να κάνουν (σε ρεαλιστικά αιτήματα) και τι δεν θέλουμε να κάνουν»?

Πρέπει αν θέλετε να γίνει ένα "Job Description" όπως θα λέγαμε. Μια περιγραφή αρμοδιοτήτων για να σταματήσει πλέον να υπάρχει σύγχυση, να υπάρχει «σκανδαλισμός». Την απάντηση βέβαια πρέπει να την δώσουν περισσότερο οι πιστοί παρά οι «διανοούμενοι» των ΜΜΕ. Την γνώμη των τελευταίων την έχουμε ακούσει: «Οι μοναχοί και οι ιερείς, να πάνε στα κελιά τους, να προσεύχονται για εμάς στον Θεό τους και να ιδρύουν νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα απεξάρτησης και να τα συντηρούν, χωρίς να κάνουν «μπίζνες» αλλά να πληρώνουν φόρους, μισθούς και λειτουργικά έξοδα, άσχετα με το ότι δεν θα έχουν έσοδα. Αυτό πρέπει να γίνεται μέχρι να εξαφανιστούν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από το πρόσωπο της γης και μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς να μας ζαλίζουν με αγάπες και ηθικές αξίες.»

Εγώ, αυτό έχω καταλάβει ότι θέλουν από την Εκκλησία γενικά. Αν έχω λάθος, παρακαλώ πολύ ας βγει κάποιος με «προγραμματικές δηλώσεις» να μας πει με σαφήνεια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για να συνεχίσει να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ο φάρος της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιο Όρος, με ναυαρχίδα την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου πρέπει να συνεχίσει το έργο του εις τον αιώνα του αιώνος. Αμήν.

Με πολύ αγάπη,

Ζήσης Παπανικολάου,

Ταπεινός προσκυνητής Αγίου Όρους.