

Ανήλικες ιστορίες θάρρους: Τα παιδιά που έκαναν τη διαφορά

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Οι χολυγουντιανοί υπερήρωες σίγουρα μας θαμπώνουν με τα εφετζίδικα κατορθώματά τους. Οι ήρωες των παραμυθιών μάς είναι συμπαθείς γιατί πάντα καταφέρνουν αυτό που θέλουν. Αλλά τι μπορεί να πει κανείς για την περίπτωση πραγματικών παιδιών που αλλάζουν τον ρου της λογοτεχνίας; Που δημιουργούν συστήματα γραφής για τυφλούς; Που οδηγούν στην ελευθερία χιλιάδες ανήλικα θύματα εκμετάλλευσης; Που παλεύουν με τα τέρατα της πραγματικής ζωής, τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά από αυτά των παραμυθιών; Δεν μας είναι απλά συμπαθή, δεν μας θαμπώνουν απλώς με τα κατορθώματά τους, αλλά μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους. Μίλησε κανείς για ενήλικη λογική;

Το τυφλό αγόρι που... έβλεπε μπροστά



Louis Braille

Θα περίμενε κανείς πως το γνωστό σε όλους σήμερα σύστημα γραφής και ανάγνωσης για τυφλούς το εμπνεύστηκε κάποιος μεγάλος επιστήμονας ύστερα από χρόνια ερευνών. Στην πραγματικότητα όμως, το σύστημα Braille το εφηύρε ο... 15χρονος Louis Braille. Ο Louis ήταν τριών ετών όταν το ένα του μάτι έχασε την ικανότητα όρασης. Το δεύτερο δεν άργησε να ακολουθήσει την ίδια μοίρα, αλλά αντί να το βάλει κάτω, ο μικρός Γάλλος αποφάσισε πως η επικοινωνία του με τον υπόλοιπο κόσμο δεν έπρεπε να σταματήσει. Έτσι, το 1824 κατέληξε στο σύστημα των έξι «ανάγλυφων σημείων» που επέτρεπαν την εύκολη αναγνώριση γραμμάτων απλώς με το άγγιγμα των δαχτύλων. Δύο χρόνια μετά, σε ηλικία 17 ετών, ο Braille εφάρμοσε την ίδια μέθοδο και στην μουσική γραφή, ενώ αργότερα ακολούθησαν τα μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες. Σήμερα, το σύστημα Braille χρησιμοποιείται από κάθε γλώσσα και σε κάθε γωνία του πλανήτη. [\(περισσότερα...\)](#)