

Μπρέιβικ, το ιδεολογικό κατασκεύασμα μιας εποχής άθειας

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή](#)

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης (Εφημερίδα “Μακεδονία”, 4 Σεπτεμβρίου 2011)

Στις 22-7-2011 ένας Νορβηγός, ένας νέος άνθρωπος, σκότωσε 70 νέους και νέες του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που παραθέριζαν. Ο κ. Α. Μπρέιβικ χαρακτηρίστηκε δικαιολογημένα ήδη ως διαταραγμένη προσωπικότητα. Σαν να αρκεί ο χαρακτηρισμός αυτός για να δικαιολογήσει τις αποτρόπαιες πράξεις ενός ανισόρροπου, μανιακού και τελείως άρρωστου ψυχικά ανθρώπου. Πρόκειται για ιδεολογικό κατασκεύασμα μιας εποχής άθειας, δίχως ιερότητα, ιδανικά και ανθρωπιά. Τι άραγε γεννά αυτή τη φοβερή παραφροσύνη και τη μεγάλη τρέλα; Ένας νέος πνίγει στο αίμα δεκάδες αθώους νέους, γιατί έτσι του άρεσε.

Χαρακτηρίστηκε επίσης ναζιστής, φιλοσιωνιστής, μασόνος, χριστιανός φονταμελιστής. Υπάρχει μία σοβαρή σύγχυση. Οι ναζί ήταν αντισιωνιστές. Τώρα έχουμε νεοναζί που είναι φιλοσιωνιστές και μασόνοι. Θέλουν να ονομάζονται και χριστιανοί. Χριστιανοί όμως ακραίοι, δυναμικοί, σκληροί, εγωιστές, εμπαθείς, ρατσιστές, σωβινιστές, φανατικοί και φονταμενταλιστές. Το κράμα αυτό είναι μία άμικτη μίξη, ένα ανοσιούργημα, μία εκτροπή, ένα καρκίνωμα επικίνδυνο. Ιδού πού οδηγεί η σκληρότητα και ο φανατισμός στον άνθρωπο. Να σκοτώνει και να θεωρεί ότι κάνει καλά. Οι υστερίες των ακροτήτων εκεί καταλήγουν. Αυτοί αυτοαποκαλούνται σωτήρες της χριστιανικής Ευρώπης. Με τον θάνατο φέρνουν ειρήνη, με το αίμα γαλήνη, με τα όπλα τάξη ... [\(περισσότερα...\)](#)