

Η τραγική και επίπονη κρίση (η πρώτη από τις τρεις ομιλίες του Μοναχού Αλέξιου Καρακαλληνού)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να πω μερικά λόγια στην αγάπη σας για την τραγική και επίπονη κρίση εξαιτίας της οποίας σήμερα πάσχει η Ελλάδα και κάθε Έλληνας ξεχωριστά. Και εγώ, αν και γεννημένος στην Αμερική, αγαπώ και πονάω παρά πολύ την Ελλάδα μας την οποία επέλεξα από όλες τις άλλες χώρες της γης για ένα πολύ σημαντικό λόγο, τον οποίο μερικοί προκλητικά περιφρονούν και αυτός είναι ο θεϊκός πλούτος της, είναι η ίδια η Ορθοδοξία. Όπως ξέρουμε όλοι, οι οικονομικές λύσεις είναι ανύπαρκτες και μη αποδοτικές, άσχετα με τις λύσεις που δίδει η Ευρώπη σήμερα ή που θα μας προτείνει του χρόνου. Όμως, και το τονίζω αυτό, υπάρχουν πνευματικές λύσεις που άνωθεν έχουν φοβερή δύναμη και μπορούν πολύ εύκολα να μετατρέψουν την πιο απελπιστική κατάσταση σε ένα μέλλον γεμάτο με ελπίδα, αισιοδοξία και χάρη Θεού, αλλά χρειάζονται ταπείνωση,

αυτογνωσία και έπειτα μετάνοια για να γίνει αυτό το πανέμορφο όραμα πραγματικότητα.

Καταρχήν, χρειαζόμαστε την ταπείνωση και την αυτογνωσία. Αυτές οι αρετές μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε και να αντιληφθούμε καλύτερα την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε μέσω του ενός και μοναδικού προσώπου στο οποίο μπορούμε να ασκήσουμε μία θετική επιδραση. Αυτό το πρόσωπο είναι ο εαυτός μας. Η κρίση έχει βαθύτερες αιτίες πέρα από το τί έκαναν οι εκλεγμένοι από το λαό πολιτικοί μας. Η αιτία είναι μία για την κοινωνία και το κάθε άτομο ξεχωριστά: η αποστασία από την Ορθοδοξία, η αποστασία από τις αρετές του Ευαγγελίου και η άπλιστη προσήλωση στα υλικά αγαθά. [\(περισσότερα...\)](#)