

Ευκαιρία να στείλουν κάποια SMS...

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή](#)



Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία συμμετέχουμε ως ευλαβείς πιστοί από όλες τις ηλικίες.

Αυτό σημαίνει και Εκκλησία.

Χωρίς τους πιστούς, λειτουργίες δεν μπορούν να τελεστούν.

Μια κατηγορία πιστών είναι και οι έφηβοι.

Πώς συμμετέχουν όμως?

Πολλοί νέοι, και όταν λέμε νέοι και έφηβοι εννοούμε ηλικίες από 10-16 ετών, δεν πάνε με κέφι και χαρά στην Εκκλησία.

Τους "τραβάνε" συνήθως οι μάνες τους από τα κρεβάτια και επικρατεί η πρωινή γκρίνια.

Κάτι σαν αγγαρία δηλαδή ο Κυριακάτικος Εκκλησιασμός.

Έπειτα μέσα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αφού βαρεθούν να χασμουριούνται, ψάχνουν τρόπους για να περάσει πιο ευχάριστα η ώρα τους μέχρι

να τελειώσει επιτέλους ο Εκκλησιασμός.

Βγάζουν το κινητό τους τηλέφωνο και ένα χαμόγελο βγαίνει από το πρόσωπό τους!

Ευκαιρία να στείλουν κάποια SMS μιας και οι φίλοι τους δεν πήγαν στην Εκκλησία.

Βάζουν και μια τσίχλα στο στόμα, μιας και μασώντας είναι καλύτερα για να γυμναστούν και οι γνάθοι!

Μα γίνεται να ασχοληθείς με το κινητό χωρίς να καθήσεις και σταυροπόδι?

Και έτσι η ώρα περνάει, ασχέτως αν χασμιουριούνται πού και πού από τις ψαλμωδίες και τους μελωδικούς ύμνους.

Η μάνα που είναι μαζί τους είναι πιο εντάξει.

Δεν κάνει καμμία παρατήρηση στα παιδιά της, μιας και δεν βρίσκει κάτι το κακό ή το παράλογο. [\(περισσότερα...\)](#)