

Ο Εφραίμ δεν είναι επιχειρηματίας

Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Συνεντεύξεις

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ένας τακτικός προσκυνητής, ο πρώην αξιωματικός της Αστυνομίας Προκόπης Γεωργίου, μιλά για το Βατοπέδι και υποστηρίζει ότι πίσω από το δήθεν σκάνδαλο κρύβονται πολιτικά κίνητρα.

Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟ ΤΟΥ

Ο Εφραίμ δεν είναι επιχειρηματίας Πολιτικά τα κίνητρα όσων ανακάλυψαν δήθεν το «σκάνδαλο»

Του ΠΑΜΠΟΥ ΜΙΤΙΔΗ

Τα όσα ακούγονται τους τελευταίους μήνες σε σχέση με την Μονή Βατοπεδίου, είναι γεγονός πως έχουν προβληματίσει και σκανδαλίσει τους πιστούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρωταγωνιστής του «ιερού σκανδάλου», όπως αποκαλείται, ο κυπριακής καταγωγής καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Ο καλόγερος που το όνομα του προκάλεσε και προκαλεί τριγμούς στο πολιτικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα. Αυτοί που τον γνωρίζουν, απορρίπτουν κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζονται. Μεταξύ αυτών και ένας πρώην Αστυνόμος, ο Προκόπης Γεωργίου, συγχωριανός και φίλος του γέροντα Εφραίμ, ο οποίος μιλά στην «Αλήθεια» για τις δικές του εμπειρίες που είχε επισκεπτόμενος τα τελευταία δέκα χρόνια την Μονή Βατοπεδίου. Υποστηρίζει ότι όλα είναι μια καλοστημένη σκευωρία με πολιτικές διαστάσεις. Ερώτηση: Κύριε Γεωργίου είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται συχνά το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Τι είναι αυτό που σας ώθησε, υπήρξε κάτι στη ζωή σας ή απλά από περιέργεια; Απάντηση: Είναι γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία επισκέπτομαι ανελλιπώς κάθε χρόνο το Άγιο Όρος. Το θρησκευτικό συναίσθημα ήταν αυτό που άμεσα ή έμμεσα καθόριζε τις διάφορες εκδηλώσεις μου. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη υπαρκτού προσανατολισμού για να μπορέσει να επιβιώσει. Πέραν τούτου, άλλο σημαντικό στοιχείο που με ώθησε να επισκεφθώ το Άγιο Όρος, ήτο η πίστης, η οποία κατ' εμέ είναι μια υπέρτατη υπερβατική δύναμη. Ως ένας κοινός άνθρωπος αναζήτησα με κάθε προσπάθεια και θυσία την βαθύτερη γνώση και φως για την απόκτηση της ψυχικής μου γαλήνης και την τελική μου «ευδαιμονία». Ερώτηση: Θα ήθελα να μας πείτε με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις οικονομικές δραστηριότητες του Ηγούμενου Εφραίμ πως τα κρίνετε; Γνωρίζετε προσωπικά τον Ηγούμενο Εφραίμ; Είναι άνθρωπος με επιχειρηματικό μυαλό, όπως

κάποιοι τον περιγράφουν; Απάντηση: Γνωρίζω τον ηγούμενο Εφραίμ από την εποχή που ήτο μικρό παιδί. Κατάγεται από μια πάμπτωχη οικογένεια. Όταν ήτο παιδί μπαινόβγαινε καθημερινά στις εκκλησίες του χωριού μας, την Περιστερωνοπηγή. Γύριζε το χωριό με το ποδήλατο και πουλούσε παγωτό και εύφραине τις καρδιές των χωριανών μας. Τώρα ευφραίνει τις ψυχές όλων όσων προστρέχουν κοντά του. Ήτο υπόδειγμα ενός αγνού παιδιού που θρήσκευε πολύ βαθειά. Ο πατέρας του δολοφονήθηκε από τους Τούρκους εισβολείς το 1974. Με χίλιες δυο στερήσεις, το παιδί αυτό δουλεύοντας, κατόρθωσε και σπούδασε θεολογία. Με το πέρας των σπουδών του εδιορίσθη για λίγο χρόνο στην Κύπρο. Όμως μετά παίρνει τον δρόμο του Μοναχισμού όπου εγκαθίσταται με άλλους Κύπριους στο Άγιο Όρος. Εκεί στο Βατοπαίδι ο γέροντας Εφραίμ ξεδιπλώνει όλες τις αρετές του. Η Μονή του, γίνεται γνωστή σ' όλη την Ορθοδοξία. Αρχίζει ένας οργανισμός αναστήλωσης των ερειπίων και σήμερα ένα μέρος της μονής αναστηλώθηκε. Υπολείπονται πολλά να γίνουν. Χρειάζονται χρόνια. Απερίφραστα υποστηρίζω ότι ο γέροντας Εφραίμ δεν είναι επιχειρηματίας. Είναι ένας βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος με διεθνή ακτινοβολία. Μετέτρεψε τη μονή του, προμαχώνα, Φάρο της Ορθοδοξίας. Κατά χιλιάδες, επώνυμοι και ανώνυμοι τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και στο πρόσωπο του, βρίσκουν τον εξομολογητή, τον οδηγό σ' όλη τη ζωή τους. Κατόρθωσε το άσημο παιδί της Περιστερωνοπηγής Αμμοχώστου να μπει στα βασιλικά ανάκτορα της Αγγλίας και να κηρύξει τον λόγο του Θεού, να κηρύξει την Ορθοδοξία. Προσωπικά διερωτώμαι, πού έσφαλε ο γέροντας Εφραίμ. Μήπως είναι κολάσιμος πράξη να υπερασπίζεται ένας την περιουσία, είτε την προσωπική του, είτε μιας μονής; Κατ' εμέ ο γέροντας Εφραίμ υπερασπίσθηκε και εξασφάλισε τα συμφέροντα του Βατοπαιδίου. Το Βατοπαίδι, ιδιοκτήτης της λίμνης Βιστωνίδας. Το επίσημο κράτος ζήτησε και αντάλλαξε την λίμνη αυτή με άλλη κυβερνητική περιουσία. Ορθά έπραξε. Και να μην διαφεύγει κανενός, ότι προτού εγκατασταθεί ο γέροντας Εφραίμ στο Βατοπαίδι, την περιουσία του την ενέμοντο μερικοί αετονύχηδες χωρίς καμιά απολύτως μίσθωση. Τώρα που μπήκε τάξη, τους Κύπριους μοναχούς του Βατοπαιδίου τους αποκαλούν «εισβολείς, νέους ατίτλες» κτλ. Σαν δεν ντρέπονται. Ερώτηση: Πώς σχολιάζετε τους επικριτές του κ. Εφραίμ ότι στόχος των δραστηριοτήτων του στην Κύπρο, είναι να περάσει υπό τον έλεγχό του την Εκκλησία του νησιού. Απάντηση: Η πολεμική εις βάρος της Μονής και ιδιαίτερα ενάντια στον ηγούμενό της, άρχισε από την Ελλάδα και τα κίνητρα των επικριτών τους είναι καθαρά πολιτικά. Έπρεπε να κτυπηθεί η κυβέρνηση Καραμανλή, να διαπομπευθεί, να διασυρθούν μέλη της, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για αλλαγή. Βρήκαν ως πρόσχημα την ανταλλαγή περιουσιών του Βατοπαιδίου με το δημόσιο και ενέπλεξαν στελέχη της κυβέρνησης, ότι τάχατες υπήρξαν μίζες και άλλα. Πρώτον, ο Καραμανλής δεν είναι αρεστός σε μερικούς γιατί συνήψε συμφωνίες με την Ρωσία. Ως εκ τούτου, κατ' αυτούς πρέπει να φύγει. Προσωπικά θέτω το

ερώτημα: Πώς και γιατί, όποτε υπάρξει κινητικότητα στο εθνικό μας θέμα, να ξεφυτρώνει και ένα «σκάνδαλο» το οποίο να κρατά την προσοχή των πολιτών δηλαδή η κοινή γνώμη να είναι αποπροσανατολισμένη; Η ιστορία διδάσκει. Ο γέροντας Εφραίμ ουδέποτε επεδίωξε κοινωνικές προβολές. Ουδέποτε κρατά κάτι για τον εαυτό του, για αμοιβή μόνο κάπου-κάπου ένα πικρό χαμόγελο, πικρή ικανοποίηση για τη «χολή» που του προσφέρουν, όταν αυτός προσφέρει το «μάννα». Κάποτε, εγώ, αστειευόμενος προς αυτόν, του πρότεινα, προ των αρχιεπισκοπικών εκλογών, να κατέβει στην Κύπρο και να εργασθούμε όλοι για να τον αναδείξουμε αρχιεπίσκοπο. Η απάντηση του ήτο κάθετα αρνητική και με προέτρεψε να παύσω κάθε σκέψη περί τούτου. Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος και πολυεδρικός, είναι μέτρο συγκρίσεως στάσεων και συμπεριφορών. Είναι κριτήριο ορθοφροσύνης, είναι η σοφία του που δεν συγκρίνεται με τους κοινούς θνητούς. Έχω διαπιστώσει ότι το Βατοπαίδι διαθέτει πλήρες σύστημα πνευματικής συγκρότησης και καθοδήγησης του ανθρώπου. Συχνά τον τελευταίο καιρό, η παραπληροφόρηση παρουσιάζει τον γέροντα Εφραίμ και το Βατοπαίδι σκοταδιστικό και αποστεωμένο, περί άλλων να τυρβάζουν. Το Βατοπαίδι είναι προμαχώνας της αλήθειας και έπαλξη πνευματικότητας. Δεν πουλεί διακρίσεις, ούτε επιβάλλει την αγάπη. Όλα αυτά είναι κτήμα, γίνονται μάλλον κτήμα των πιστών, των ταπεινών, των συγκροτημένων ανθρώπων, των θεουμένων δια της Εκκλησίας. Τα περί περιουσιών της Εκκλησίας της Κύπρου, ότι τάχατες σκοπός του γέροντα Εφραίμ είναι να περάσει την περιουσία της εκκλησίας της Κύπρου στον έλεγχο του, είναι ανάξια σχολιασμού.

Πηγή: http://alithia.com.cy/alithia_v2/front-end/main.php?action=nptext&page=&design=default&nptext_id=22704