

# Η αδυναμία της ανθρωπίνης «Δυνάμεως», «Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ...» (Μέγα απόδειπνο)

ΕΣ - Γέροντες



Ἐνα νέον θαῦμα φιλανθρωπίας εἶδαμεν την

παρελθούσαν Κυριακὴν. Ἀπὸ τὸ πρῶχειρο βῆμα τῆς Εστίας εἶχα ομιλήσει. Καὶ ὅπως πάντοτε, ὁ λόγος που γίνεται εἰς τὴν Εστίαν περιστράφηκε γύρω ἀπὸ τὴν φιλανθρωπίαν. Ἀνέφερα συγκεκριμένα γεγονότα δυστυχίας καὶ ἐξήκως τὴν σπουδαίαν ἑσπέραν. Ἐσπείρα καὶ περίμενα τὸν θερισμόν. Καὶ ὁ θερισμὸς δὲν ἀργήσῃ νῦν ἔλαθον, καὶ μάλιστα πλοῦσιος πλουσιώτατος. Κατ' αὐτὴν τὴν ὥραν τοῦ κηρύγματος δύο ἐκ τῶν ἀκροατῶν εδήλωσαν, ὅτι θὰ προσφέρουν ὑπὲρ τῶν πτωχῶν ἀσθενικῶν παιδιῶν δύο δοχεῖα, ὁ ἓνας μέλι, καὶ ὁ ἄλλος τυρί. 400 δε ἀκροαταὶ ηγόρασαν εὐθύς μετὰ τὸ κήρυγμα 400 λαχεῖα τῶν 5 εκατομ. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερον θαῦμα ἐγένετο τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας. Ἦτο 4,30. Κάποια δεσποινίς ζητεῖ τὸν ἱεροκήρυκα. Ἀκούσατε τὴν στιχομυθίαν μεταξύ αὐτῆς καὶ τοῦ ἱεροκήρυκος. «Πάτερ», λέγει ἡ δεσποινίς, «ἡμεθα σήμερον εἰς τὴν Εστίαν. Ἠκούσαμεν καὶ συνεκινήθημεν πολὺ. Εἰς τὸ τραπέζι που καθήσαμεν τὸ μεσημέρι εἶπα εἰς τοὺς γονεῖς μου, δὲν εἶναι δε πλοῦσιοι οἱ γονεῖς μου, ὅτι πρέπει κάτι νὰ

προσφέρωμεν και ημείς εις την Εστίαν. Εις την πρότασιν όλοι ευρέθημεν σύμφωνοι. Και ιδού σου προσφέρωμεν αυτό το χαρτάκι...». Το ανοίγω και έκθαμβος βλέπω μίαν λίρα, ένα Γαλλικό χρυσό εικοσόφραγκο, ένα Ναπολεόνι εκδόσεως 1854, ένα «κοκκοράκι», όπως λένε οι χρηματισταί της Θεσσαλονίκης. «Το όνομά σας; Ηρώτησα μόλις συνήλθα από την πρώτην έκπληξιν. «Όχι! Θέλομεν να μείνωμεν ανώνυμοι. Κανείς να μη μάθει το όνομά μας...». Χριστιανοί της πόλεως ταύτης! Προσευχηθήτε, παρακαλώ, υπέρ της νέας ανωνύμου δωρητριάς μας. Ως προς δε το όνομά της, περιμένετε ολίγον και θα μάθετε. Θα αναγνωσθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Θα αναγνωσθεί κατά την ημέραν της Παγκοσμίου Κρίσεως, η οποία θα γίνει, και πρέπει να γίνει, δια να γνωσθούν εις όλον τον κόσμον όλοι οι ανώνυμοι φιλόανθρωποι και όλοι οι ανώνυμοι εγκληματαί όλων των αιώνων. Η οικογένεια αυτή έπραξε το καθήκον της. Αλλά πόσοι άλλοι θα ημπορούσαν να μιμηθούν το ωραίον και συγκινητικόν αυτό παράδειγμα; Πολλά χρυσά εικοσόφραγκα υπάρχουν. Είναι θαμμένα. Ω! Άς τα ξεθάψουν και ας τα δώσουν. [\(περισσότερα...\)](#)