

Μητροπολίτης Άνθιμος Ρούσσας & Μητροπολίτης Τίτος Παπανάκος: Βίοι παράλληλοι - Από το Ωμοφόριο της προσφοράς στην πύλη του Ουρανού

[/ Γενικά Θέματα](#)



Η 13η Μαρτίου 2025 θα καταγραφεί ως η ημέρα κατά την οποία δύο Ιεράρχες οι οποίοι λάμπρυναν την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για μισό αιώνα περίπου, οι Μητροπολίτες πρώην Θεσσαλονίκης κυρός Άνθιμος και πρώην Παραμυθίας κυρός Τίτος, σε διάστημα λίγων ωρών, εγκατέλειψαν οριστικά τα εγκόσμια μεταβαίνοντας “εκ του θανάτου εις την ζωήν”.

Του Νικολάου Ζαΐμη

Επιτελώντας σπουδαίο έργο, όπου η Εκκλησία τους κάλεσε να εργαστούν, οι δύο μακαριστοί Ιεράρχες, ξεκίνησαν μαζί την Αρχιερατική τους πορεία το μακρινό και θερμό καλοκαίρι του 1974. Σε μία ταραγμένη εκκλησιαστικά και πολιτικά περίοδο εξελέγησαν Μητροπολίτες στις 13 Ιουλίου. Ο 40χρονος τότε Αρχιμανδρίτης

Άνθιμος Ρούσσης ως Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως και ο 43χρονος τότε Αρχιμανδρίτης Τίτος Παπανάκος ως Μητροπολίτης Παραμυθίας.

Για τον Μητροπολίτη κυρό Άνθιμο η διακονία μετά την Αλεξανδρούπολη συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη, την Ιερά Μητρόπολη της οποίας διαποιόμανε για 19 έτη (2004 - 2023). Το γήρας οδήγησε τους δύο Ιεράρχες πριν δύο χρόνια να υποβάλλουν την παραίτηση τους. Κατά θεία πρόνοια και σε αυτό συμπορεύθηκαν καθώς, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έκανε δεκτές τις παραιτήσεις τους στις 25 Αυγούστου 2023. Την σκυτάλη της διαποιόμασης των Ιερών Μητροπόλεων ανέλαβαν δύο άξιοι κληρικοί, με μακρά θητεία και εμπειρία στην εκκλησιαστική διοίκηση, οι νυν Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης **κ. Φιλόθεος** και Παραμυθίας **κ. Σερapiών**. Και οι δύο μερίμνησα και φρόντισαν τους δύο γηραιούς προκατόχους τους με την αγάπη και τη φροντίδα που δείχνουν τα παιδιά για τους γονείς τους και είναι αξιέπαινοι γι' αυτό!

Η Θεία Πρόνοια όμως επεφύλαξε στους δύο Μητροπολίτες και κάτι ακόμη. Τους υποδέχθηκε στις αγκάλες του Πατρός, ανοίγοντας τις πύλες του ουρανού, την ίδια ημέρα, στις 13 Μαρτίου 2025. Ημέρα κατά την οποία οι καμπάνες έκρουσαν πένθιμα αναγγέλλοντας την ανθρώπινη θλίψη για την εκδημία, στέλνοντάς όμως το μήνυμα της αναστάσιμης χαράς για την οποία τόσο εκοπίασαν κηρύττοντας την για την ελπίδα και τη σωτηρία του λαού τους.

Από το ωμοφόριο που τους φόρεσε η Εκκλησία πριν 50 χρόνια μέχρι την πύλη του ουρανού, οι δύο Ιεράρχες πορεύθηκαν μαζί. Κατά Θεία Πρόνοια οι βίοι τους υπήρξαν παράλληλοι. Μπορεί σε αντίθετους τόπους, αλλά πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Τον Χριστό.

Στον Καθεδρικό Ναό Θεσσαλονίκης το σκήνωμα του Μητροπολίτη Ανθίμου

Η καμπάνα της Του Θεού Σοφίας ηχεί πένθιμα από εχθές, καθώς η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την σορό του ποιμενάρχη που την υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Άνθιμος γύρισε για τελευταία φορά στην εκκλησία που τον αγκάλιασε και που εκείνος υπηρέτησε με όλη του την ψυχή. Λίγο πριν τις 19:00, η πομπή που μετέφερε το σεπτό σκήνωμά του έφτασε στον Καθεδρικό Ναό. Το λιβάνι αναμείχθηκε με τα δάκρυα των πιστών, που είχαν συγκεντρωθεί για να του πουν το ύστατο «ευχαριστώ».

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Ραφαήλ Γεωργιάδη: [Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά τον Μητροπολίτη Άνθιμο: «Καλό Παράδεισο, Δέσποτα...» \(ΦΩΤΟ\)](#)

Το πρωί της Παρασκευής, 14ης Μαρτίου, στις 7:30 θα τελεσθεί ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Μητροπολίτου η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, το απόγευμα στις 7:30 μ.μ. η ακολουθία των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, το βράδυ της ίδιας ημέρας ιερά Αγρυπνία, ενώ το πρωί του Σαββάτου, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Το σκηνώμα θα παραμείνει για προσκύνηση στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της Θεού Σοφίας έως της εξοδίου ακολουθίας, η οποία θα τελεσθεί το Σάββατο 15η Μαρτίου 2025 και ώρα 12ημεσημβρινή στον ίδιο Ναό, προεξάρχοντας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η ταφή του κεκοιμημένου πολιού Ιεράρχου, κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας, θα πραγματοποιηθεί στο κενοτάφιο του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γενναδίου, στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.



Την Κυριακή η Εξόδιος Ακολουθία του Μητροπολίτη Τίτου

Ο αείμνηστος Ποιμενάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κυρός Τίτος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1931. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1964. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1966. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Στις 17 Ιουλίου 1974 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας. Στις 18 Αυγούστου 2023 και μετά από 49 έτη ευκλεούς Αρχιερατείας, ο αοίδιμος Ιεράρχης κυρός Τίτος υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 25 Αυγούστου 2023. Εκοιμήθη εν Κυρίω την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025 σε ηλικία 94 ετών, μετά από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Ιεράρχου θα πραγματοποιηθεί **το Σάββατο 15 Μαρτίου και ώρα 6:00 μ.μ.** στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθίας, όπου θα τεθεί σε **λαϊκό προσκύνημα**

Κα-τό-πιν θα τε-λε-σθεί Αρ-χι-ε-ρα-τι-κό Νε-κρώ-σι-μο Τρι-σά-γιο, η Ακο-λου-θί-α του Ε-σπε-ρι-νού και εν συ-νε-χεί-α Ι-ε-ρά Α-γρυ-πνί-α, ε-νώ-πιον του σε-πτού σκη-νώ-μα-τος του α-οι-δί-μου Ι-ε-ράρ-χου.

Την Κυ-ρια-κή 16 Μαρ-τί-ου και ώ-ρα 7:30 π.μ. στον Κα-θε-δρι-κό Ι-ε-ρό Να-ό Α-γί-ου Δο-νά-του Πα-ρα-μυ-θί-ας, θα τε-λε-σθεί η Α-κο-λου-θί-α του Όρ-θρου και Αρ-χι-ε-ρα-τι-κή Θεί-α Λει-τουρ-γί-α, ε-νώ-πιον του σε-πτού σκη-νώ-μα-τος του α-οι-δί-μου Ι-ε-ράρ-χου.

Η Ε-ξό-διος Α-κο-λου-θί-α θα ψα-λεί στο-ν ως ά-νω Κα-θε-δρι-κό Ιε-ρό Να-ό την Κυ-ρια-κή 16 Μαρ-τί-ου -και ώ-ρα 12:00 μ.μ., ε-νώ θα πραγ-μα-το-ποι-η-θούν κα-τά την εκ-κλη-σι-α-στι-κή τά-ξη ό-λα τα προ-βλε-πό-με-να για την εκ-δη-μί-α εν ε-νερ-γεί-α Μη-τρο-πο-λί-του. Στη συνέ-χεια θα ακο-λου-θή-σει ο εν-τα-φια-σμός στην Κοι-νο-βια-κή Γυ-ναι-κεί-α Ι-ε-ρά Μο-νή Α-γί-ας Πα-ρα-σκευ-ής Πούν-τας Κα-να-λα-κί-ου.

Είπαν για τους Ποιμενάρχες τους

“Η αποστολική Εκκλησία των Θεσσαλονικέων καυχάται εν Κυρίω για τον εις τύπον και τόπον Χριστού χαρισθέντα σε αυτήν Επίσκοπό της, τον πολλά προσενεγκόντα και αόκνως κοπιάσαντα στον Αμπελώνα της Εκκλησίας προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν ψυχών. Ευχόμαστε για τον μεταστάντα Επίσκοπό μας, ο Τριαδικός Θεός μας, να τον κατατάξει «εν σκηναίς δικαίων», να τον αναπαύσει «εν κόλποις Αβραάμ» και να τον συναριθμήσει «μετά των Αγίων». Καλή Ανάσταση!”, αναφέρει η Ιεράς Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Για την εκδημία του επί τριάντα χρόνια Ποιμενάρχη της (1974 - 2004) ανακοίνωση εξέδωσε και η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως στην οποία αναφέρει: *“ Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο ιερός κλήρος, η γερόντισσα Μακρίνα και οι μοναχές της Μονής «Παναγίας του Έβρου» και ο ευσεβής εβρίτικος λαός, εκφράζουμε την ανθρώπινη θλίψη μας για την αποστέρηση του πνευματικού μας πατέρα ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ από Αλεξανδρουπόλεως, πρώην Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου Δ. Ρούσσα, που διακόνησε τον τόπο μας, τους ανθρώπους και τις ανάγκες μας επί τριακονταετία (1974-2004). Τα έργα του είναι εμφανέστατα και ευεργετικά, τα ίχνη του είναι βαθύτατα πνευματικά και το εκκλησιαστικό του φρόνημα που φέρει την προσωπική του σφραγίδα και με το οποίο καλλιέργησε όλους μας, διατηρείται ακέραιο. Προσευχόμαστε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό η ευχή του να σκεπάζει πάντοτε τον τόπο μας και την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και το παράδειγμά του να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί”*



Για το σπουδαίο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του Μητροπολίτη κυρού Τίτου, η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Δι-ε-ποιί-μα-νε τον ευ-λα-βή λα-ό της το-πι-κής Εκ-κλη-σί-ας, α-πο-τε-λών-τας α-ξι-ο-μί-μη-το πα-ρά-δειγ-μα Ε-πι-σκό-που, δι-α-κρι-νο-μέ-νου για την α-λη-θι-νή ευ-σέ-βεια και το α-κέ-ραιο εκ-κλη-σι-α-στι-κό του ή-θος. Κα-θ’ ό-λη την Αρ-χι-ε-ρα-τι-κή δι-α-κο-νί-α του, ο α-ξι-ο-μα-κά-ρι-στος Ι-ε-ράρ-χης, με το κή-ρυγ-μα του λό-γου του Θε-ού, την εκ-κλη-σι-ο-λο-γι-κή και λει-τουρ-γι-κή συ-νέ-πειά του, αλ-λά και τη χει-ρο-το-νί-α πλή-θους κλη-ρι-κών, συ-νέ-βα-λε στον φω-τι-σμό των πι-στών της Ι-ε-ράς Μη-τρο-πό-λε-ώς Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας. Ο α-οί-δι-μος Ι-ε-ράρ-χης κυ-ρός Τί-τος δεν έ-παυ-σε πο-τέ να με-ρι-μνά και για την κά-λυ-ψη των υ-λι-κών α-ναγ-κών των εμ-πε-ρί-στα-των συ-ναν-θρώ-πων μας, ε-πι-τε-λών-τας σπου-δαί-ο ποι-μαν-τι-κό και φι-λαν-θρω-πι-κό έρ-γο. Α-γω-νί-στη-κε για την πνευ-μα-τι-κή δι-α-κο-νί-α της Ι-ε-ράς Μη-τρο-πό-λε-ώς, η ο-ποί-α προ-σφε-ρό-ταν α-φει-δώς κυ-ρί-ως μέ-σα από το θεί-ο κή-ρυγ-μα, την Ι-ε-ρά Ε-ξο-μο-λό-γη-ση, τη χρι-στι-α-νι-κή α-γω-γή της νε-ο-λαί-ας, την αν-τι-αι-ρε-τι-κή δρά-ση, την ποι-μαν-τι-κή του Στρα-τού, τα Εκ-κλη-σι-α-στι-κά Βι-βλι-ο-πω-λεί-α, αλ-λά και τον Ρα-δι-ο-φω-νι-κό Σταθ-μό «Ορ-θό-δο-ξος Λό-γος» της Ι-ε-ράς Μη-τρο-πό-λε-ώς Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας. Επί-σης, φρόν-τι-σε για τη δω-ρε-άν προ-σφο-ρά ει-δών δι-α-τρο-φής και πρώ-της α-νάγ-κης σε ά-πο-ρους συ-ναν-θρώ-πους μας, κα-θώς και για τη λει-τουρ-γί-α Τρα-πε-ζών Αί-μα-τος. Ε-πι-προ-σθέ-τως δε, στο πλαί-σιο του ποι-μαν-το-ρι-κού του έρ-γου, συ-νέ-βα-λε τα μέ-γι-στα ώ-στε, στις 28 Σε-πτε-μβρί-ου 2000, να με-τα-φερ-θεί μέ-ρος του Ι-ε-ρού Λει-ψά-νου του Πο-λι-ού-χου της πό-λε-ως της Πα-ρα-μυ-θί-ας και ό-λης της Ι-ε-ράς Μη-τρο-πό-λε-ως, Α-γί-ου Δο-νά-του, Ε-πι-σκό-που της αρ-χαί-ας Ε-πι-σκο-πής Ευ-ροί-ας, α-πό την Εκ-κλη-σί-α της Πα-να-γί-ας του Μυ-ρα-νο της Βε-νε-τί-ας, στην Πα-ρα-μυ-θιά και ει-δι-κό-τε-ρα στον Κα-θε-δρι-κό Ι-ε-ρό Να-ό του Α-γί-ου Δο-νά-του της Ι-ε-ράς Μη-τρο-πό-λε-ώς”.



