

Χρήστος Οικονόμου: «Η ιερωσύνη σηματοδοτεί την ορθή πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό» (ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα / Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Ομιλία του κου Καθηγητή Χρήστου Οικονόμου, τ. Προέδρου και Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ανδρέα εκ της Ι. Μητροπόλεως Λεμεσού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης υπό του Μητροπολίτου Λεμεσού κου Αθανασίου, πλαισιουμένου των Επισκόπων Αμαθούντος Νικολάου και Νεαπόλεως Πορφυρίου και λοιπών Κληρικών της Μητροπόλεως.

Ο κος Καθηγητής με αφορμή την εις πρεσβύτερον χειροτονία του π. Ανδρέα αναφέρθηκε στο μέγα υπόργημα της ιερωσύνης ιδίως στην σημερινή εποχή,

κάνοντας ιδιαίτερο λόγο για την αποστολή του ιερέα στην σημερινή κοινωνία, μέσα σε μία αποπνικτική ατμόσφαιρα για την ανθρωπότητα. Μέσα στο ζοφερό κλίμα των πολεμικών συρράξεων και συγκρούσεων που επικρατεί ανά την οικουμένη η τέλεση της Ευχαριστιακής Συνάξεως και η χειροτονία ενός νέου πρεσβυτέρου συμβάλλουν στην επαναφορά του ανθρώπου στην ορθή του πορεία και στην εκ νέου ορθή λειτουργία των πνευματικών χαρισμάτων, καθώς η λανθασμένη χρήση του λόγου, της αγαπητικής κοινωνίας και της προοπτικής της θεώσεως του ανθρώπου έχουν σήμερα ως αποτέλεσμα τον πόλεμο, την δυστυχία και κάθε θλιβερή κατάσταση στον κόσμο. Όμως η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας λειτουργεί ως επαναφορά του ανθρώπου στην ορθή του τροχιά, την ορθή λειτουργία του νου του ανθρώπου που είναι η λατρεία του Τριαδικού Θεού. Η αγία Εκκλησία και ο Θεολογικός λόγος δείχνουν ποια είναι ορθή πορεία για να επανέλθει ο άνθρωπος μέσα σε ένα κλίμα και μία κατάσταση ζωής όπου οι πάντες συνυπάρχουν λατρεύοντας τον αληθινό Θεό, όπου έχουν τον άρτο τον επιούσιο, και μετέχουν την λυτρωτικής και σωστικής θυσίας του Ιησού Χριστού που οδηγεί στην κατά χάριν θέωση.

Στη λανθασμένη πορεία του ανθρώπου προς τον θάνατο η χειροτονία ενός νέου ιερέως και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία και τον κόσμο σηματοδοτεί την ορθή πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό για να βιώσει αυτό που η Εκκλησία προσφέρει ως δείγμα ζωής, την αγιότητα, την σωτηρία. Ο κ. Οικονόμου με αφορμή την τελούμενη χειροτονία αναφέρθηκε στο πνευματικό και ποιμαντικό έργο του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, το οποίο επιτελεί επί σειρά ετών στην επαρχία Λεμεσού με κορυφαία την προσφορά όλων αυτών των ιερέων που χειροτονήθηκαν από τα χέρια του και διακονούν την Εκκλησία, σε μία πορεία γεμάτη αγκάθια, που όμως ο Ιησούς Χριστός στηρίζει ώστε να φέρουν εις πέρας την ιερή αποστολή τους. Ο Ιερέας καλείται να ακολουθήσει τον Χριστό, επομένως τον δρόμο της σωτηρίας, έναν δρόμο σταυροαναστάσιμο. Το έργο της ιερωσύνης είναι ένα έργο τεραστίων διαστάσεων, που οδηγεί όμως στη σωτηρία, στην Βασιλεία του Θεού, αποτελεί άρνηση του εαυτού, άρνηση δηλαδή της πτωτικής κατάστασης του ανθρώπου, και βίωση της αναστάσιμης εμπειρίας και σωτηρίας. Ο ιερέας μιμούμενος τον Χριστό θυσιάζεται για τον άνθρωπο και μένει σταθερός στην πορεία προς τον Γολγοθά και τέλος βιώνει την χαρά της Αναστάσεως.

Πηγή: pemptousia.gr