

## Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου (ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



**Ἡ Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάσθηκε τὴν Κυριακή 09/03/25 (24/02/25 π.ε.) σε ὅλες τις κατὰ τόπους Ορθόδοξες Ἐκκλησίες. Σύμφωνα με τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ τὸ ἀγιορείτικο τυπικὸ εορτάσθηκε ὁ θρίαμβος της Ορθοδοξίας καὶ στὴν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Της Ευχαριστιακῆς Συνάξεως καὶ της Λιτανείας των Ἱερῶν Εικόνων καὶ Ἁγίων Λειψάνων προεξήρχε ὁ Καθηγούμενος της Μονῆς Γέρων Εφραίμ πλαισιούμενος ἀπὸ τους πατέρες της Βατοπαιδινῆς Ἀδελφότητος καὶ ἄλλους πατέρες.**

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Ἡ Ἱερά Λιτάνευση τελεῖται κάθε χρόνο τὴν Κυριακή της Ορθοδοξίας ὡς ἀνάμνηση

της αναστήλωσης των εικόνων στην Κωνσταντινούπολη, η οποία καθιερώθηκε από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, το γιο Μιχαήλ τον Γ' και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο, το 843μ.Χ. Σημειώνεται πως στην Μονή φυλάσσονται τα «Νιννία», δηλαδή δύο μικρές εικόνες της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας γίνεται, σύμφωνα και με το τυπικό της Μονής, λιτανεία πέριξ του Καθολικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι ιερείς φέρουν στα χέρια τους τίμια Λείψανα και οι λοιποί πατέρες τις ιερές εικόνες. Γίνονται τέσσερις στάσεις, όπου εκφωνούνται τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως παρά του αρχαιότερου των γερόντων και το Συνοδικό της Ορθοδοξίας παρά του Ηγουμένου. Τέλος εισέρχονται στον Ναό ψάλλοντες το «Τίς Θεός μέγας ως ό Θεός ήμῶν· σὺ εἶ ό Θεός ό ποιῶν θαυμάσια μόνος» και γίνεται απόλυση.

**Κατά την διάρκεια της Τράπεζας ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κος Παναγιώτης Σκαλτσής,** κατόπιν παρακλήσεως του Γέροντος Εφραίμ, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και το νόημα της εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας κατά την Α' Κυριακή των Νηστειών, η οποία αρχικώς ήταν αφιερωμένη στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.