

Εορτή Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου στην Κίσαμο

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Εφραίμ Κατουνακιώτης](#) / [Γενικά Θέματα](#)



Με ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Παρθενώνος, εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, η μνήμη του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ιερουργούντος του Σεβ. [Μητροπολίτου Κισάμου](#) και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Παρά την έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση πλήθος πιστών κατέκλυσαν το καθολικό της Μονής, συνευχόμενοι και προσκυνώντας, με ευλάβεια, τεμάχιο εκ του χαριτιβορύτου ιερού λειψάνου του Οσίου πατρός.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Αμφιλόχιος αναφερόμενος στον βίο και την πολιτεία του Οσίου Εφραίμ και δανειζόμενος τις πατρικές του συμβουλές:

«Καλό λογισμό, καθαρή καρδιά, πολλή προσευχή, υπομονή», ανέφερε: «Ο Όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μεγάλος ασκητής και νηπτικός πατήρ της Εκκλησίας μας, βεβαιώνει ότι η αγιότητα δεν είναι υπόθεσις των πρώτων χριστιανικών αιώνων, αλλά του νυν και αεί της Εκκλησίας και αφορά όλα τα πιστά μέλη Της.

Οι πνευματοφόρες συμβουλές του για 'καλό λογισμό, καθαρή καρδιά, πολλή προσευχή και υπομονή' δεν αποτελούν νοησιαρχικές σκέψεις του, αλλά απόσταγμα έμπονου πνευματικού αγώνα, καρδιακής προσευχής και νηπτικής θεωρίας, καθώς ο μεγάλος αυτός ασκητής του αιώνα μας, λουσμένος από το άκτιστο Φως, αξιώθηκε μεγάλων πνευματικών εμπειριών γινόμενος δοχείο της Χάριτος του Θεού. Ας αγωνιστούμε όλοι μας την επερχόμενη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο καθένας μας κατά το μέτρο της δυνάμεως του, να αποκτήσουμε καλό λογισμό και καθαρή καρδιά για να καρποφορήσει η προσευχή και να γεννηθεί η υπομονή• αρετές που ξεκλειδώνουν τον παράδεισο», κατέληξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.





