

Εκοιμήθη ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Στομίου Κονίτσης, Αρχιμανδρίτης Κοσμάς Σιώζιος

/ [Αφιερώματα](#) / [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Εκοιμήθη εν Κυρίω την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Κοσμάς Σιώζιος, Ηγούμενος της **Ιεράς Μονής Στομίου Κονίτσης**, σε ηλικία 87 ετών.

Το τελευταίο διάστημα ο εκλιπών παρέμενε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου, όπου δεχόταν την φροντίδα των πατέρων της Μονής.

Για τη Μονή και την Κόνιτσα ήταν αυτός που συνέχισε στα χνάρια του Αγίου Παΐσιου. Ο Άγιος Παΐσιος αποχώρησε από τη Μονή Στομίου το 1962 και λίγα χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του 1970, ο πατέρας Κοσμάς, ήταν ο άνθρωπος που αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση της αποκατάστασής της. Η Κόνιτσα θα θυμάται πάντα με αγάπη τον Ηγούμενο της Μονής, που ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο έργο με την αποκατάστασή της και υπηρέτησε το Θεό και τον άνθρωπο με απέραντη αγάπη.



Το πρόγραμμα της Εξοδίου Ακολουθίας και της ταφής

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 στην Ιερά Μονή Μολυβδοσκεπάστου, θα τεθεί προς προσκύνηση το σκήνωμα του μακαριστού Γέροντος. Από τις 19:00 έως τις 21:00 θα γίνει η ανάγνωση των Ιερών Ευαγγελίων. Από τις 21:00 έως τις 1:30 θα τελεστεί Ιερά αγρυπνία.

Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025 στις 12:30 μ.μ., στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Κονίτσης, θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία.

Εν συνεχεία το σκήνωμα θα μεταφερθεί για ταφή στην Ιερά Μονή Στομίου.



Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Στομίου Κονίτσης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Κοσμάς (κατά κόσμον Γεώργιος) Σιώζιος γεννήθηκε στην Κράψη Ιωαννίνων την 15η Απριλίου 1938.

Στις 12 Μαΐου 1976 τελείται η Μοναχική του Κουρά στον τότε νεόδμητο Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Κόνιτσα και τέσσερις μέρες μετά, στις 16 Μαΐου 1976, λαμβάνει χώρα στον ίδιο Ναό η εις Διάκονον Χειροτονία του από τον τότε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, Σεβαστιανό.

Την 6η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κονίτσης, τελέστηκε η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του, και πάλι

από τον Γέροντά του μακαριστό Μητροπολίτη Σεβαστιανό.

Το 1978 καθίσταται Ηγούμενος της ιστορικής Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Στομίου Κονίτσης, εκεί όπου μόνασε και ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης κατά τα έτη 1958-1962.

Το 1987 του ανατέθηκε και η εφημεριακή διακονία του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Κόνιτσα, διαδεχόμενος τον μακαριστό πλέον Αρχιμανδρίτη Θεόδωρο Διαμάντη, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2025 κοιμήθηκε οσιακώς στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου.

Να έχουμε την ευχή του. Αμήν.

Η εκπομπή «Σημεία και Άνθρωποι» στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου στο Στόμιο



Στην Ιερά Μονή Στομίου στην Κόνιτσα ταξίδεψε και βρέθηκε η εκπομπή «Σημεία και Άνθρωποι». Πρόκειται για το μοναστήρι που αναστήλωσε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν ακόμη ένας απλός μοναχός, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από τον πόλεμο.

Οι μοναχοί της Ιεράς Μονής μας ξεναγούν στο κελί του και μιλούν στην κάμερα της εκπομπής και στη δημοσιογράφο **Μαρία Γιαχνάκη** για τον βίο και το έργο του τότε Μοναχού Παΐσιου.

Πατήστε στην εικόνα για να παρακολουθήσετε την εκπομπή - αφιέρωμα στο on demand περιεχόμενο της τηλεόρασης της Πemptουσίας:

