

Τα Ονομαστήρια του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Κένυα

/ [Γενικά Θέματα](#)



Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής [κ.κ. Θεόδωρος Β'](#) εόρτασε τα ονομαστήρια του στην Κένυα με Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Μακαρίου της Αιγύπτου στην Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ'**».**

Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Ναιρόμπι **κ. Μακάριος**, Γουινέας **κ. Γεώργιος**, Ειρηνοπούλεως **κ. Δημήτριος** και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Ελντορέτ **κ. Νεόφυτος**, Κισούμου **κ. Μάρκος**, Νυέρι **κ. Πανάρετος**, όλοι οι Αρχιμανδρίτες και οφικιάλιοι κληρικοί της Ιεράς

Μητροπόλεως και ιερείς από την Τανζανία και την Ουγκάντα, ενώ εκκλησιάστηκαν όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως, οι Πρεσβυτέρες, οι Εκπαιδευτικοί των Ορθόδοξων Εκπαιδευτηρίων της περιοχής της Ριρούτας, η μαθητιώσα νεολαία και πλήθος πιστών.



Τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν στην είσοδο του **Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Κέντρου** οι τοπικές αρχές, η μπάντα της αστυνομικής περιφέρειας Ριρούτας και οι μαθητές και μαθήτριες των Ορθόδοξων Εκπαιδευτηρίων. Στην κατανυκτική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία έψαλλαν οι σπουδαστές της Πατριαρχικής Σχολής ενώ η συμμετοχή των πιστών και η έκδηλη χαρά τους δημιούργησε κλίμα πνευματικής ανάτασης, θυμίζοντας την χαρά της Αναστάσεως.



“Ο Πατέρας σας είναι εδώ και σας περιμένει”

Ο Μακαριώτατος απηύθυνε λόγια αγάπης και ευχαρίστησε όλους τους κληρικούς που ήταν παρόντες, που παρέμειναν πιστοί στο Πατριαρχείο, που δεν πλανήθηκαν από την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα των ψευδοεξάρχων και των οπαδών τους, και κάλεσε όσους παραπλανήθηκαν να επιστρέψουν στην αγκαλιά του Πατέρα τους, γιατί ο Πατέρας τους είναι εδώ και τους περιμένει να επιστρέψουν στην φωλιά τους, στην αυθεντική οικογένειά τους, στους Επισκόπους τους που τους χειροτόνησαν και ευλόγησαν το πετραχήλι τους. Ευχαρίστησε τον Γέροντα Μητροπολίτη Μακάριο για την μεγάλη του προσφορά στην Κένυα, την χώρα που αγάπησε από την πρώτη μέρα που έφτασε για να εργαστεί στην Ιεραποστολή, την χώρα που αγωνίζεται 46 συναπτά έτη για την Ορθοδοξία θυσιάζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα, αλλά κάνοντας υπακοή στις νουθεσίες

του Αγίου Σωφρονίου, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Καθηγητή του Μητροπολίτη Κάλιστου Γουέαρ. Ως αντίδωρο της μεγάλης του προσφοράς τον ονόμασε «Υπέρτιμο Έξαρχο Κένυας και πάσης Ανατολικής Αφρικής, επιδίδοντάς του και το σχετικό Πατριαρχικό Σιγίλιο.



Ο Σεβασμιώτατος φανερά συγκινημένος παρέλαβε το Πατριαρχικό Σιγίλιο και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό του, τον συνεχάρη για τα ονομαστήρια του και για την 20 έτη Πατριαρχείας του, τονίζοντας ότι σαν άριστος πηδαλιούχος οδηγεί την Αλεξανδρινή Εκκλησία με ειρήνη, ενότητα και αγάπη σε λαμπρή Ιεραποστολική πορεία. Αναφέρθηκε στην παρουσία όλου του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως Ναϊρόμπι τονίζοντας ότι η παρουσία όλου του ιερού κλήρου μαρτυρά την ενότητα και την πιστή αφοσίωση στην Μητέρα Εκκλησία, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Τέλος προσέφερε αφρικανικά δώρα στον Πατριάρχη και στους Αρχιερείς.



Αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο

Στην συνέχεια οι σπουδαστές της Πατριαρχικής Σχολής και οι μαθητές και μαθήτριες των Ορθοδόξων Εκπαιδευτηρίων παρουσίασαν εορταστικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ο Μακαριώτατος βαθιά συγκινημένος ευχαρίστησε όλα τα πνευματικά του παιδιά για την αγάπη τους και την χαρά που του έδωσαν, αγάπη και χαρά που του δίνει κουράγιο να συνεχίσει τον δύσκολο αγώνα του προς δόξαν Κυρίου και που τον έκανε για μια

ακόμη φορά περήφανο για τα Ορθόδοξα παιδιά του στην Κένυα και το έργο του Πατριαρχείου στην χώρα. Πριν την αναχώρησή του τέλεσε τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας που θα μαρτυρά το πέρασμα και την προσφορά του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου Γιαννουλάτου στην Κένυα (1982-1991).



Το βράδυ ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Γιώργος Ψιάχας και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Σάββας Βλαδιμήρου παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν του Πατριάρχη. Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε και τους δύο Πρέσβεις για την συμπαράσταση στο έργο του Πατριαρχείου.





