

## Η επόμενη μέρα στην Αρχιεπισκοπή Αλβανίας

/ Γενικά Θέματα



### Μαρία Γιαχνάκη

**Η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας με Αρχιεπίσκοπο τον Αναστάσιο, όχι μόνο ανασυγκροτήθηκε πλήρως με όλες τις εκκλησιαστικές δομές, αλλά συγχρόνως συνέβαλε ουσιαστικά στην γενικότερη ανορθωτική εξέλιξη καθώς και στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της Αλβανίας.**

Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα θα γυρίσει σελίδα μετά και το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Το Ιερό Μνημόσυνο θα τελεσθεί την 1 Μαρτίου 2024 στον Ιερό Ναό της Ανάστασης του Χριστού στα Τίρανα και στις 2 Μαρτίου θα τελεστεί, σε κάθε Ιερά Μητρόπολη

της Αλβανίας δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους πιστούς να προσευχηθούν και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του.

Άλλωστε όπως λένε οι συνεργάτες του, όπως πριν από 33 χρόνια πέρασε από όλα αυτά τα μέρη της Αλβανίας κι έσπειρε σαν καλός σπορέας στην γη που διψούσε και χτίστηκαν εκκλησίες και δημιουργήθηκε ορθόδοξο ποίμνιο, έτσι και τώρα σε αυτά τα μέρη θα τελεσθεί Ιερό Μνημόσυνο για τον πατέρα τους. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενωθούν οι προσευχές όλων.

Στον Ιερό Ναό της Ανάστασης του Χριστού στα Τίρανα θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία και αμέσως μετά το Ιερό Μνημόσυνο ενώ θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του, που βρίσκεται σε κρύπτη κάτω από το Ιερό του Ναού, εκεί δηλαδή που ο ίδιος είχε ζητήσει να ταφεί.

Η επόμενη μέρα τώρα δεν φαίνεται να έχει εκπλήξεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Υπολογίζεται ότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου.

Πρόκειται να είναι και ο πρώτος προκαθήμενος της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας που θα εκλεγεί από την ιερά σύνοδο η οποία απαρτίζεται από επτά Μητροπολίτες εκ των οποίων οι πέντε είναι αλβανικής καταγωγής και οι δύο ελληνικής.

Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου δεν θα ακολουθήσει κάποιο ιδιαίτερο τυπικό αφού το καταστατικό της εκλογής για Αρχιεπίσκοπο δεν είναι το ίδιο όπως για την εκλογή Μητροπολίτη. Για το θέμα της εκλογής του Αρχιεπισκόπου θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος δεν το είχε θέσει σε κάποια ιδιαίτερη πρόνοια.

Την ημέρα της εκλογής θα ανοιχτεί η διαθήκη του Αρχιεπισκόπου \*\*\*\*\*και αμέσως μετά θα συνεδριάσουν οι επτά Ιεράρχες και θα προταθεί ένα όνομα το οποίο όπως φαίνεται και όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες θα είναι ο Κορυτσάς Ιωάννης.

Τον Ιωάννη είχε φωτογραφίσει άλλωστε και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος όσο ζούσε. Άλλωστε τον προετοίμαζε σε κάθε επίπεδο θα πουν πολλοί αφού τον συνόδευε σε όλα του τα ταξίδια και τις συναντήσεις σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα το είχε εκμυστηρευτεί και σε κάποιους λαϊκούς συνεργάτες του.

Θα συμφωνήσουν όλοι για τον Ιωάννη γνωρίζοντας ότι τον ήθελε και ο Αρχιεπίσκοπος και γενικότερα λόγω του ότι και οι επτά κινούνται στο πνεύμα του

Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και της ενότητας.

Ωστόσο δεν τίθεται θέμα τι επιθυμεί και ποιον θα στηρίξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο διότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης στον επικήδειο του λόγο του την ημέρα της εξοδίου Ακολουθίας είπε ξεκάθαρα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα στηρίξει την οποιαδήποτε επιλογή της Συνόδου.

Άλλωστε ο Παναγιώτατος γνωρίζει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την Ορθοδοξία στην Αδριατική οπότε δεν επιθυμεί ανισορροπίες και διαφωνίες οι οποίες θα πελεκήσουν τα θεμέλια της ορθόδοξης εκκλησίας, αυτής δηλαδή που και ο ίδιος οραματίστηκε.

Η απόφασή του να στείλει πριν 33 χρόνια τον Αναστάσιο στην Αλβανία απέδωσε καρπούς και βλέποντας αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας εκεί δεν θα μπορούσε παρά να το στηρίξει τώρα με νύχια και με δόντια την στιγμή που ο ηγέτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία δεν είναι πλέον εδώ.

Όσον αφορά στην στάση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα απέναντι στην εκλογή καλό θα ήταν να κρατήσουμε μικρό καλάθι και να μην ξεγελιόμαστε με τα όσα ωραία και αληθινά είπε κατά τα άλλα στον επικήδειό του.

Περιέγραψε αληθινά αυτό που ήταν ο Αναστάσιος για την Αλβανία από τη μία, αλλά από την άλλη δεν θα ήθελε σίγουρα να υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αλβανία.

Αυτό άλλωστε το έδειχνε κάθε μέρα με την στάση του όσο ζούσε ο Αναστάσιος αφού του δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα στο έργο του παρά το κοινωνικό αποτέλεσμα που είχε όχι μόνο για τον Ορθόδοξο αλλά γενικότερα για τον Αλβανό πολίτη.

Η ομιλία του βασίστηκε κυρίως σε αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν οι Ορθόδοξοι, που είναι και η αλήθεια βέβαια, όχι όμως ότι ξαφνικά θα αλλάξει στάση απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Έχει βαθιά γνώση για το ότι οι Ορθόδοξοι δεν κερδίζονται με ένα τσουβάλι ρύζι όπως κάνει με τους μουσουλμάνους οπότε προσπάθησε να κερδίσει από τα λόγια συμπάθειας στο έργο του Αναστάσιου .

Όποιος και αν είναι λοιπόν ο αυριανός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας σίγουρα θα πρέπει να σηκώσει ανάστημα και να βάλει μπροστά το στήθος και αν δεν έχει το σθένος του Αναστάσιου και την τόλμη του τα πράγματα θα είναι αρκετά κρίσιμα.

Όμως επειδή σύμφωνα και με τα όσα έχουμε αντιληφθεί από το έργο του Αρχιεπισκόπου τα θεμέλια που ο ίδιος έθεσε είναι τόσο ισχυρά και οι ιεράρχες

στην ίδια γραμμή με εκείνον θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα κρατηθούν από το άρμα αυτής της ισχυρής Αρχιεπισκοπής.

\*\*\*\*\*Η διαθήκη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου θα ανοιχθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια δεν είχε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία και τις συντάξεις τις οποίες δικαιούνταν σαν κληρικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου τις κατέθετε στο ταμείο βοήθειας των κληρικών του.

Σίγουρα όμως μέσα στην διαθήκη θα διευθετεί το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων του μεγάλου συγγραφικού του έργου και όπως λένε πάντα οι συνεργάτες του γνωρίζοντας την προσωπικότητά του, σίγουρα σε αυτή την διαθήκη θα αναφέρεται και στην διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των δομών για το κοινωνικό έργο που έχει πραγματοποιήσει πάντα προς δόξαν Θεού.

Διαβάστε ακόμη: [Η τελευταία συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου](#)