

Ναυπάκτου Ιερόθεος στον Pemptousia FM: “Ο Αναστάσιος ήταν κόσμημα Αναστάσιμης Ζωής” - Η σχέση με τον Άγιο Καλλίνικο και ο ευλογημένος Μανδύας

[/ Γενικά Θέματα / Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



“Για δώδεκα χρόνια ο Επίσκοπος Ανδρούσης Αναστάσιος, δεν είχε Αρχιερατικό μανδύα”. Αυτό αποκάλυψε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου [κ. Ιερόθεος](#) για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας [κυρό Αναστάσιο](#) μιλώντας στο Ραδιόφωνό του [Pemptousia FM](#).

Ο Σεβασμιώτατος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή [“Ορθόδοξες Διαδρομές”](#) με τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο και μίλησε για τον χαρισματικό και φωτισμένο Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας, ο οποίος εργάστηκε για 33 χρόνια κάτω από δύσκολες συνθήκες για την ανασύσταση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα. Μίλησε για την προσωπικότητα, το έργο και τα

χαρίσματα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, για τις προσωπικές εμπειρίες τις οποίες είχε μαζί, του για τη σχέση του Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης με τον Αναστάσιο, αλλά και για την επίσκεψη στον “Ευαγγελισμό, λίγες ημέρες πριν την εκδημία του Αρχιεπισκόπου.

Ακούστε την εκπομπή:

“Ο Αναστάσιος είναι καρπός της Εκκλησίας μας”

“Ο Αναστάσιος είναι καρπός της Εκκλησίας μας. Τον γνώριζα εδώ και 60 χρόνια. Είχα πάει στην Καπνικαρέα να λειτουργηθώ ως υποψήφιος της Θεολογικής φοιτητής τότε, και είδα έναν ευλαβέστατο σεμνότατο κληρικό . Ρώτησα ποιός είναι και μου απάντησαν: “είναι ο π. Αναστάσιος Γιαννουλάτος”. Ήταν Αρχιμανδρίτης τότε το 1964. Ήμουν έξω από το Ιερό και κάθονταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα με πόση ευλάβεια θυμάμαι και μεγάλη σεμνότητα”, περιέγραψε ο Σεβασμιώτατος. “Αργότερα τον γνώρισα όταν ήταν Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας το 1970 και είχε επικοινωνία με τον Γέροντά μου τον Άγιο Καλλίνικο. Υπήρχε μεταξύ τους αλληλοσεβασμός και αγάπη. Ο Άγιος Καλλίνικος του είπε ότι έχω μαζί μου έναν καλό Ιεροκήρυκα, και έτσι ο Αναστάσιος μου πρότεινε να γράψω την “Φωνή Κυρίου” για δύο χρόνια περίπου”.

“Ο μακαριστός Αναστάσιος είχε πολλά φυσικά αλλά και πνευματικά χαρίσματα. Ήταν ευφυής άνθρωπος. Λόγω της ευφυΐας του είχε και μεγάλη γλωσσομάθεια”, ανέφερε και πρόσθεσε: “Άλλο φυσικό του χάρισμα ήταν η ευγένεια . Ήταν πάρα πολύ ευγενής. Τον άκουσα κάποτε να λέει: “αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να είμαστε ευγενείς”. Άλλο ένα χάρισμα που είχε ήταν η ανδρεία του. Μου έλεγε σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε: “Εγώ πηγαίνω εκεί που δεν πηγαίνουν οι άλλοι”. Πήγε στην Αφρική εκεί που δεν πήγαιναν άλλοι, πήγε στην Αλβανία εκεί που δεν πήγαιναν άλλοι. Δεν είχε ανταγωνιστικότητα. Επίσης είχε ωραίο λόγο. Είχε το χάρισμα του λέγειν. Είχε βεβαίως όμως και πολλά ψυχικά χαρίσματα. Αγάπη μεγάλη για τον Χριστό και την Εκκλησία. Αγάπη για τον άνθρωπο, ταπείνωση, υπακοή. Αυτά όλα καλλιεργήθηκαν από το οικογενειακό του περιβάλλον. Από την μητέρα του η οποία δεν έκανε έκτρωση όταν της είχαν πει οι γιατροί και ενώ ήταν έγκυος στον Αναστάσιο”.

Ο Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος είπε ακόμη ότι: “ο Αναστάσιος ήταν παιδί των καθηγητικών Σχολείων. Ήταν πρώτος μαθητής, και μάλιστα ενώ θα μπορούσε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο ή και στην Ιατρική αυτός επέλεξε την Θεολογία. Ήταν συνδεδεμένος με την Αδελφότητα “ΖΩΗ”. Έτσι απέκτησε το ιεραποστολικό πνεύμα και ζήλο καθώς το Εκκλησιαστικό φρόνημα”.

Η σχέση με τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πνευματικό ανάστημα του Αγίου Καλλινίκου Εδέσσης αναφέρθηκε και στη συνάντησή του την οποία είχε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Αναστάσιος με τον Άγιο Καλλίνικο, όταν ο Άγιος δοκιμαζόταν από την ασθένεια στο νοσοκομείο. “Είπα ότι ο Αναστάσιος ήταν “Κόσμημα Αναστάσιμης Ζωής”. Το είπα γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό που έγινε με τον Άγιο Καλλίνικο. Ήρθε στο νοσοκομείο να επισκεφτεί τον Γέροντά μου το 1984. Ήταν Καθηγητής και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής ο Αναστάσιος. Ήρθε το μεσημέρι και εκείνη την ώρα κοιμόταν ο Άγιος Καλλίνικος. Και μας είπε: “σας παρακαλώ πολύ μην τον ξυπνάτε”. Τον σεβάστηκε. Όλο αυτό δείχνει την λεπτότητα και την ευγένεια του χαρακτήρα του. Γονάτισε και ασπάστηκε τα πόδια του και είπε: “ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην των ευαγγελιζομένων τα αγαθά”. Γύρισε και μου είπε: “ο Καλλίνικος είναι Κόσμημα της Εκκλησίας”. Αυτή η σκηνή χαρακτηρίζει την ευγένεια και την τρυφερότητα του Αναστάσιου.

Τα τελευταία του λόγια στον “Ευαγγελισμό”

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος κατά την τρέχουσα συνοδική περίοδο είναι Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, είχε επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο στον “Ευαγγελισμό”, λίγες ημέρες πριν την εκδημία του η οποία συνέβη στις 25 Ιανουαρίου 2025.

“Αυτό που είπε για τον Άγιο Καλλίνικο, Κόσμημα της Εκκλησίας, ήταν και ο ίδιος. Είχα την ευλογία να τον συναντήσω στον Ευαγγελισμό μαζί με τον Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, πρίν μπει στην εντατική. Του είπα: Μακαριώτατε, ερχόμαστε εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου να μεταφέρουμε τις ευχές και την αγάπη του Αρχιεπισκόπου και όλων των Συνοδικών Μητροπολιτών. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη”. Ποιά ήταν η απάντησή του; “Χριστός Ανέστη”. Έδειξε την Πίστη του στον Αναστάντα Χριστό και την βεβαιότητα και της δικής μας Αναστάσεως. Του είπα: “Μακαριώτατε, εσείς όλη σας την ζωή το Χριστός Ανέστη και την Ανάσταση κηρύξατε. Αναστήσατε την Εκκλησία της Αλβανίας”. Και μου απάντησε: “εν τη πράξη να το ζούμε”. Του είπαμε και με τον Σεβασμιώτατο Δημητριάδος: “Όλος ο λαός σας αγαπά, Μακαριώτατε και όλοι προσεύχονται για εσάς”. Και απάντησε τέσσερις με πέντε φορές: “Είμαι ευγνώμων σε όλους””.

“Ο Αναστάσιος ήταν Έλληνας με Οικουμενική συνείδηση. Είχε μια καθολικότητα και παγκοσμιότητα. Σαν να μην τον χωρούσε η Ελλάδα. Ενταφιάστηκε στην Αλβανία κοντά στο ποίμνιό του. Για να καταλάβουμε την Πρόνοια του Θεού , παλιότερα ο μακαριστός Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρός Σεβαστιανός , ο πρώτος μου πνευματικός πατέρας, σε μια περίοδο που δεν μιλούσε κανένας για την Βόρειο Ήπειρο , αυτός φώναζε , διαμαρτυρόταν. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε εκείνη την ώρα για το συγκεκριμένο έργο. Όταν το 1990 άνοιξαν τα σύνορα , τότε ο Θεός χρησιμοποιεί τον Αναστάσιο. Για να πάει στην Αλβανία και να φέρει την ενότητα μεταξύ Αλβανών και Ελλήνων. Ο Θεός τον έστειλε εκεί για να αναστήσει την Εκκλησία της Αλβανίας, εκεί όπου δεν μπορούσε να πάει κάποιος άλλος”, σημείωσε ο Σεβασμιώτατος.

Ο ευλογημένος Μανδύας

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, αποκάλυψε ένα άγνωστο περιστατικό για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, μέσα από το οποίο διακρίνει κανείς την ταπεινότητα την οποία είχε. “Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Καλλίνικος ο Αναστάσιος ήταν στην Αφρική και δεν μπορούσε να έρθει στην Εξόδιο Ακολουθία. Ήρθε όμως στο εξάμηνο μνημόσυνο του στην Έδεσσα το 1984. Του είπα να χοροστατήσει στον Ναό και μου απάντησε: “Μα δεν έχω Αρχιερατικό Μανδύα”. Του έδωσα έναν Αρχιερατικό Μανδύα του Αγίου Καλλινίκου και του είπα: “Να τον πάρετε ως Ευλογία του Γέροντός μου”. Τον πήρε, τον φόρεσε και μου απάντησε: “Ευχαριστώ πολύ! Θα τον πάρω, για να έχω την ευλογία του Καλλινίκου και θα είναι ο πρώτος μου Μανδύας”. Για δώδεκα ολόκληρα χρόνια ως Επίσκοπος Ανδρούσης δεν είχε Αρχιερατικό Μανδύα! Μάλιστα πολλοί έλεγαν εκείνη την περίοδο ότι ο Αναστάσιος θα είναι ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Και του το είπα. “Σας θέλει η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο”. Και μου απάντησε: “Τα λάθη του Ιερωνύμου του Α΄ θα κάνουμε; Να μας βοηθούν οι κυβερνήσεις; Όχι, δεν δέχομαι””.

Η εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές» με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρομπάκο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 10:30 π.μ. από το διαδικτυακό ραδιόφωνο [Pemptousia FM](#).