

## Από τις βουνοκορφές του Παρνασσού με ευγνωμοσύνη η Φθιώτιδα κλίνει γόνυ στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο

/ [Γενικά Θέματα](#)



Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος [κ. Συμεών](#) στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κυρό Αναστάσιο, στο τέλος της σημερινής Θείας Λειτουργίας, με ιδιαίτερη μνεία στις ιεραποστολικές περπατησιές του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου προ πολλών δεκαετιών στις Κατασκηνώσεις του Παρνασσού, στο όρος της Ιεράς Μονής της Παναγίας του Δαδίου Αμφικλείας της Ιεράς Μητροπόλεως

## **Φθιῳτίδος.**

Ο κ. Συμεῳν μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα είναι ημέρα ιδιαίτερης συγκίνησης, καθώς εκοιμήθη ένας σπουδαίος και εμβληματικός Ιεράρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρός Αναστάσιος. Αποτελεί γεγονός συγκίνησης για όλη την Ορθοδοξία, για το ορθόδοξα τέκνα όλης της Οικουμένης, γιατί υπήρξε ένας οικουμενικός Ιεράρχης, ένας οικουμενικός διδάσκαλος. Αποτελεί ιδιαίτερη συγκίνηση και για την Μητρόπολη μας, γιατί ως νέος φοιτητής Θεολογίας ξεκίνησε τον ιεραποστολικό δρόμο, τον κατηχητικό και πνευματικό, από τις βουνοκορφές του Παρνασσού, από την Κατασκήνωση των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων, στο όρος της Ιεράς Μονής Δαδίου, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο πρ. Αμερικής Δημήτριο και μαζί με άλλους σπουδαίους Θεολόγους και Ιεράρχες.

Μάλιστα, κάθε χρόνο που επισκέπτομαι την κατασκήνωση μας αυτή και τελῳ τον αγιασμό για την έναρξη, μνημονεύῳ ως ζῳντα μέχρι τώρα και πλέον ως κεκοιμημένο και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, με τον οποίο συνδεόμουν και προσωπικά και είχα την ευκαιρία πολλές φορές να λάβῳ την ευχή του, να επικοινωνῳ μαζί του και να αντλῳ δύναμη από την δική του αστείρευτη δύναμη».

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Ο Σεβασμιῳτατος κ. Συμεῳν εχθές το βράδυ προσήλθε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνῳν κομίζοντας το αγιασμένο χῳμα και τα άνθη του Παρνασσού και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση ενώπιον του σκηνῳματός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίῳ.

