

Χρήστος Οικονόμου: Χριστούγεννα - Εμείς κι ο κόσμος μας

[/ Γενικά Θέματα](#)



Ο Καθηγητής Χρήστος Οικονόμου, τ. Πρόεδρος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στην τηλεοπτική Εκπομπή «Εμείς κι ο κόσμος μας» του τηλεοπτικού σταθμού ΡΙΚ την Τετάρτη 18/12/2024 αναφέρθηκε στο ιστορικό και θεολογικό περιεχόμενο νόημα των Χριστουγέννων, δίδοντας βαρύτητα στο νόημα που έχει για τον καθένα από εμάς, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.

``

Στην αρχή ο Καθηγητής κ. Οικονόμου τόνισε στην σημαντικότητα του γεγονότος το οποίο διαίρεσε την ιστορία του κόσμου σε προ Χριστού και μετά

Χριστόν περίοδο. Το νόημα της εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου καθίστανται ιδιαίτερης σημασίας για τον άνθρωπο σήμερα που ζει εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων, που δημιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία στους ανθρώπους. Στην αρχή ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην ιστορικότητα τους γεγονότος της Γεννήσεως επί τη βάση των βιβλικών και εξωβιβλικών πηγών, οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες και επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Ο κ. Καθηγητής τόνισε την σημασία του εορτασμού μέσα από τον ευπρεπισμό όχι μόνο του εξωτερικού διακόσμου, που και αυτά καθίστανται σημαντικά στη ζωή του ανθρώπου, όταν αυτά γίνονται έκφραση αγαπητική και βίωση της εμπειρίας του αγιασμού στη ζωή του ανθρώπου, αλλά κυρίως να αγωνίζεται για τον ευπρεπισμό της ψυχής, που ανεβάζει τον άνθρωπο από την πτωτική του κατάσταση και να του δίνει προοπτική μίας νέα πραγματικότητας.

Εν συνεχεία έγινε αναφορά στην συμβολή της Χριστιανικής πίστης στον πολιτισμό και την κατάχρηση της ελευθερίας, που αποτελεί δώρο Θεού, που οδηγεί τον άνθρωπο στον σπαραγμό, ιδιαίτερα μέσα από τις θρησκείες, όπως το ισλάμ, που έχουν ως κύριο δόγμα την επιβολή και τον θάνατο, εν αντιθέση με την χριστιανική πίστη μέσα στην οποία ο άνθρωπος ζει εν ελευθερία και ιδιαίτερα η ορθόδοξη Θεολογία δίνει στον άνθρωπο μία οικουμενική αγάπη, συμβίωση και πολιτισμό για την επιβίωση του ανθρώπου ως αδελφού και εικόνας του Θεού. Τέλος ο κ. Καθηγητής αναφέρθηκε στον ρόλο της Θεοτόκου στο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και όσα πραγματώνονται περίξ αυτού. Επιλογικά ο κ. Οικονόμου με αφορμή την εικόνα της Γεννήσεως του Κυρίου αναφέρθηκε στο μήνυμα της Γεννήσεως του Χριστού που είναι η απαλλαγή του ανθρώπου από την φθορά και τον θάνατο.