

π. Αντώνιος Μαλούφ στην Pemptousia TV: “Δοκιμάζονται οι Χριστιανοί και η ιστορία της Συρίας”

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#) / [Συνεντεύξεις](#)



Την έκδηλη ανησυχία του για τα τεκταινόμενα στην Συρία εκφράζει μέσα από την κάμερα του [PEMPTOUSIA TV](#) ο Συριακής καταγωγής Αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος Μαλούφ, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Ακινδύνων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Γεννημένος στην Δαμασκό της Συρίας, αναφέρει στην κάμερα και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, πώς “οι Χριστιανοί της Συρίας δοκιμάζονται όπως και ο πολιτισμός της χώρας στην οποία γεννήθηκα”.

``

Κάμερα: Ανδρέας Χαλκιόπουλος

Μοντάζ: Μαριάνθη Ματζίρη

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “Οι χριστιανοί της Συρίας χρονολογούνται πριν να φτάσει ο Απόστολος Παύλος στην περιοχή, και αυτό αναφέρεται στην πράξη των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Κατάγονται από την Συρία μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος , ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος , ο Άγιος Ανανίας που βάπτισε τον Απόστολο Παύλο”.

Ο π. Αντώνιος μεταφέρει τα δικά του βιώματα καθώς όπως περιγράφει το πατρικό του σπίτι στην παλιά Δαμασκό είναι πίσω από το σπίτι και το παράθυρο από το οποίο έφυγε νύχτα ο Απόστολος Παύλος από τη Δαμασκό, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. “*Δόξα τω Θεώ σώζεται και το προσκύνημα αυτό αλλά και το πατρικό μου. Με πόνο ψυχής βλέπουμε τις δοκιμασίες που τραβάει αυτή η χώρα... Εύχομαι να επικρατήσει η Ειρήνη στην Συρία και ο Γεννηθείς Χριστός μας να στείλει την Αγάπη Του και το Ελεός Του*”, εύχεται.