

Ο Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος στο Remptousia FM για τους μακαριστούς προκατόχους του Αντώνιο και Παύλο (ΗΧΗΤΙΚΟ)

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Στην εκπομπή "Ορθόδοξες διαδρομές" στο Remptousia FM με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος. Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την Μετάνοια και Εξομολόγηση κατά τους μακαριστούς προκατόχους του, κυρούς Αντώνιο και Παύλο.

Ακούστε την εκπομπή:

Μετάνοια και Εξομολόγηση

“Ντρέπομαι , διότι ποιός είμαι εγώ που θα μιλήσω για τους προκατόχους μου Μητροπολίτες Αντώνιο και Παύλο; Δύο ταπεινοί γίγαντες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους όχι μόνο στην Μητρόπολή μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Ορθοδοξία”, ανέφερε.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αθανάσιος είπε ότι *“και οι δύο μακαριστοί Μητροπολίτες όντως ζούσαν όλες τις εορτές του Ενιαυτού της Χρηστότητας του Κυρίου μας , με όλη τους την καρδιά. Κυρίως την Εορτή των Χριστουγέννων που είναι μια Εορτή αγάπης, ταπείνωσης, κένωσης , συγκατάβασης του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, τη ζούσαν πραγματικά με δάκρυα. Έλεγε ο μακαριστός Παύλος:“Θές να ζήσεις Χριστούγεννα; Άνοιξε την καρδιά σου να μπει το Φως.” Έλεγε ο μακαριστός Αντώνιος: “Τα Χριστούγεννα μανούλα μου είναι μια Εορτή των παιδιών. Όλοι μας πρέπει να είμαστε παιδιά. Τι σημαίνει να είμαστε παιδιά; Καλή καρδιά”.*”



Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Αντώνιος

“Και οι δυο ήθελαν να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με καρδιά που δεν έχει πάθη, κακίες και εγωισμούς. Δεν έχει ζήλιες, αγκυλώσεις και ενοχές. Ανοιχτή καρδιά γεμάτη αγάπη για να μπει μέσα ο Χριστός. Και όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με την Μετάνοια και την Εξομολόγηση. Η Μετάνοια έλεγε ο μακαριστός Αντώνιος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Η Μετάνοια και η Θεία Κοινωνία. Η Μετάνοια έλεγε ο Αντώνιος φέρνει γαλήνη και ηρεμία στην ταραγμένη καρδιά του ανθρώπου. Οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό. Ανοίγει τις Πύλες του Ουρανού. Αληθινή Μετάνοια έλεγε είναι να μισήσω την αμαρτία, τα

έργα της αμαρτίας την αδικία, της ακαθαρσίας και της υπερηφάνειας. Να αγαπήσω τα έργα της αγάπης, της Δικαιοσύνης, της ταπεινοφροσύνης και της ειρήνης”, τόνισε σε άλλο σημείο.



Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κυρός Παύλος

“Έλεγε και ο μακαριστός Πούλος: “Μετάνοια σημαίνει να καταλάβω το λάθος μου, να μισήσω τον λάθος δρόμο που πήρα δηλαδή την αμαρτία και να ακολουθήσω τον φωτεινό δρόμο του Θεού που είναι γεμάτος ελπίδα πώς ο Θεός που με αγαπάει τόσο πολύ, με έχει ήδη συγχωρήσει”. Και όλο αυτό επιτυγχάνεται μέσω από το Μυστήριο της Εξομολογήσεως”. Έλεγε ο μακαριστός Αντώνιος: “Μετάνοια δεν σημαίνει να λέω συγγνώμη. Μετάνοια σημαίνει να επανορθώνω και να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος”.”

Η εκπομπή “Ορθόδοξες Διαδρομές” με τον Δημοσιογράφο Δημήτρη Στρομπάκο ακούγεται κάθε Δευτέρα στις 10:30 π.μ. από το διαδικτυακό ραδιόφωνο [Pemptousia FM](#).