

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Η Σπάρτη είναι ιδεώδες υπερβαίνον έθνη και σύνορα” - Ανακήρυξη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Σπάρτης (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

[/ Γενικά Θέματα](#)



Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα Λακώνων ποιητών Γιάννη Ρίτσου & Νικηφόρου Βρεττάκου, έλαβε χώρα η Τελετή Ανακήρυξης του [Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου](#) σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Σπάρτης, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου.

>

Η Τελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου Σπάρτης **κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλου,**

ο οποίος εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Παναγιώτατο για την τιμητική παρουσία του στη Σπάρτη, που αποτελεί ευλογία και πηγή χαράς, όπως και για την τιμητική αποδοχή της ομόφωνης πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη επισφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο την ιστορική επίσκεψή του στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Σπάρτης χαρακτήρισε τον Παναγιώτατο “**πνευματικό φάρο**”, ενώ υπογράμμισε ότι ως ηγέτης της Ορθοδοξίας αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά Του με την πολυποίκιλη δράση και την ενάρετη βιωτή Του.



Τον χαιρετισμό ακολούθησε η εκφώνηση του επαίνου του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, **κ. Στέφανο Βρεττάκο**, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό για την ευλογημένη δραστηριότητα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη.



Αμέσως μετά, έγινε έγερση των παρευρισκομένων, προκειμένου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει το ψήφισμα και τον τίτλο επιτιμοποίησης. Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Βακαλόπουλος απέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη Σπάρτης, Του απένειμε αναμνηστική πλακέτα και Του πρόσφερε συμβολικά δώρα. Ο Παναγιώτατος από την πλευρά Του αντιπρόσφερε στον Δήμαρχο δώρα αγάπης και εκτίμησης στο πρόσωπό του.



Στην ομιλία του, ο Προκαθήμενος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας αρχικά ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμητική διάκριση. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η ιδιοπροσωπία των Σπαρτιατών είναι έκφραση του αρμονικού συνδυασμού ιστορικών και γεωμορφολογικών στοιχείων. Παράλληλα, έκανε αναφορά σε ιστορικές και πνευματικές μορφές του ευλογημένου τόπου της Λακεδαίμονας, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε: *«Η Σπάρτη είναι ιδεώδες υπερβαίνον έθνη και σύνορα, είναι σύμβολο του δωρικού πνεύματος, της λιτότητας και της ρωμαλεότητας. Υπό την έννοια αυτή, και ως χριστιανοί και ως άνθρωποι, οφείλουμε να είμαστε Σπαρτιάτες»*.



Περαιώνοντας τον λόγο Του, υποσχέθηκε να παρακολουθεί με ζωηρό ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στον Δήμο Σπάρτης, ενώ τόνισε ότι θα έχει στην καρδιά του την Λακεδαίμονα και θα προσεύχεται για τον ευσεβή λαό της. Παράλληλα, παρακάλεσε και τους Λάκωνες να συμπεριλάβουν στις προσευχές τους την Χριστούπολη, Θεοτοκούπολη και Αγιούπολη Βασιλεύουσα του Γένους, τον Πατριάρχη τους και την εναπομείνασα ομογένεια.



Η Τελετή ολοκληρώθηκε με απόδοση τραγουδιών προς τιμήν του Παναγιωτάτου από την παραδοσιακή χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής “Πέτρος ο Λακεδαιμόνιος” της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Νικολάου Ταπραντζή.





Νωρίτερα, αμέσως μετά την τελετή αφής της ιερής κανδήλας στον νεόδμητο Ιερό Ναό του Αγίου Ανανία, ο Παναγιώτατος μετέβη στο παρακείμενο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπου αρχικά είχε μία εθιμοτυπική συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Θεόδωρο Βερούτη στο γραφείο του κατά τη διάρκεια της οποίας αντηλλάγησαν συμβολικά δώρα.



Παρακάτω ολόκληρη η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη Σπάρτης:

Ἐντιμότητα Δήμαρχε Σπάρτης, κύριε Μιχαήλ Βακαλό-πουλε,

Ἐντιμότητα κύριε Πρόεδρε τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

Κύριοι Ἀντιδήμαρχοι καὶ πάντα τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

Ἐκλεκτοὶ παρόντες·

Μετὰ μεγάλης συγκινήσεως εὐρισκόμεθα εἰς τὴν κλεινὴν πρωτεύουσαν πόλιν τῆς Λακωνίας, τὴν «ἀτείχιστον Σπάρταν», μίαν τῶν αἰωνίων πόλεων τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου. Ἐρχόμενοι μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν Συνοδείας ἐξ Ἀθηνῶν, διαπεράσαντες τὸν κορινθιακὸν ἰσθμὸν καὶ διασχίσαντες τὴν τοῦ Πέλοπος χώραν ἐκ βορρᾶ πρὸς νότον, εἰσήλθομεν ἐντυπωσιασμένοι, ὡς κάποτε οἱ πεζοπόροι ἐπισκέπται, εἰς τὴν ὑπέροχον καὶ κατάφυτον κοιλάδα τοῦ εἰς τὰς εἰδυλιακὰς ἀκτὰς τοῦ λακωνικοῦ κόλπου ἐκβάλλοντος ποτάμου Εὐρώτα, πλασιουμένην βορείως μὲν ἐκ τοῦ μυθικοῦ Πάρνωνος, δυτικῶς δὲ ἐκ τοῦ μυστικοῦ καὶ ὑποβλητικοῦ Ταυγέτου. Ἀμέσως διησθάνθημεν ὅτι ἡ ἰδιοπροσωπία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς εἶναι ἔκφρασις τοῦ ἁρμονικοῦ συνδυασμοῦ ἱστο-ρικῶν καὶ γεωμορφολογικῶν στοιχείων.

Καθ' ὅλην τὴν ἱστορίαν τοῦ Γένους δὲν σπανίζει ἀσφαλῶς ἡ χαλυβδίνη ἀνδρεία, ἡ ἀκατάβλητος ἀγωνιστικότης, ἡ ἠθικὴ ἀκεραιότης, ἡ προσήλωσις εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς ἐλευθερίας, τῆς αὐτοθυσίας καὶ εἰς τὴν προάσπισιν τῶν πατρογονικῶν παραδόσεων. Ὅμως, ἐν Σπάρτῃ, διαχρονικῶς αἱ ἀνωτέρω ἔννοιαι, ἀρχαὶ καὶ ἀξίαι εὐρίσκουν τὴν πλήρως τῶν εἰς τὸν ὑπέρτατον βαθμὸν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον μετὰ συγκινήσεως ἀναγνωρίζομεν, εὐρισκόμενοι ἐν μέσῳ ὑμῶν καὶ ἔχοντες τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀντικρίζωμεν τὰ εὐλογημένα, τίμια καὶ προσφιλέστατα πρόσωπα ὑμῶν, ὄλων ὑμῶν, τῶν ὑπερηφάνων κληρονόμων σπουδαίων προγόνων.

Ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους καταλέ-γεται τιμητικῶς μεταξὺ τῶν δημοτῶν Σπάρτης, τιμὴ ἡ ὁποία διαβαίνει, ὡς πάντοτε τονίζομεν, εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, εἰς τὸ Ἱερὸν τῆς Ὁρθοδοξίας Κέντρον, τὸ ὁποῖον πολλαπλῶς καὶ ἀρρήκτως συνδέεται μετὰ τῆς ἐνδόξου Λακεδαίμονος. Εἰς τὸ «Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανὸν» ἔργον Κωνσταντίνου τοῦ Ζ' τοῦ Πορφυρογεννήτου, τὸ τιτλοφορούμενον "De administrando imperio", πληροφορούμεθα περὶ τῶν διαρκῶν σχέσεων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Σπάρτης. Εἰς συνέχειαν τῶν ἀναφορῶν Κωνσταντίνου τοῦ Ζ' εἰς «ἐλληνίζοντας» πληθυσμοὺς εἰς τὴν Λακεδαίμονα, εὐρίσκομεν ὀλίγον ἀργότερον ἐν Σπάρτῃ τὸν ἐκ Πόντου καταγόμενον γνήσιον ἀσκητὴν καὶ τηρητὴν τῶν θείων ἐντολῶν, Ὅσιον Νίκωνα, ἀνορθοῦντα τὸ φρόνημα τῶν ἐντοπίων καὶ προσαρμόζοντα αὐτοὺς εἰς τὴν Ὁρθόδοξον πίστιν ἰσχυρῶς καὶ εἰς τὸν τῆς Κωνσταντινου-πόλεως αὐτοκρατορικὸν θρόνον ἀμετακλήτως. Καὶ

μετέπειτα, εἰς χρόνους δυσχειμέρους, περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ' αἰῶνος, ἔρχεται εἰς τὰ ἱερὰ ταῦτα χῶματα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὁ σπουδαιότερος διανοητὴς τοῦ ὑστέρου Βυζαντίου, ὁ νεοπλατωνιστὴς καὶ φίλος τῶν Παλαιολόγων, Γεώργιος Γεμιστὸς ὁ Πλήθων. Καὶ ἐκ Λακεδαιμόνος ἐκκινεῖ ἀντιστρόφως ὁ ἐσπευσμένως στεφθεὶς ἐν Μυστρᾷ, Κωνσταντῖνος ΙΑ', διὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ἱστορικὸν αὐτοῦ χρέος καὶ νὰ θυσιάσῃ «αὐτοπροαιρέτως» ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ Γένους.

Κοινὸν τὸ χρέος ἡμῶν ἀπάντων, κοινὴ ἡ διακονία, κοινὰ αἱ ἐλπίδες. Ἡ Σπάρτη εἶναι ἰδεῶδες ὑπερβαῖνον ἔθνη καὶ σύνορα. Εἶναι σύμβολον τοῦ δωρικοῦ πνεύματος, τῆς λιτότητος καὶ τῆς ρωμαλαιότητος. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν, καὶ ὡς Χριστιανοὶ καὶ ὡς ἄνθρωποι, ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα Σπαρτιᾶται.

Ἡ Σπάρτη οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ συμβολίζῃ καὶ νὰ ὑπηρετῇ πανανθρωπίνης ἀξίας. Ἀπὸ Λυκούργου τοῦ μυθικοῦ νομοθέτου καὶ ἀπὸ Λεωνίδου τοῦ ἠρωϊκοῦ βασιλέως, μέχρι Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, μέχρις Ἰωάννου Ῥίτσου καὶ Νικηφόρου Βρεττάκου τῶν ποιητῶν, μέχρι τοῦ λογιωτάτου φιλοσόφου καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἰωάννου Θεοδωρα-κοπούλου. Καύχημα εἶναι καὶ ὁ ἱεροπρεπέστατος, φιλόθεος καὶ φιλόανθρωπος ποιμενάρχης σας, ὁ ἱερώτατος καὶ προσφιλέστατος ἀδελφὸς κύριος Εὐστάθιος, ἐκφράζων εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον ἅπαντα τὰ ἀποδιδόμενα εἰς τὴν Σπάρτην χαρίσματα καὶ τιμῶν τὸν Ἀρχιερατικὸν αὐτοῦ θρόνον ἐν σεμνότητι καὶ λακωνικῇ πολιτείᾳ.

Περαίνοντες τὸν λόγον, ἐκφράζομεν μὲ πολλὴν εὐγνωμοσύνην τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας διὰ τὴν προσγενομένην εἰς τὸ ταπεινὸν ἡμῶν πρόσωπον ἐξειδιασμένην τιμὴν, διὰ τὴν φιλόξενον δοχὴν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καὶ τῆς τιμίας ἡμῶν Συνοδείας, διὰ τὴν χαρὰν νὰ εὐρισκώμεθα ἐν τῷ μέσω ὑμῶν. Ἐπιστρέφοντες αὐριον εἰς τὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, εἰς τὸ σεπτὸν Κέντρον τῆς Ὁρθοδοξίας, διαβεβαιούμεν ὑμᾶς, κύριε Δήμαρχε, ἐκλεκτοὶ παρόντες, ὅτι τοῦ λοιποῦ θὰ παρακολουθῶμεν μετὰ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τὰ δημοτικὰ πράγματα τῆς Σπάρτης. Ἡ Λάκων γῆ καὶ ἡ πρωτεύουσα αὐτῆς θὰ εὐρίσκωνται ἐντὸς τῆς καρδίας μας καὶ τῶν προσευχῶν μας. Σεῖς δέ, ὁμοίως, μὴ διαλείπετε νὰ προσεύχησθε διὰ τὴν Χριστούπολιν, Θεοτοκούπολιν καὶ Ἀγίουπολιν Βασιλεύουσαν τοῦ Γένους, διὰ τὴν ἐναπομείνα-σαν ὁμογένειάν μας, τὰ σχολεῖα καὶ τὰ ἰδρύματά μας. Μὴ ξεχνᾶτε τὸν Πατριάρχην σας καὶ τὴν ἀγάπην Του διὰ πάντας ὑμᾶς! Σᾶς ἀναμένομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ ἀειλαμπὲς Φανάριον, προσκυνητὰς εὐλαβεῖς εἰς τὰ σεβάσματα τοῦ Γένους, τοὺς Ναοὺς καὶ τὰ ἀγιάσματά μας. Οὕτω θὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν εὐκαιρίαν μικρᾶς ἀνταποδώσεως τῆς ὑμετέρας πρὸς ἡμᾶς ἀβρόφρονος φιλοξενίας. Ταῦτα ἔχοντες εἰς τὴν καρδίαν, τὸν νοῦν καὶ τὰ χεῖλη ἡμῶν, ἀπονέμομεν εἰς πάντας ὀλόθερμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ εὐχήν!

Ἐρρωσθε ἐν Κυρίῳ, Λακεδαιμόνιοι, εὐδαιμονοῦντες καὶ εὐδοκιμοῦντες εἰς πᾶν

ἔργον ἀγαθὸν καὶ εὐφημον!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

[Ἡ Σπάρτη υποδέχθηκε πάνδημα τον Οικουμενικό Πατριάρχη \(ΦΩΤΟ\)](#)

[Ἱστορικό ορόσημο για την Σπάρτη ο εορτασμός του Πολιούχου Οσίου Νίκωνος παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη](#)