

Η Σπάρτη υποδέχθηκε πάνδημα τον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

/ Γενικά Θέματα / Εκκλησία



Σε κλίμα συγκίνησης, σεβασμού, αγάπης και ανεκκλάλητης χαράς, η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης υποδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Νοεμβρίου 2024, την Αυτού Θεία Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη [κ.κ. Βαρθολομαίο](#). Είναι η πρώτη φορά ανά τους αιώνες που Πρωτεύθυνος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας επισκέπτεται την Σπάρτη και η ευμενής του παρουσία καταγράφεται ως σταθμός στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία.

Ειδικότερα, στα γεωγραφικά όρια της Ιεράς Μητροπόλεώς μας υποδέχθηκαν τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, ο Περιφερειάρχης

Πελοποννήσου κ. Δημήτριος Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Διοικητής της Στρατιωτικής Φρουράς Λακωνίας, Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αννετούδης, ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου Ταξίαρχος κ. Ηλίας Αξιοτόπουλος και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας κ. Βασίλειος Τσιγαρίδης.



Τον Παναγιώτατο συνοδεύουν στην επίσκεψή του: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ο Πανοσιολογιώτατος Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ελευθέριος Χρυσόχοος, ο Ιερολογιώτατος Διάκονος κ. Ανατόλιος Δοξαστάκης και οι εντιμολογιώτατοι κ.κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, καθηγητής, Διευθυντής του Α΄ Πατριαρχικού Γραφείου, Νικόλαος - Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Στυλιανός Μουχλίδης, Γραμματέας.



Στη συνέχεια, η πομπή των οχημάτων κινήθηκε προς την Σπάρτη. Η επίσημη υποδοχή έλαβε χώρα στην είσοδο του πανηγυρίζοντα Ιερού Ναού Οσίου Νίκωνος του “Μετανοείτε” παρουσία σύσσωμου του ιερού κλήρου, των επίσημων προσκεκλημένων, των τοπικών αρχόντων, της μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και πλήθους πιστών, που είχαν κατακλύσει τον Ναό και τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, τιμητικό άγημα και στρατιωτική μπάντα απέδωσαν τιμές.

Συγκίνηση και σεβασμός

Μετά την είσοδο στον Ιερό Ναό, **τελέσθηκε η Δοξολογία** προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Τον Προκαθήμενο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας προσφώνησε αρχικά ο Σεβασμιώτατος κ. Ευστάθιος. Ο Ποιμενάρχης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι σύσσωμος κλήρος και λαός υποδέχονται με αισθήματα απύθμενης χαράς, συγκίνησης, σεβασμού, τιμής και αγάπης τον Πρωτεύθυνο της Ορθοδοξίας και θεματοφύλακα των παραδόσεων του Γένους μας. Ο Σεβασμιώτατος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυσχιδή και χαρισματική προσωπικότητα του Παναγιωτάτου αναφέροντας χαρακτηριστικά: *«Σέ μιά εποχή κοσμογονικών εξελίξεων και πολύμορφης και πολυώνυμης σύγχυσης και κρίσης, από την οποία δυστυχώς δέ διαφαίνεται άμεση διέξοδος, ή Πρωτόθρονη Έκκλησία εύλογήθηκε να έχει στην Κορυφή της Πατριάρχη μέ διεθνές κύρος και μέ επίγνωση τής κομβικής αποστολής του στή σύγχρονη συγκυρία. Οί θέσεις και οί δραστηριότητές Σας σέ φλέγοντα θέματα του σύγχρονου βίου, όπως τό φυσικό περιβάλλον, ή τρομοκρατία, ό πόλεμος, άπηχοῦν τή βαθιά ποιμαντική Σας άγωνία και τήν*

άνταπόκρισή Σας στην ιστορική εϋθύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην πλούσια ιστορία του ευλογημένου τόπου μας από αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά και στα πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους αποτελώντας πρότυπα πίστεως, φιλοπατρίας, ηρωισμού και πνευματικής παραγωγής. Ο Σεβασμιώτατος παρακάλεσε τον Παναγιώτατο να ευλογήσει την εκκλησιαστική άμπελο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον χριστοφόρο λαό μας, τον ιερό κλήρο, τους τοπικούς άρχοντες και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες μας, που αποτελούν την ελπίδα και την απαντοχή μας στην απελπισία τον καιρό. Κατακλείοντας την προσφώνησή του, αφενός εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες τόσο του ιδίου όσο και του χριστεπώνυμου πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας προς τον Παναγιώτατο για την Αγιοκατάταξη του Εθνοϊερομάρτυρος Ανανίου Λαμπάρδη, Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, αφετέρου Του πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο, εις ανάμνηση της επισκέψεώς Του στην Σπάρτη, και συγκεκριμένα έναν ασημένιο δίσκο, ο οποίος φέρει στο μέσο του ανάγλυφο της προτομής του Αγίου ενδόξου Εθνοϊερομάρτυρος Ανανίου και γύρω του την αφιερωτική επιγραφή: *«ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ, οίακιστῆ τοῦ παγκοίνου σκάφους τῆς Θεοδμήτου Ἀγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῷ εϋλογήσαντι δασιλῶς λιταῖς πρός Θεόν τόν λαόν τῆς Ὀσιοσκεπάστου Σπάρτης, ἅμα τῇ Αὐτοῦ εϋμενεῖ ἐπισκέψει, ιερογραφησομένη ὡς σταθμῷ εἰς τήν τοπικήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν, προσφέρεται ὡς ἐλάχιστον ἀντιμίσιον καί κανίσκιον εϋγνωμοσύνης καί ἐξιδιασμένης ἀγάπης βαθυσεβάστως. ὑπό τοῦ ἐλαχίστου ἐν Ἐπισκόποις Εϋσταθίου».* Επίσης, προσφέρθηκε στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας μία χειροποίητη εικόνα του Αγίου Βαρθολομαίου φιλοτεχνημένη από το εργαστήριο αγιογραφίας της Ιεράς Μονῆς Ζερμπίτσης.



Ακολουθως, τον Παναγιώτατο προσφώνησαν καταλλήλως ο Δήμαρχος Σπάρτης **κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος** και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου **κ. Δημήτριος Πτωχός**.





Οι προσφωνήσεις ολοκληρώθηκαν με τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Οσίου Νίκωνος, Αιδεσιμολογιώτατο **Πρωτοπρεσβύτερο π. Αθανάσιο Σπηλιώτη**, ο οποίος εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πρόσφερε στον Παναγιώτατο ένα αργυροποίητο θυμιατό.



Χαρά για την επίσκεψη

Στην αντιφώνησή του, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή κλήρου και λαού και για τις εγκάρδιες προσφωνήσεις. Επίσης, εξέφρασε την χαρά του που επισκέπτεται την ιστορική και ευλογημένη Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, έναν τόπο έχοντα πνευματικούς δεσμούς και κοινούς αγώνες μετά του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας, όπου αγίασαν και αγιάσθησαν πολλοί Όσιοι και δίκαιοι, μεταξύ των οποίων και ο προσφάτως καταταγείς στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας Εθνοϊερομάρτυρας Ανανίας. Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι επισκέπτεται την Σπάρτη, ύστερα από την ευγενική πρόσκληση του σεπτού Ποιμενάρχη μας, για να τιμήσει την μνήμη του Εφόρου της λακωνικής πρωτεύουσας, Οσίου Νίκωνος του "Μετανοείτε", του οποίου η μαρτυρία και το κήρυγμα παραμένουν ανεξίτηλα. Εν συνεχεία, μίλησε με θερμά λόγια για τον Σεβασμιώτατο κ. Ευστάθιο, τον οποίο χαρακτήρισε αντάξιο συνεχιστή του ποιμαντικού έργου του Οσίου Νίκωνος κοσμούμενο με ανεκτίμητη, πολυεπίπεδη και πολυσχιδή πνευματική και όχι μόνο προσφορά. Παράλληλα, συνεχάρη τον εκλεκτό και σεμνό Βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεοφιλέστατο κ. Θεόφιλο. Επιπροσθέτως, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τους τοπικούς άρχοντες και τον ευσεβή λαό τονίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει τους διαχρονικούς πνευματικούς δεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Πελοπόννησο, οι

οποίοι εδράζονται και εις τον εκ Δημητσάνης ιερομάρτυρα προκάτοχό Του Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας να έχει τη χάρη και την ευλογία του Τριαδικού Θεού.



Ο Πρωτεύθυνος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας πρόσφερε στον **Μητροπολίτη κ. Ευστάθιο** ένα Ιερό Ευαγγέλιο για τον Ι.Ν. Οσίου Νίκωνος, το οποίο είναι αντίγραφο Ιερού Ευαγγελίου αποθησαυρισμένου στο Πατριαρχικό θησαυροφυλάκιο, καθώς και ένα σετ αργυρών δισκαρίων. Επίσης πρόσφερε, ως ευλογία, από ένα εγκόλπιο στον Ποιμενάρχη και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λακεδαιμονίας, καθώς και έναν επιστήθιο σταυρό στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Αθανάσιο Σπηλιώτη.



Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

Ακολούθησε, η τέλεση της ακολουθίας του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου και με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων, υπό του Ποιμενάρχη, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μεσσηνίας **κ. Χρυσοστόμου**, Φωκίδος **κ. Θεοκτίστου**, Μάνης **κ. Χρυσοστόμου**, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως **κ. Νικηφόρου** και Μαντινείας και Κυνουρίας **κ. Επιφανίου**, καθώς και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Τεγέας **κ. Θεοκλήτου** και Λακεδαιμονίας **κ. Θεοφίλου**.



Άριστη ήταν η παρουσία των καλλικέλαδων ιεροψαλτών και στα δύο ιερά αναλόγια. Συγκεκριμένα, στο δεξιό αναλόγιο έψαλλαν μέλη του Συλλόγου Ιεροψαλτών Λακωνίας “Πέτρος ο Πελοποννήσιος” με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη κ. Παναγιώτη Τζανάκο, Άρχοντα Μαΐστορα της Μεγάλης Εκκλησίας. Στο αριστερό αναλόγιο έψαλλαν μέλη της χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Τριπόλεως και καθηγητή εκκλησιαστικής μουσικής κ. Βασίλειο Γεωργαρά.



Κατά την υποδοχή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στον Μεγάλο πανηγυρικό Πατριαρχικό Εσπερινό παρέστησαν: ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, οι Βουλευτές Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός και κα Νάγια Γρηγοράκου, Βουλευτές όμορων Νομών, ο Διοικητής ΔΙΚΕ Πελοποννήσου Υποστράτηγος Τσουλουβής Απόστολος, ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου Ταξίαρχος Αξιοτόπουλος Ηλίας, Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι του Νομού και γειτονικών περιοχών, μέλη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, στελέχη του δικαστικού κλάδου, εκπρόσωποι όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, φορέων και συλλόγων.



Ακολουθεί η προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ευσταθίου:

Παναγιώτατε

Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης

καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα

Κυριέ μου, Κυριε ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ,

Οί προσκεκλημένοι μας Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ίεράρχες, ό Ίερός Κλήρος τής Ίεράς Μητροπόλεώς μας, ή έκπρόσωπος του Προέδρου τής Έλληνικής Κυβερνήσεως κ. Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Άθλητισμού, ό έκπρόσωπος τής Βουλής τών Έλλήνων, οί έκπρόσωποι του λαού μας στό Έλληνικό Κοινοβούλιο, ό κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, οί έκλεκτοί άρχοντες του Νομού, τών γειτονικών Νομών καί τής περιωνύμου πόλεώς μας, οί γενναιότατοι έκπρόσωποι του Στρατού, τής Άστυνομίας καί του Πυροσβεστικού Σώματος, οί Πρυτάνεις καί Κοσμήτορες τών Πανεπιστημίων Άθηνών, Θεσσαλίας καί Πελοποννήσου, οί Καθηγητές καί τών τριών Βαθμίδων τής Έκπαιδεύσεως, τά έλπιδοφόρα νιάτα του τόπου μας, οί έκπρόσωποι τών Όμογενών μας, ό εύλογημένος, εύάγωγος, εύαίσθητος καί φιλογενής λαός μας καί ή έλαχιστότητά μας Σᾶς ύποδεχόμαστε «άγαλλομένω ποδί» καί μέ αίσθήματα άνεκκλάλητης χαράς, συγκινήσεως, σεβασμού, τιμής καί αγάπης καί Σᾶς άπευθύνουμε μυριόστομο καί έγκάρδιο τό ως «εὖ παρέστητε».

Έρχεσθε από τό Θυσιαστήριο εκείνο πού «έπηξεν Άνδρέας ό Πρωτόκλητος» καί τό στόλισαν μεγάλες οίκουμενικές μορφές άγίων Έπισκόπων καί Μαρτύρων τής άμωμήτου πίστεώς μας. Έρχεσθε από τή σπιθαμή εκείνη τής γῆς πού βρίσκεται στό άκρότατο σημείο του Κερατίου κόλπου, όπου τό Φανάρι του Γένους μας διαφυλάσσει ως θησαυροφυλάκιο τά καταγεγραμμένα θαύματα, αλλά καί τά τραύματα του γενναίου λαού μας, για να δοξάζεται για τά πρώτα ό Δοτήρ παντός άγαθοῦ Κύριός μας καί να παρακαλεΐται έκτενώς ή γεννήσασα ιατῆρα τών ανθρωπων Κυρία Θεοτόκος, για τά δεύτερα. Έρχεσθε από τήν «Κλεινή καθέδρα του Μ. Κωνσταντίνου, τή Ρώμη τή νεότερη, πού τόσο ξεπερνᾶ τίς πόλεις όλου του κόσμου όσο τή γῆ ό άστροστολισμένος ούρανός», για να θυμηθοῦμε τήν έπιτυχημένη διατύπωση του προκατόχου Σας άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Η όσιοσκέπαστη πόλη τής πειθαρχίας καί του μέτρου Σᾶς καλωσορίζει στον πανίερο Ναό του Όσίου καί Θεοφόρου Πατρός ήμῶν Νίκωνος του «Μετανοεΐτε» σε μία ήμέρα κατά τήν όποία γιορτάζεται πανηγυρικά ή μνήμη του πολιούχου μας, του εύργετήσαντος πολυμερῶς καί πολυτρόπως τον τόπο μας καί τους ανθρωπους του επί χίλια καί πλέον έτη.

Χωρίς σχῆμα ύπερβολής «σήμερον τά άνω τοΐς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοΐς άνω συνομιλεΐ». Σήμερον ή ήρωοτόκος και άγιοτόκος κατά Μονεμβασίαν καί Σπάρτην Έκκλησία εύφραίνεται καί σεμνύνεται εν Κυρίω, διότι ύποδέχεται στους κόλπους αυτῆς, για πρώτη φορά στην ιστορία της, Οίκουμενικό Πατριάρχη καί μάλιστα τήν Παναγιότητά Σας. Υποδεχόμαστε τον Πρωτεύθυνο τής Όρθοδοξίας, Έσας, πού κρατᾶτε άναμμένη τήν κανδήλα του Ίεροῦ Θυσιαστηρίου τής περικλεοῦς Έπταλόφου, τής πόλεως τών όνείρων μας, ύπομένετε με γενναιότητα ποικίλους πειρασμούς καί συνεχῶς κινεΐσθε μεταξύ δόξης καί άβύσσου, μεταξύ σταυροῦ καί

Ἀναστάσεως, δίδοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο παράδειγμα πρὸς μίμηση γιά ἐκείνους πού βιώνουν τίς δικές τους δοκιμασίες.

Στό ἱερό πρόσωπό Σας ἡ ἐναρμόνιση τῶν ἔμφυτων χαρισμάτων μέ τίς ἐπίκτητες δεξιότητες ἐναργῶς διακρίνεται, γι' αὐτό θεωρεῖσθε ξεχωριστή προσωπικότητα. Σέ μιά ἐποχή κοσμογονικῶν ἐξελίξεων καί πολύμορφης καί πολυώνυμης σύγχυσης καί κρίσης, ἀπό τήν ὁποία δυστυχῶς δέ διαφαίνεται ἄμεση διέξοδος, ἡ Πρωτόθρονη Ἐκκλησία εὐλογήθηκε νά ἔχει στήν Κορυφή της Πατριάρχη μέ διεθνές κύρος καί μέ ἐπίγνωση τῆς κομβικῆς ἀποστολῆς του στή σύγχρονη συγκυρία. Οἱ θέσεις καί οἱ δραστηριότητές Σας σέ φλέγοντα θέματα τοῦ σύγχρονου βίου, ὅπως τό φυσικό περιβάλλον, ἡ τρομοκρατία, ὁ πόλεμος, ἀπηχοῦν τή βαθιά ποιμαντική Σας ἀγωνία καί τήν ἀνταπόκρισή Σας στήν ἱστορική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα, ὅμως, στό πάνσεπτο πρόσωπό Σας ὑποδεχόμαστε καί σύμπασα τή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τήν ἀφθαρτη κιβωτό καί τόν ἀειφεγγῆ φάρο τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῶν Ἀποστολικῶν καί Πατερικῶν παραδόσεων, πρὸς τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει πάντοτε τά βλέμματα στραμμένα. Γιατί ποιός μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ ὅτι ὁ Ἑλληνισμός θά ἦταν μιά κουκίδα στόν χάρτη τῆς Ἀνθρωπότητας χωρίς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο; Ἡ πρωτόθρονη Ἐκκλησία πλανητοποιεῖ τό Γένος, δίδει διάσταση καί ἔκφραση ὑπερφυλετική καί χαρίζει κλώνους καί βλαστούς καί κυρίως κορμό στό κοσμικό δένδρο τοῦ Πνεύματος.

Παναγιώτατε,

Ἐρχεσθε σέ ἕναν ἱστορικό καί πασίγνωστο τόπο, στόν ὁποῖο «ἔχει ὁμορφιά καί χάρη τό πιό φτωχό κλαδί, τό πιό μικρό χορτάρι». Ἐδῶ γεννήθηκε ὁ σοφός Νομοθέτης Λυκοῦργος, ὁ εἰσηγητής τοῦ πολιτεύματος τῆς ἐγκράτειας, τῆς φιλοπατρίας, τῆς γενναιότητας, τῆς ἰσότητος, ἀλλά καί ὁ λεοντόκαρδος ἥρωας Λεωνίδα, ὁ ὁποῖος ἐθουσιάσθη ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν καί διέσωσε τήν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων. Ἡ περιάκουστη περιοχή μας καί συγκεκριμένα ἡ καστροπολιτεία τοῦ Μυστρά ἔγινε ἀφετηρία τῆς μαρτυρικῆς πορείας τοῦ ἐνδόξου Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ ΙΑ' τοῦ Παλαιολόγου. Ἐδῶ ψηλά, στόν μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἀγίου Δημητρίου τοῦ Μυστρά τήν 6η Ἰανουαρίου 1449 ἐστέφθη Αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων καί Βασιλέας τῶν Ἑλλήνων καί τέσσερα χρόνια ἀργότερα ἔμελλε νά θυσιασθεῖ ἡρωικά πολεμώντας στά τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά παραδώσει ἀμαχητί τή βασιλίδα τῶν πόλεων στόν κατακτητή. Καί μετά ἀπό τέσσερις αἰῶνες ἡ Ἐπαρχία μας ἀνεδείχθη σέ πυρῆνα ἐνεργό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καί ἔδωσε τά μέγιστα στόν Ἄγωνα. Ἀπό αὐτόν τόν τόπο ἔφυγαν σέ πολύ δύσκολες ἐποχές καί πῆγαν σ' ὅλα τῆς γῆς τά μήκη καί τά πλάτη ἄνθρωποι πάμπτωχοι. Στή νέα τους πατρίδα πάλεψαν μέ τίς ἀναρίθμητες ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, γιγάντωσαν τή θέλησή τους καί κατόρθωσαν τήν ἀξιοθαύμαστη ὑπέρβαση, φθάνοντας σέ ὕψη δυσθεώρητα στήν

πολιτική, στίς τέχνες, στήν επιχειρηματικότητα καί στήν έπιστήμη. Οί Σπαρτιάτες καί όλοι οί Λάκωνες, όσοι ζοϋν έδῶ μόνιμα καί οί όμογενεΐς μας, οί όποΐοι δέ φεύγουν από τή σκέψη μας οϋτε στιγμή, εΐναι άνθρωποι έργατικοί, εύγενεΐς, φιλοπρόδοι, φιλοπάτριδες, εύσεβεΐς καί φιλόανθρωποι.

Οί άνθρωποι αύτου τοϋ τόπου καί ή έλαχιστότητά μου Σᾶς αγαπάμε καί καυχόμαστε για τή Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ Έκκλησία. Η αγάπη εΐναι καί άντιπελάργηση τῶν όσων εκείνη πρόσφερε στή χώρα μας κατά τούς δυσχεΐμερους καιρούς τοϋ παρελθόντος, πού τούς τρέμει ό λογισμός.

Την ιστορική μας έπαρχία προστατεύει από τόν θρόνο της ή Παντάνασσα τοϋ Μυστρά, γι' αυτό Παναγιοςκέπαστη τήν όνομάζουμε, καί ό όσιος Νίκων «ό Μετανοεΐτε» επί χίλια καί πλέον χρόνια, γι' αυτό καί όσιοσκεπαστη τή λέμε. Από τά εύλογημένα αύτά χώματα, έπίσης, προήλθαν ή διήλθαν τρεΐς δεκάδες άλλοι Άγιοι, κληρικοί καί λαϊκοί, τόσο κατά τή βυζαντινή έποχή όσο καί κατά τήν Τουρκοκρατία, πού κοσμοϋν τό στερέωμα τής Έκκλησίας μας. Οί έπίσκοποι Μονεμβασίας Πέτρος, Θεοφάνης καί Παϋλος, ό Έπίσκοπος Κιέβου Φώτιος ό έκ Μονεμβασίας, ό νεομάρτυς Ίωάννης ό έκ Γουβῶν καί Γερακίου καί ό Έπίσκοπος Λακεδαιμονίας Θεόκλητος ό θαυματουργός κατέχουν μεταξύ άλλων ύψηλή θέση στόν χορό τῶν Λακώνων άγιών. Σ' αυτόν τόν λαμπρό όμιλο έσχάτως ένετάχθη καί ό Έθνοϊερομάρτυρας Άνανίας Λαμπάρδης, Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας διά τής έκ μέρους Ύμῶν καί τής Πατριαρχικής Ίεράς Συνόδου αναγραφής του στίς Άγιολογικές Δέλτους τής Όρθοδόξου Έκκλησίας μας. Για τήν εύλογημένη απόφασή Σας αύτή έκφράζουμε τίς πηγαΐες εύχαριστίες μας έν εύγνωμοσύνη πολλή.

Παράλληλα, μιά πλειάδα άξίων καί έπιφανῶν προσωπικοτήτων πού τίμησαν τά γράμματα καί τίς τέχνες καί δόξασαν τήν πατρίδα παλαιότερα καί στά νεότερα χρόνια έχει τίς καταβολές της στόν τόπο μας. Σ' αυτούς ανήκουν καί ό Κροκεάτης ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος, ό Μονεμβασιώτης λογοτέχνης Γιάννης Ρίτσος, ό έκ Βασσαρά άκαδημαϊκός Ίωάννης Θεοδωρακόπουλος καί ό από Μονεμβασίας καί Σπάρτης Αρχιεπίσκοπος Άθηνῶν καί πάσης Ελλάδος Θεόκλητος Μηνόπουλος.

Πρίν, όμως, περατώσω τόν ισχνό λόγο μου Σᾶς παρακαλῶ νά εύλογήσετε τήν εύκληματοϋσα έκκλησιαστική άμπελο τής Έπαρχίας μας καί τόν καλλίτεκνο, φιλογενή καί ύψαύχένα χριστοφόρο λαό μας, ώστε νά διάγει τίμιο καί ήσύχιο βίο.

Δώστε τήν εύχή καί τήν εύλογία Σας στόν ιερό Κλήρο τής θεοσώστου έπαρχίας μας, τόν βιγλάτορα τής πίστewς, τόν άμύντορα ιδανικῶν, τόν κληρωτό τής φιλοτιμίας, τόν χαρισματικό φορέα τής χάριτος καί τής έλπίδος. Σᾶς διαβεβαιώνω ότι αύτός ό Κλήρος, μέ καθαρά τήν ψυχή καί τά χέρια, μέ ζήλο ένθεο καί φόβο Θεοϋ, άγωνίζεται άκατάπαυστα καί πασχίζει νά ένώσει τόν Πλάστη μέ τό πλάσμα, νά θρέψει πνευματικά, γιατί καί «οί ψυχές πεινοϋνε» κατά τόν ποιητή, καί νά στηρίξει ήθικά τόν λαό τοϋ Θεοϋ, μέ σκοπό νά έλλιμενίσει στό ύπήνεμο λιμάνι τοϋ

οὐρανοῦ τόν κουρασμένο στρατοκόπο τῆς ζωῆς αὐτῆς, πού εἶναι καί νοσταλγός τῆς ἄλλης.

Δῶστε ἀκόμη τήν πολύτιμη εὐλογία Σας στούς πιστούς καί ἐκλεκτούς ἄρχοντες τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως μας, μέ τούς ὁποίους ἄριστα συνεργάζεται ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιατί Σᾶς σέβονται, Σᾶς ἀγαποῦν καί Σᾶς τιμοῦν πρεπόντως.

Ἰδιαιτέρως Σᾶς παρακαλῶ νά εὐλογήσετε τά νειᾶτα τῆς Μητροπόλεως μας, τήν ἐλπιδοφόρα σεισμική νεολαία μας, γιατί ἀποτελεῖ τό σημεῖο τῆς ἀναφορᾶς μας καί τό αἶτημα τῶν προσευχῶν μας. Οἱ νέοι μας μέ ἀξιοθαύμαστη ὄρεξη καί ἀξιέπαινο ζῆλο, μέ ἀποφασιστικότητα καί σοβαρότητα «χτίζουν τῆς ἀλήθειας τούς καινούργιους παρθενῶνες» καί δέν ἀνήκουν σ' αὐτούς πού ἔχουν γιά στόχο τους τό χάος καί βαδίζουν στό πουθενά. Ἔχουν ἐπίγνωση τῆς πολύτιμης κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀποστολῆς τους καί φιλοδοξοῦν νά κάνουν τοῦ ποιητῆ τό ὄραμα μιά εὐλογημένη πραγματικότητα, δηλαδή τήν Ἑλλάδα μας «μιά διαμαντόπετρα στῆς γῆς τό δακτυλίδι». Γι' αὐτό ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα μας καί τήν ἀπαντοχή μας στῆς ἀπελπισίας τόν καιρό.

Τέλος, Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθεῖτε μαζί μέ τίς ταπεινές ὀλόθερμες εὐχές μας, γιά νά συνεχίζετε μέ ἀμφιλαφῆ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος τήν πολύκαρπη, θεοτίμητη, πολυεύθυνη καί ἀγλαόκαρπη Πατριαρχία Σας, καί ἕναν δίσκο, πού εἶναι ἔργο τέχνης καί ἀξίας καί φέρει γύρω του τήν ἀφιερωτική ἐπιγραφή καί στό μέσο του τήν προτομή τοῦ ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου, γιά νά Σᾶς θυμίζει τήν ἱστορική γιά τή Σπάρτη ἐπίσκεψή Σας.

Παναγιώτατε,

Καλῶς μάς ἤλθατε, μέ ὅ,τι εἶστε ὡς πρόσωπο καί μέ ὅ,τι κομίζετε ὡς θεσμός, γιά τή μνημοσύνη μας, γιά τήν ἱστορία μας, γιά τό παρόν καί τό μέλλον μας.



























