

“Όχι” στη λήθη από την Εκκλησία της Κρήτης για τις ναζιστικές θηριωδίες - Με σειρά δράσεων απαντά στη δήλωση Σταινμάιερ

/ Γενικά Θέματα



Να διατηρούν άγρυπνη την εθνική τους συνείδηση, να κρατούν ζωντανή την ταυτότητα και την ιστορική τους μνήμη και να μη λησμονούν τους αδούλωτους αγωνιστές εναντίον της φρικτής Γερμανοκατοχής καλεί η [Εκκλησία της Κρήτης](#) το ποίμνιο. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε στις 18 Νοεμβρίου 2024, σε Τακτική Συνεδρία στην Έδρα της στο Ηράκλειο, και ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε διεξοδικώς για τις εκτελέσεις, φρικτές καταστροφές, βιαιοπραγίες και λεηλασίες ακόμη και χώρων Θείας Λατρείας, των Ναζί Γερμανών σε όλη Κρήτη. Αφορμή για τη γενόμενη συζήτηση στάθηκε η πρόσφατη επίσκεψη στη χώρα μας, του κ. Φράνκ Βάλτερ Σταινμάιερ, (Frank - Walter Steinmeir), Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπου για το θέμα των ναζιστικών θηριωδιών, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ελλάδα, δήλωσε,

μεταξύ άλλων, ότι είναι “Λήξαν νομικά” και με αφορμή την επίσκεψή του στη μαρτυρική Κάνδανο της Κρήτης.

Ακόμα, η Ιερά Σύνοδος, ασχολήθηκε με το γεγονός της αυξήσεως των περιστατικών της βίας, κάθε μορφής, εκφράζει τον βαθύτατο προβληματισμό της γι’ αυτά, ενώ κατά το παρόν στάδιο της νηστείας των Χριστουγέννων, εύχεται να κυριαρχήσει στις ψυχές μας η μετάνοια.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνήλθε σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2024, σέ Τακτική Συνεδρία στήν Ἴδρα της στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη επίσκεψη στή Χώρα μας, τοῦ κ. Φράνκ Βάλτερ Σταϊνμπίερ, (Frank - Walter Steinmeir), Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὅπου γιά τό θέμα τῶν ναζιστικῶν θηριωδιῶν, κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στήν Ἑλλάδα, δήλωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι εἶναι “Λήξαν νομικά” καί μέ ἀφορμή τήν επίσκεψή του στή μαρτυρική Κάνδανο τῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε διεξοδικῶς γιά τίς ἐκτελέσεις, φρικτές καταστροφές, βιαιοπραγίες καί λεηλασίες ἀκόμη καί χώρων Θείας Λατρείας, τῶν Ναζί Γερμανῶν σέ ὅλη Κρήτη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε:

1) *νά συγχαρεῖ ἰδιαιτέρως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο γιά τά ὅσα, εὐθαρσῶς καί μέ εὐγένεια, εἶπε γιά τή Ναζιστική κατοχή στήν Κρήτη, στόν Πρόεδρο τῆς Γερμανίας, κατά τήν επίσκεψή του στήν μαρτυρική Κάνδανο, στίς 31 Ὀκτωβρίου 2024,*

2) *νά ἀπευθυνθεῖ σέ εἰδικούς ἐπιστήμονες γιά τή **δημιουργία ἑνός «Κέντρου Μνήμης»** γιά τήν πλήρη καταγραφή καί ἐνιαία συγκέντρωση τῶν ὀνομάτων τῶν θυσιασθέντων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί δὴ στήν Κρήτη καί νά καταρτίσει ἕνα «κώδικα θυσιῶν» τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς στή Μεγαλόνησο,*

3) νά δημιουργήσει κατάλογο θυσιασθέντων κληρικῶν καί μοναχῶν στήν Ἑλλάδα καί δὴ στήν Κρήτη, κατά τή Γερμανοκατοχή, νά τελέσει Συνοδικό Μνημόσυνο γι' αὐτούς καί νά κατασκευάσει εἰδική πλάκα μέ τά ὀνόματα τῶν ἐκτελεσθέντων καί φονευθέντων κληρικῶν καί μοναχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπό τή Γερμανοκατοχή τῶν Ναζί, ἡ ὁποία θά τοποθετηθεῖ σέ κατάλληλο χῶρο, γύρω ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου – πλατεῖα Ἁγ. Αἰκατερίνης,

4) νά τελέσει Συνοδικά Μνημόσυνα στήν Κρήτη, σέ τόπους πού ἔχουν χαρακτηριθεῖ ἀπό τήν Πολιτεία ὡς μαρτυρικοί οἰκισμοί, ἔνεκα τῶν θηριωδιῶν τῶν Ναζί Γερμανῶν,

5) νά ἐκδόσει εἰδικό τόμο τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱεράς Συνόδου, εἰς μνήμην τῶν θυσιασθέντων κατά τή γερμανοκατοχή,

6) νά ζητήσει ἀπό ἀρμόδιους φορεῖς τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα καί τήν πορεία τῶν Γερμανικῶν ἐπανορθώσεων γιά τή Ναζιστική κατοχή στήν Ἑλλάδα καί

7) νά καλέσει τούς Κρήτες νά διατηροῦν ἄγρυπνη τήν ἐθνική τους συνείδηση, νά κρατοῦν ζωντανή τήν ταυτότητα καί τήν ἱστορική τους μνήμη καί νά μὴ λησμονοῦν τούς ἀδούλωτους ἀγωνιστές ἐναντίον τῆς φρικτῆς Γερμανοκατοχῆς, αὐτούς πού ἀντιστάθηκαν αἱματοκυλίσθηκαν καί ὑπέφεραν τά πάνδεινα γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Ἀκόμα, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀσχολήθηκε μέ τό γεγονός τῆς αὐξήσεως τῶν περιστατικῶν τῆς βίας, κάθε μορφῆς, ἐκφράζει τόν βαθύτατο προβληματισμό Της γι' αὐτά, προετοιμάζει τήν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιά νά συμβάλλει στή μείωση τῶν φαινομένων αὐτῶν, τονίζουσα ὅμως ὅτι τά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα προέρχονται κυρίως ἀπό τήν πνευματική στείρωση πού ἐπιφέρουν στόν ἄνθρωπο τά μέσα νέων παγκόσμιων ἀνθρωπολογικῶν πρωτύπων, μέ παροϊκά ἦθη, θεομαχίας καί ὑλοκρατίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, εὐχεται, κατά τό παρόν στάδιο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, νά κυριαρχήσει στίς ψυχές μας ἡ μετάνοια, διά τοῦ λόγου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Ἀπόστολο Τίτο, Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, «...ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν...», (Τίτ. 1,1), δηλαδή, μέ «...γνώση τῆς ἀληθείας, πού ὁδηγεῖ στήν εὐσέβεια...», γιά νά μυσταγωγηθοῦμε, κατά τά Χριστούγεννα πού ἔρχονται, ἀπό τό Μυστήριο τῆς Σάρκωσης τοῦ Χριστοῦ στήν ταπεινή Του Φάτνη.

Άπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνήλθε σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2024, σέ Τακτική Συνεδρία στήν Ἐδρα τῆς στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη στή Χώρα μας, τοῦ κ. Φράνκ Βάλτερ Σταϊνμείερ, (Frank - Walter Steinmeir), Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὅπου γιά τό θέμα τῶν ναζιστικῶν θηρωδῶν, κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στήν Ἑλλάδα, δήλωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι εἶναι "Λήξαν νομικά" καί μέ ἀφορμή τήν ἐπίσκεψή του στή μαρτυρική Κάνδαο τῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε διεξοδικῶς γιά τίς ἐκτελέσεις, φρικτές καταστροφές, βιαιοπραγίες καί λεηλασίες ἀκόμη καί χώρων Θείας Λατρείας, τῶν Ναζι Γερμανῶν σέ ὅλη Κρήτη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε:

1) νά συγχαρεῖ ἰδιαίτερως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισιάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο γιά τά ὅσα, εὐθαρσῶς καί μέ εὐγένεια, εἶπε γιά τή Ναζιστική κατοχή στήν Κρήτη, στόν Πρόεδρο τῆς Γερμανίας, κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν μαρτυρική Κάνδαο, στίς 31 Οκτωβρίου 2024.

2) νά ἀπευθυνθεῖ σέ εἰδικούς ἐπιστήμονες γιά τή δημιουργία ἑνός «Κέντρου Μνήμης» γιά τήν πλήρη καταγραφή καί ἐνιαία συγκέντρωση τῶν ὀνομάτων τῶν θυσιασθέντων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί δῆ στήν Κρήτη καί νά καταρτίσει ἕνα «κώδικα θυσῶν» τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς στή Μεγαλόνησο.

3) νά δημιουργήσῃ κατάλογο θυσιασθέντων κληρικῶν καί μοναχῶν στήν Ἑλλάδα καί δῆ στήν Κρήτη, κατά τή Γερμανοκατοχή, νά τελέσει Συνοδικό Μνημόσυνο γι' αὐτούς καί νά κατασκευάσῃ εἰδική πλάκα μέ τά ὀνόματα τῶν ἐκτελεσθέντων καί φρονευθέντων κληρικῶν καί μοναχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπό τή Γερμανοκατοχή τῶν Ναζι, ἡ ὁποία θά τοποθετηθεῖ σέ κατάλληλο χώρο, γύρω ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Μηνά Ἡρακλείου - πλατεία Ἁγ. Αἰκατερίνης.

4) νά τελέσει Συνοδικά Μνημόσυνα στήν Κρήτη, σέ τόπους πού ἔχουν χαρακτηρησθεῖ ἀπό τήν Πολιτεία ὡς μαρτυρικοί οἰκισμοί, ἔνεκα τῶν θηρωδῶν τῶν Ναζι Γερμανῶν.

5) νά ἐκδόσῃ εἰδικό τόμο τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς μνήμην τῶν θυσιασθέντων κατά τή γερμανοκατοχή.

6) νά ζητήσει από αρμόδιους φορείς τά υπάρχοντα στοιχεία καί τήν πορεία τών Γερμανικών έπανορθώσεων γιά τή Ναζιστική κατοχή στήν Ελλάδα καί

7) νά καλέσει τούς Κρήτες νά διατηρούν άγρυπνη τήν έθνική τους συνείδηση, νά κρατούν ζωντανή τήν ταυτότητα καί τήν ιστορική τους μνήμη καί νά μη λησμονούν τούς άδούλωτους άγωνιστές έναντίον τής φρεκτής Γερμανοκατοχής, αútους πού άντιστάθηκαν αίματοκυλίσθηκαν καί υπέφεραν τά πάνδεινα γιά τήν έλευθερία καί τήν άνθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ακόμα, ή Ιερά Σύνοδος, άσχολήθηκε μέ τό γεγονός τής αúδήσεως τών περιστάσιών τής βίας, κάθε μορφής, έκφράζει τόν βαθύτατο προβληματισμό Της γι' αúτά, προετοιμάζει τήν άνάληψη πρωτοβουλιών γιά νά συμβάλλει στή μείωση τών φαινομένων αúτων, τονίζουσα όμως ότι τά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα προέρχονται κυρίως άπό τήν πνευματική στείρωση πού έπιφέρουν στόν άνθρωπο τά μέσα νέων παγκόσμιων άνθρωπολογικών προτύπων, μέ παροικά ήθη, θεομαχίας καί ύλοκρατίας.

Η Ιερά Σύνοδος, εύχεται, κατά τό παρόν στάδιο τής νηστείας τών Χριστουγέννων, νά κυριαρχήσει στίς ψυχές μας ή μετάνοια, διά τού λόγου τού Αποστόλου Παύλου πρός τόν Απóστολο Τίτο, Πρώτο Επίσκοπο τής Εκκλησίας τής Κρήτης, «...έπίγνωσιν άληθείας τής κατ' εúσέβειαν...», (Τίτ. 1,1), δηλαδή, μέ «...γνώση τής άληθείας, πού οδηγεί στήν εúσέβεια...», γιά νά μυσταγωγηθοúμε, κατά τά Χριστούγεννα πού έρχονται, άπό τό Μυστήριο τής Σάφρωσης τού Χριστού στήν ταπεινή Του Φάτνη.



Από τήν Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο τής Εκκλησίας Κρήτης.