

Βράβευση Μάξιμου Χαρακόπουλου στο Σεράγεβο με το Χρυσό Παράσημο του Αγίου Πέτρου Δαμπροβοσνίας

[/ Γενικά Θέματα](#)



Με το Χρυσό Παράσημο του Αγίου Πέτρου Δαμπροβοσνίας τιμήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Σεράγεβο και Μητροπολίτη Δαμπροβοσνίας του Πατριαρχείου Σερβίας κ. Χρυσόστομο, ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, [δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος](#).

«Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς για την ύψιστη τιμή να μου απονεμίσετε το “Χρυσό Παράσημο” του Αγίου Πέτρου Δαμπροβοσνίας. Δεν σας κρύβω ότι διακατέχομαι από ιδιαίτερη συγκίνηση για αυτή σας την χειρονομία. Στο πρόσωπό μου θεωρώ ότι δεν τιμάται μόνο η δραστηριότητά μας όσο διάστημα έχω την τιμή και την ευθύνη να ηγούμαι της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας -όσο πλούσιο και πολυσχιδές κι αν είναι αυτό-, αλλά τιμάται στο σύνολό του το έργο της ΔΣΟ, αλλά και όλοι όσοι εμπνεύστηκαν, εργάστηκαν και εργάζονται για την υλοποίησή του».

είπε προς τον Σεβασμιώτατο ευχαριστώντας τον για την τιμή.

```
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
```

Ο ορθόδοξος κόσμος διεκδικεί το αποτύπωμά του στο κοινό αύριο

Στην έδρα της Μητροπόλεως, σε μια σεμνή τελετή, παρουσία βουλευτών από 10 κοινοβούλια, και με τους παρισταμένους να αναφωνούν «Άξιος», ο επικεφαλής της ΔΣΟ δέχθηκε από τον Μητροπολίτη το Χρυσό Παράσημο. Στην αντιφώνησή του ανέφερε ότι «σε αυτές τις τρεις δεκαετίες, η ΔΣΟ υπηρέτησε με συνέπεια και σεβασμό τις ορθόδοξες αξίες. Δημιούργησε δεσμούς ακατάλυτους μεταξύ των μελών της, ιδιαίτερα μεταξύ των βουλευτών που συμμετείχαν στις εργασίες της. Συνέβαλε, στο μέτρο του δυνατού, στην αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία, σε ένα συχνά αντίξοο περιβάλλον. Έδειξε στην παγκόσμια κοινότητα ότι ο ορθόδοξος κόσμος αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη που διεκδικεί δικαιωματικά το δικό της αποτύπωμα στο κοινό αύριο. Βρέθηκε στην πρωτοπορία αυτών που ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι σε ισοπεδωτικές ιδεοληψίες, που επιθυμούν να εξαλείψουν την χριστιανική παράδοση από τον ευρωπαϊκό χώρο. Επέκτεινε την εμβέλεια των δράσεών της και σε άλλες ηπείρους, όπου δοκιμάζεται ο γηγενής χριστιανισμός, όπως είναι η Μέση Ανατολή και η βόρεια Αφρική. Συνομίλησε με εκπροσώπους άλλων θρησκειών και δογμάτων, πάντοτε σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία χριστιανικών μνημείων που βρίσκονται εν κινδύνω, όπως στην κατεχόμενη Κύπρο, στο Κοσσυφοπέδιο, στο ΝαγκόρνοΚαραμπάχ, στην Μέση Ανατολή αλλά και στην Τουρκία, με σημαντικότερο μνημείο βέβαια τον Ναό της Αγίας Σοφίας».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «η σημερινή βράβευση, μας δίνει επομένως τη δύναμη να συνεχίσουμε, με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, το έργο που εκκίνησε το 1993. Με τις δικές σας ευλογίες και την βοήθεια του Θεού, είμαστε βέβαιοι ότι θα έλθουν καλύτερες ημέρες για τα Βαλκάνια, για την Ορθοδοξία και την ανθρωπότητα».

[Η Αντιφώνηση ΓΓ ΔΣΟ Μ. Χαρακόπουλου στη Βράβευση από τον Μητροπολίτη Δαμπροβονίας](#)



Οι πόλεμοι εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κόσμο

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ στο Σεράγεβο πραγματοποιήθηκε και παρουσίαση του Τόμου «Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο» στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ανατολικό Σεράγεβο. Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων, εκτός του επικεφαλής της ΔΣΟ, μίλησαν ο βουλευτής κ. Aleksandar Cotrick και ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σαράγιεβο, καθηγητής Βλάνταν Μπαρτούλα. Ο επικεφαλής της ΔΣΟ στην εισήγησή του ανέφερε ότι «οι πόλεμοι, η χρήση της βίας, η επιβολή της ισχύος έναντι του δικαίου, εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κόσμο μας. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι κάτοικοι αυτής της χώρας, με την εμπειρία των θλιβερών γεγονότων της δεκαετίας του 1990. Σήμερα, όπως όλοι μας διαπιστώνουμε, ο πόλεμος έχει και πάλι εισέλθει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Στην γειτονική στην βαλκανική χερσόνησο Ουκρανία, όπου οι στρατιωτικές συγκρούσεις, με τα δεκάδες χιλιάδες θύματα και τα εκατομμύρια πρόσφυγες, πλησιάζουν τα 3 χρόνια. Αλλά και στην επίσης κοντινή Μέση Ανατολή, όπου πλέον του ενός χρόνου από την έναρξή των πολεμικών επιχειρήσεων, ο όλεθρος είναι πέραν πάσης περιγραφής, ενώ ο κίνδυνος για την εξάπλωσή του πολέμου είναι πάντα υπαρκτός».



Όλοι μαζί να ασκήσουμε πίεση για την Αγία Σοφία

Τέλος, για την Αγία Σοφία, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επισήμανε ότι «η αθρόα καθημερινή προσέλευση πιστών μουσουλμάνων, σε μεγάλα μεγέθη, που μοιραία επιβαρύνουν τη στατικότητα του Ναού, και επιφέρουν διάφορες ζημιές, που είναι αδύνατο να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Οι επιστήμονες μιλούν για μια διαδικασία που αν συνεχιστεί μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Αυτή η αγωνία αποτέλεσε και για εμάς στη ΔΣΟ το έναυσμα για να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη και διεθνείς παράγοντες για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Αγία Σοφία. Έτσι ώστε όλοι μαζί να πιέσουμε για να αλλάξει η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας».

Η ομιλία ΓΓ ΔΣΟ στην παρουσίαση της Αγίας Σοφίας στο Σεράγεβο

Η αντιπροσωπεία της ΔΣΟ, κατά την παραμονή της στο Σεράγεβο, προσκύνησε στον παλιό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ επισκέφθηκε και το Μουσείο, με βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, πολλές από αυτές της Κρητικής Σχολής.

Επίσης, τα μέλη της ΔΣΟ επισκέφθηκαν το Ανατολικό Σεράγεβο, όπου έγιναν δεκτά από τον Δήμαρχο του Δήμου Ανατολικής Ιλίτζα, κ. Μάρινκο Μπόζοβιτς, και ξεναγήθηκαν στην γκαλερί Ζάρκο Βίντοβιτς, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια σημαντική μορφή του πολιτισμού των Ορθοδόξων Σέρβων του Σεράγεβο.







**МИ
ХРИЗОСТОМ**
МИЛОШЕЉУ БОЖИЉОМ АРХИЕПИСКОП САРАЈЕВСКИ
И МИТРОПОЛИТ ДАБРО-БОСАНСКИ

Поводом засједана Међународног секретаријата
Интрпарламентарне скупштине православља у Сарајеву, који је
изузетно доприносио у изградњи и уједињивању православних митрополија и
захвалности за његову нашу Дабро-босанску митрополију.

ДОДЈЕЉУЈЕМО
Господину
др Максиму Каракопулоу
Генералном Секретару
Интрпарламентарне скупштине православља

ЗЛАТНИ ОРДЕН

**СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА ПЕТРА
МИТРОПОЛИТА ДАБРОБОСАНСКОГ**

"Господе, рашири милостиј своју на оне
који Те знају и правду своју на добра срца" (Пс. 36, 10)

С благословом Божијим,

АМбр: 2325 /24
у граду Сарајеву,
06.11.2024. Године Господње



Милош Хризојсто







Διαβάστε επίσης:

[Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για την woke κουλτούρα και τις Αμερικανικές εκλογές](#)