

## **Καλαβρύτων Ιερώνυμος: “Θεσπίσαμε νόμους που είναι ενάντιοι στο θέλημα του Θεού” - Λιτάνευση των Αχράντων Παθών για την κατάπαυση της ανομβρίας**

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Εκκλησία](#)



**Πάνδημη ήταν η συμμετοχή του ιερού κλήρου και του ευσεβούς λαού της Αιγιάλειας, προεξάρχοντας του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας [κ. Ιερωνύμου](#) και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, την Τετάρτη το απόγευμα, 6 Νοεμβρίου, στην υποδοχή των Αχράντων Παθών του Κυρίου μας, τα οποία μετεφέρθησαν εκ της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών.**

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια λιτανεύθηκαν στην συνέχεια από την πλατεία Αγίας Λαύρας της πόλεως του Αιγίου

στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης, στον αύλειο χώρο του οποίου, ο Σεβασμιώτατος, **γонуκλινής ανέπεμψε εξ ονόματος του συγκεντρωμένου λαού του Θεού την ικετήρια δέηση για την κατάπαυση της ανομβρίας** που μαστίζει την περιοχή αλλά και ολόκληρη την πατρίδα μας.



## **Απομακρυνθήκαμε από τον Θεό**

Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο Ποιμενάρχης στην σύντομη προσλαλιά του ανέφερε ότι, «μετά από δεκάδες αιτήματα πιστών συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να λιτανεύσουμε τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου μας και για να αναπέμψουμε, με αισθήματα μετανοίας και βαθείας πίστεως προς τον Κύριο, δέηση και να παρακαλέσουμε, Εκείνον που σταυρώθηκε και έδωσε το αίμα Του για τη σωτηρία μας, να δείξει και πάλι την ευσπλαχνία και το φιλόανθρωπο έλεός Του για να σώσει τον τόπο μας και την πατρίδα μας από την παρατεταμένη περίοδο της ανομβρίας, να ανοίξει τους ουρανούς, να μας στείλει βροχή ειρηνική για την καρποφορία της γης. Να απαλύνει τον πόνο μας, καθώς η γη διψάει, οι φυσικές πηγές στερεύουν, οι καλλιέργειες κινδυνεύουν και ιδιαίτερα μάλιστα οι ελαιοκαλλιέργειες, που για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν αναμένεται να αποδώσουν την προσδοκώμενη συγκομιδή. Η ανομβρία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, αποϊεροποιήσαμε και αποχριστιανοποιήσαμε την πατρίδα μας, θεσπίσαμε νόμους που είναι ενάντιοι στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σήμερα μετανοημένοι, με ταπείνωση, παρακαλούμε τον Κύριο, έχοντας ενώπιόν μας τα Άχραντα Πάθη, να μην μας εγκαταλείψει, να μην άρει την ζωοποιό χάρη Του από το λαό Του. Αυτή η θεία χάρη είναι εκείνη που πάντοτε, σε όλες τις δυσκολίες που περάσαμε σαν λαός,

μας σώζει και μας σκεπάζει. Διότι, αν Εκείνος πάρει την χάρη Του από τον κόσμο και εμάς τους ανθρώπους, τότε γευόμαστε και βιώνουμε καταστροφικές για εμάς και τον κόσμο ολόκληρο καταστάσεις. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος κάλεσε τους πιστούς να εντείνουν με θέρμη την προσευχή τους αυτές τις ημέρες επαναλαμβάνοντας εκ βαθέων την καρδιακή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, ελέησον ημάς τους αμαρτωλούς και μην μας εγκαταλείψεις». Να μην παύσουν να ελπίζουν στον Τριαδικό Θεό και την Παναγία Μητέρα μας αναφωνώντας από την καρδιά τους τα λόγια: «την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου».

Και κατέληξε «Βάλαμε στην άκρη τον Χριστό μας, όμως Εκείνος είναι δίπλα μας και μας περιμένει και όταν Τον καλέσουμε ξανά στην ζωή μας τότε την μεταμορφώνει, την καινοποιεί με το ανέσπερο φως Του. Να έχετε όλοι την ευλογία του Χριστού μας και την χάρη της Παναγίας μας της Τρυπητής».

Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τα Άχραντα Πάθη εντός του Ιερού Ναού της Παναγίας Φανερωμένης όπου τα έθεσε σε προσκύνηση των πιστών.



