

Θυρανοίξια Ενορίας Αγίων Δημητρίου και Νέστορος στο Örebro της Σουηδίας

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Εκκλησία](#)



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπας, συμπαραστατούμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαίο Ιατρίδη, Εφημέριο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο κ. Βασίλειο Χαλλήλ, Κληρικό του Βικαριάτου του Πατριαρχείου Αντιοχείας εν Σουηδία, και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερο κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη, ιερούργησε το πρωί του Σαββάτου, 26 Οκτωβρίου 2024, στη νεοσύστατη Ενορία της πόλεως Örebro της Σουηδίας, τιμωμένης επ' ονόματι των Αγίων Δημητρίου και Νέστορος, τα θυρανοίξια της οποίας ετέλεσε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας.



Παράλληλα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, πριν την απόλυση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, στην οποία συμμετείχε πλήθος χριστιανών από αρκετές πόλεις της Σουηδίας και της Νορβηγίας, επιθυμώντας να επαινέσει την αφοσιωμένη μέχρι σήμερα διακονία του εφημερίου της νεοπαγούς ενορίας, π. Γεωργίου Αρβανιτίδη, εγγάμου και πατρός τριών θυγατέρων, ο οποίος σημειωτέον εχρημάτισε Διάκονος επί εννέα και πλέον έτη, απένειμε εις αυτόν το οφφίκιον του Οικονόμου, ο δε λαός ενθουσιωδώς επεκρότησε την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου αναφωνώντας το Άξιος!



Στην ομιλία του στην Ελληνική, ο Ιεράρχης των Σκανδιναυϊκών Χωρών, ανέφερε τα εξής: «Στην χαρά της μνήμης και πανηγύρεως του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, προστίθεται για την τοπική μας Εκκλησία και η χαρά της ενάρξεως λειτουργίας της νέας ενορίας, εδώ στην πόλη του Örebro, και μάλιστα την ημέρα της εορτής του προστάτου αυτής Αγίου.

Είναι ιδιαίτερη ευλογία για τη Μητρόπολή μας να έχει ως έφορο, προστάτη και πρέσβη προς τον Κύριο τον ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, μαζί με τον του Καθεδρικού μας Ναού, Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.

Η σημερινή ημέρα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πόλις του Örebro προσέφερε στην Εκκλησία ένα γόνιο της, τον π. Γεώργιο Αρβανιτίδη, ο οποίος μετά από εννέα και πλέον έτη διακονίας του στο Αμπελώνα του Κυρίου, χειροτονήθη Πρεσβύτερος, φέτος, την Κυριακή των Βαΐων, ενώ το καλοκαίρι, για δύο περίπου μήνες, προετοιμάστηκε στην πόλη των Χανίων της Κρήτης, με τη συγκατάθεση και στοργή του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, τον οποίο και δημοσίως αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω, όπως και τους Εφημερίους της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Χανίων, καθώς και τους εξαιρετους συνεργάτες τους, οι οποίοι, με θυσιαστική όντως διάθεση, προσέφεραν την λειτουργική τους εμπειρία και γνώση, για να εφοδιάσουν τον π. Γεώργιο και να τον καταστήσουν επιπλέον έτοιμο, για να αναλάβει την ενορία αυτή ως λειτουργός των Θείων Μυστηρίων, εθελοντικώ μάλιστα τω τρόπω.

Ως Ποιμενάρχης της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, θεωρώ ότι το παράδειγμα του π. Γεωργίου είναι καλό ν' ακολουθήσουν και άλλες Ελληνικές ενορίες και να μην διστάζουν, να προσφέρουν στην Εκκλησία τα παιδιά τους, ή να προτρέψουν ανθρώπους που αγαπούν την Εκκλησία, ώστε να γίνουν Κληρικοί ή εθελοντές Κληρικοί, διατηρώντας την εργασία τους, όπως ο π. Γεώργιος που είναι καθηγητής, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πνευματική πρόοδο και οικοδομή των κατοίκων της Επαρχίας ταύτης του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Άγιος Δημήτριος, Αδελφοί μου, όπως και ο μαθητής του Άγιος Νέστωρ, στην μνήμη των οποίων θα τιμάται εφεξής η ενορία μας ενταύθα, δεν είναι γνωστοί μόνον στη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα καθόλη, αλλά, όπως και στην περίπτωση κάθε αγίου, είναι οικουμενικοί άγιοι, δηλαδή μεταφέρουν στον ουρανό τις προσευχές και παρακλήσεις μας και μάς προστατεύουν από κάθε επιβουλή ορατού τε και αοράτου εχθρού.

Η ζωή, το μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου είναι γνωστά, όμως θα ήθελα να σημειώσω ότι η έναρξη λειτουργίας μιας ενορίας είναι στην ουσία το άνοιγμα μιας ακόμη πόρτας στον ουρανό, αφού όσοι συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία, γινόμαστε μέτοχοι της Θείας Χάριτος, λαμβάνουμε δύναμη και έλεος από τον Θεό και μπορούμε, έχοντας μεταλάβει το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας, να συνεχίζουμε τον αγώνα της καθημερινότητας, δίδοντας, εκ παραλλήλου, την μαρτυρία της πίστεως.

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Πανοσιολογ. Αρχιμανδρίτη κ. Σωσίπατρο Στεφανούδη, ο οποίος, μέχρι τώρα, εξυπηρετούσε τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες της νεοσύστατης ενορίας, και τον Πανοσιολογ. Αρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαίο Ιατρίδη, ο οποίος είχε την καλοσύνη, να με συνοδεύσει από την Στοκχόλμη.

Συγχαρώ, επίσης, τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα οποία με πολλή διάθεση δέχθηκαν να πλαισιώσουν τον π. Γεώργιο και να συνδράμουν στην λειτουργία της ενορίας μας, καθώς και όλους τους εθελοντές της ενορίας, για την αβραμιαία φιλοξενία που μας προσέφεραν, ήδη από χθες, που ήλθαμε στην πόλη σας.

Τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου εκφράζω και προς τον αγαπητό Αδελφό, Προϊστάμενο του Ι. Ναού και Προσκυνήματος του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Δαμασκηνό Πέτικα, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας στείλει μύρο, σταυρουδάκια και εικονίτσες του Αγίου Δημητρίου, για να μοιραστούν στους προσκυνητές ως ευλογία.

Επιβραβεύοντας την μέχρι σήμερα διακονία του π. Γεωργίου, του απένειμα το οφίκιο του Οικονόμου, προσφέροντάς του το διακριτικό των αμφίων επιγονάτιο, το οποίο απεικονίζει τον Άγιο Δημήτριο, ώστε με τις πρεσβείες του αγίου, να έχει

την δύναμη και το αγωνιστικό φρόνημα, να ιεουργεί τα μυστήρια της σωτηρίας.»



Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος ομίλησε στην Αγγλική, όπου καλωσόρισε αρχικώς τους τιμητικώς παρισταμένους, αρχής γενομένης από τον συλλειτουργό Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο κ. Βασίλειο Χαλήλ, τον κληρικό της Λουθηρανικής Εκκλησίας Αιδεσιμ. κ. Johan και την σύζυγό του κ. Anna-Maria Armö, ο οποίος εφημερεύει στην ενορία που παραχωρεί το παρεκκλήσιο για τις λειτουργικές ανάγκες της ενορίας στο Örebro, τον επίσης Λουθηρανό κληρικό Αιδεσιμ. κ. Andreas και την σύζυγό του Liv Stenlund, καθώς και τον εκπρόσωπο της Συροϊακωβιτικής Κοινότητας Αιδεσιμ. κ. Jacob Kasselia και τον υιό του κ. Paul Kasselia, αναφερόμενος στην συμπαράσταση τόσο των ιδίων, όσο και των Αρχιεπισκόπων τους, στην καλλιέργεια και σύσφιξη των διαχριστιανικών σχέσεων με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Σκανδιναυία.



Ευχαρίστησε, επίσης, τα μέλη της Βυζαντινής Χορωδίας της Νεολαίας του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, τα οποία απέδωσαν τους ύμνους της ημέρας, υπό την διεύθυνση της Δδος Ηλιάνας Αντωνίου.

Ακολούθως, ανεπέμφθη επιμνημόσυνη δέησης υπέρ αναπαύσεως του αιδίου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου και ετέρων κληρικών, φερόντων το όνομα του Αγίου Δημητρίου, ως και επίσης πολλών λαϊκών.



Στην παρακείμενη αίθουσα, παρετέθη πλουσία τράπεζα, την επιμέλεια της οποίας είχε τόσο ο εφημέριος της Ενορίας και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου.



Η χαρά της ημέρας επισφραγίστηκε με την είσοδο στην οικογένεια της ενορίας δύο νέων μελών, του μεν δια Χρίσματος, του δε νεοφωτίστου δια της Βαπτίσεως, στον οποίο εδόθη και το όνομα Δημήτριος.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπας, εν κατακλείδι, επεκαλέσθη την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τις πρεσβείες των πολιούχων Αγίων της ενορίας, για τις οικογένειες και τα μέλη της, και ανεχώρησε οδικώς για το Όσλο, όπου την επομένη τέλεσε την Θεία Λειτουργία και την δοξολογία, επί τη Εθνική Επετείω, στον εκείσε Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Περισσότερες φωτογραφίες:





















































