

## **Ο Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης στην “Επικαιρότητα” για το Διεθνές Συνέδριο “Μετανθρωπισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη”**

[/ Γενικά Θέματα / Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός /](#)  
[Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



**Στο ραδιόφωνο του Remptousia FM και στην εκπομπή «Επικαιρότητα», με τη Δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη, φιλοξενήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 30 Οκτωβρίου, ο Απόστολος Νικολαΐδης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός». Ο καθηγητής μίλησε στην “Επικαιρότητα”, με αφορμή το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Μετανθρωπισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη”, το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» σε συνεργασία με το Γραφείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 18**

**Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2024.**

**Ακούστε τη συνέντευξη:**

Στο στούντιο με τη **Μαρία Γιαχνάκη**, ο δημοσιογράφος **Δημήτρης Στρουμπάκος** και ο δημοσιογράφος-θεολόγος **Νικόλαος Ζαΐμης**.

Ερωτώμενος σχετικά με την ομιλία του στο Συνέδριο ο καθηγητής αρχικά ανέφερε ότι θα κάνει μια ιστορική αναδρομή από τον αρχέγονο άνθρωπο μέχρι τον σημερινό. Παλαιόθεν η πορεία του ανθρώπου ήταν να υπερβεί τον εαυτό του και τους φυσικούς νόμους, η οποία ήταν όμως μέσα στα όρια του, ενώ σήμερα ο άνθρωπος παραχωρεί τον εαυτό του και τη φύση του στις μηχανές.

## **Απανθρωποποίηση του ανθρώπου στη μετανεωτερικότητα**

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι *“στην εποχή της μετανεωτερικότητας γίνεται προσπάθεια μέσω της τεχνολογίας να μετασκευάσουμε τον άνθρωπο, να τον μηχανοποιήσουμε”*. Αναφέρθηκε επίσης στο κίνημα της αφύπνισης όπου γίνεται προσπάθεια *“να καταργήσουμε κάθε κανονικότητα και να τον κάνουμε άφυλο”*.

*“Σε όλα αυτά βλέπουμε πολύ συχνά την υποβάθμιση ή την αγνόηση, την παραγνώριση του ανθρώπου, της ανθρώπινης φύσης, για να περάσουμε από το φυσικό του ανθρώπου, από τον κατά φύσιν άνθρωπο, στον τεχνητό”,* δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι *“η βάση όλων αυτών είναι η θεοποίηση της τεχνολογίας”*.

Είπε ακόμη ότι ο δικαιωτισμός και η πολιτική ορθότητα είναι *“μια προετοιμασία γενικότερη - για να ‘ρθούμε ακριβώς σε αυτό, που ο μετανθρωπισμός κορυφώνει τις σκοπιμότητές του - είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανθρωποειδή όντα”*.

## **Μια κατά Θεόν τεχνολογία δεν απειλεί τον άνθρωπο**

*“Εάν η τεχνολογία πράγματι αποσκοπούσε μόνο ... να υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο ... εάν όλα αυτά τα θαυμαστά της τεχνολογίας θα χρησιμοποιούνταν υπέρ του ανθρώπου ..., δεν θα είχε κανένα λόγο να εξοβελίσει τον Θεό”* είπε και συμπλήρωσε ότι *“όταν ικανοποιούνται κάποια συμφέροντα σε βάρος άλλων, εκεί δεν θέλεις το Θεό”*

“.

“Όσο ψηλότερα είναι το κριτήριο και το κίνητρο των πράξεων, όπως είναι ο Θεός ..., τόσο περισσότερο μπορεί ο άνθρωπος να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσει απ’ τα έργα του” και ανέφερε πως “όταν δεν έχεις Θεό, δεν έχεις και ηθική”.

**Ακούστε σε podcast ολόκληρη την εκπομπή «Επικαιρότητα στην Πεμπτούσια» της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2024:**

Η εκπομπή «**Επικαιρότητα στην Πεμπτούσια**» μεταδίδεται κάθε Τετάρτη, στις 2:00 το μεσημέρι, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο [Pemptousia FM](#).

Στην εκπομπή θα μπορείτε να ενημερώνεστε για γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία, την Εκκλησία, την πολιτική, καθώς και γενικότερα τον παγκόσμιο χάρτη. Στην εκπομπή θα γίνεται επίσης ανασκόπηση στα γεγονότα της εβδομάδας με ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και συνεντεύξεις.

**Βρείτε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε podcast στον σύνδεσμο:** [epikairothta.castos.com](http://epikairothta.castos.com)