

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Εκπαίδευση](#)



“Το έπος του ’40 θα μας θυμίζει για πάντα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που αφήφησαν κινδύνους, αγνόησαν στρατηγικούς συσχετισμούς και ανηφόρισαν για το δικό τους μεγαλείο”, αναφέρει στην αρχή του μηνύματός του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

“Η ιστορία τους, η μάχη απέναντι σε δυνάμεις με υπέρτερη ισχύ, οι κακουχίες που άντεξαν, το θάρρος με το οποίο ύψωσαν το ανάστημά τους, τους κατέστησαν σύμβολα όχι για την ιστορική μνήμη, αλλά και για ένα πιο αισιόδοξο παρόν και μέλλον”, συνεχίζει.

“Η 28η Οκτωβρίου, με όλους τους συμβολισμούς της, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι τα οράματα μπορούν να γίνουν πράξεις, ότι η ψυχή και το σθένος μπορούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Το ελληνικό «ΟΧΙ» ήταν τόσο υπερήφανο και τόσο ηχηρό, που αιφνιδίασε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στον φασισμό και τον ναζισμό, ύψωσαν αναχώματα στις δυνάμεις του Άξονα και άλλαξαν τη ροή της ιστορίας”, σημειώνει.

“Η περιγραφή του Οδυσσέα Ελύτη είναι χαρακτηριστική: «Η Αλβανία, για τη σωματική μου υπόσταση ήταν μια περιπέτεια αβάσταχτη, αλλά για την ψυχική μου όμως ιστορία, μια τομή βαθιά. [...] έγινε αιτία ο πόλεμος να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ο ομαδικός πλέον και όχι ο προσωπικός. Θέλω να πω τι σημαίνει να μάχεσαι ενταγμένος μέσα σε μια ομάδα, που έχει ορισμένα ιδανικά, και να μάχεσαι και συ γι’ αυτά». Οι νέοι και οι νέες μας, είστε η ελπίδα και η επένδυση μας για το μέλλον. Καλείστε να χαράξετε με αυτοπεποίθηση και τόλμη τη δική σας πορεία. Με όχημα την παιδεία και τη δύναμη της γνώσης. Σε αυτή σας την προσπάθεια, το παρελθόν μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή έμπνευσης. Το αύριο, όμως, θα διαμορφωθεί από τις δικές σας ιδέες και, κυρίως, τις δικές σας πράξεις. Αυτόν τον δύσκολο δρόμο μάς έδειξαν οι πρόγονοί μας την 28η Οκτωβρίου 1940. Και η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να τον ακολουθήσουμε και εμείς με προορισμό ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Χρόνια πολλά αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθήτριες και μαθητές! Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!”.