

“ΑΝ... ζούσα τη ζωή μου απ’ την αρχή”: Το νέο βιβλίο του π. Λίβου

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



“ΑΝ... ζούσα τη ζωή μου απ’ την αρχή” είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του π. Λίβου (Χαράλαμπος Παπαδόπουλος), το οποίο κυκλοφορεί στις 21 Νοεμβρίου 2024 από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Το εν λόγω βιβλίο έρχεται να προστεθεί και να ολοκληρώσει μια τριλογία που αφορά την τέχνη και τη δίψα της ζωής, δίπλα στα βιβλία “ΖΗΣΕ” και “ΓΙΝΕ”. Έμπνευση του βιβλίου αποτελούν εμπειρίες και συζητήσεις που είχε ο συγγραφέας από την 30ετή ιερατική του διακονία κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Πιο συγκεκριμένα το υλικό αρύεται από ανθρώπους, οι οποίοι έφταναν στο τέλος της ζωής τους είτε επιβίωσαν από μεγάλες τραυματικές εμπειρίες.

Μέσα από την εσωτερική και βιωματική ζύμωση αυτού του υλικού ο συγγραφέας καταλήγει σε 13 προτάσεις για τη ζωή, τις οποίες επεξεργάζεται και αναλύει υπό το πρίσμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και θεολογίας, όπως και της σύγχρονης ψυχολογίας.



Απόσπασμα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

“Ζω σημαίνει ταξιδεύω πάνω στα κύματα της ύπαρξης. Αγκαλιάζω το άγνωστο, βουτάω στη δίψα της περιπέτειας, ποθώ την ανακάλυψη, το νέο, το μυστήριο που ζητά να σου αποκαλυφθεί σε κάθε αδιέξοδο. Γιατί συνήθως η ζωή σου φανερώνεται εκεί που νομίζεις ότι τα έζησες όλα και δεν έχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει έκπληξη και θαύμα.

Κι όμως, το θαύμα έρχεται πάντα εκεί που δεν το περιμένεις.

Είναι κακό να υπάρχει λιμάνι; Όχι, βέβαια. Αλίμονο. Το λιμάνι είναι απαραίτητο, αλλά γι' αυτούς που ταξιδεύουν. Εκεί θα δέσεις να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς, να πάρεις δυνάμεις για να σχεδιάσεις το νέο σου ταξίδι. Όμως είναι επικίνδυνο και καταστροφικό, αντί να ξεκουράζεσαι από τα ταξίδια σου, να φυλακίζεις τα όνειρά σου. Αντί να σχεδιάζεις, να καταστρέφεις τη ζωή σου, το χάρισμα και ταλέντο σου.

Γιατί κανένα ταλέντο δεν μπορεί να αναδυθεί δίχως ταξίδια και περιπέτεια ζωής. Πώς θα μάθεις κολύμπι από τη στεριά; Πώς θα μάθεις να πετάς δίχως να ονειρεύεσαι τον ουρανό; Δεν πρόκειται ποτέ να ανακαλύψεις τι είσαι και που μπορείς να φτάσεις, εάν δεν τολμήσεις να ζήσεις”.

[Δείτε την εκπομπή του π. Λίβου στην Remptousia TV “Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα” πατώντας ΕΔΩ.](#)

