

# **Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου**

[/ Γενικά Θέματα / Ιστορία, Αρχαιολογία, Παλαιογραφία, Στρατιωτικά & Εθνικά θέματα](#)

**Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και την εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος τιμά και προβάλλει πάντοτε με τις δράσεις του και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του την αξιομνημόνευτη προσφορά των μεγάλων, γενναίων και πατριωτικών εκκλησιαστικών μορφών και Ιεραρχών κατά την Αντίσταση στην ιταλική και τη γερμανική Κατοχή και τους αναδεικνύει ως θετικά πρότυπα βιοτής για την ανιδιοτελή προσφορά και αέναη παρακαταθήκη τους.**

Το Διορθόδοξο Κέντρο τα προηγούμενα έτη υλοποίησε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα για δασκάλους και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, που περιλάμβαναν επισκέψεις και υποδειγματικές σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές στη Χαλκίδα και τη Βοιωτία. Αυτές οι επιμορφωτικές δράσεις θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν και στα επόμενα σχολικά έτη.



Ανάμεσα στα επιμορφωτικά προγράμματα, ξεχωρίζει αυτό με επίκεντρο την πόλη της Χαλκίδος, με ιδιαίτερη αναφορά στον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Γρηγόριο Πλειαθό και τη συνεισφορά του στη διάσωση συνανθρώπων, ανεξαρτήτως θρησκευόμενου, κατά τη διάρκεια της **ναζιστικής κατοχής**. Επιπλέον, σε άλλο πρόγραμμα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιστορία της Μονής της Παναγίας της Σκριπούς στη Βοιωτία, που εορτάζει στις 10 Σεπτεμβρίου, επειδή την ημέρα αυτή κατά το έτος 1943 ο Ορχομενός και οι κάτοικοί του σώθηκαν με θαύμα της Παναγίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, που ήθελαν να κάψουν την πόλη και να σκοτώσουν τους κατοίκους της.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι, σε όλες τις επιμορφώσεις και τις επισκέψεις πλειάδας σχολείων στην Ιερά Μονή Πεντέλης και το Διορθόδοξο Κέντρο, πάντοτε γίνεται εκτενής αναφορά στη μορφή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Δαμασκηνού Παπανδρέου, ο οποίος είχε διατελέσει και

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, είχε επιδείξει μέγιστο ενδιαφέρον για τον χώρο της εκπαίδευσης και με κίνδυνο της ζωής του βοήθησε να σωθούν χιλιάδες Έλληνες, Χριστιανοί και Εβραίοι. Η συμβολή του έργου του και της προσωπικότητάς του, όπως και όλων των κληρικών και μελών της Εκκλησίας της Ελλάδος οι οποίοι αναμείστηκαν υπό τον αλlochικό λαού, σιαστικής

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ	1920 -
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΒΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ		1923 - 1925
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β ΤΖΑΒΑΡΑΣ	ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	1925 - 1929
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ		1932 - 1933
		1939 - 1942
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	1934 - 1939
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ		1942 - 1945
		1950 - 1962
ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΒΕΣΣΗΝΟΣ	1945 - 1956
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ		1962 - 1967
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ		1967 - 1969
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΕΦΕΣ		1969 - 1974
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΝΣΤΟΣ	ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΑΙ ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΒΕΣΣΗΝΟΣ	1974 - 1994
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ	ΚΑΙ ΔΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΒΕΣΣΗΝΟΣ	1994 -

