

Γέρων Τύχων: “Η πνευματική εργασία, κύριο και σωτήριο μέλημα κάθε ανθρώπου” (ΒΙΝΤΕΟ)

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



Στην τέταρτη εβδομάδα εισέρχονται τα «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2024», κατά την οποία θα κορυφωθούν οι ενοριακές εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, εν όψει της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ομιλητής της 23ης ημέρας ήταν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γέροντας Τύχων, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα Αγίου Όρους. Θέμα της ομιλίας ήταν: **“Η πνευματική εργασία, κύριο και σωτήριο μέλημα κάθε ανθρώπου”.**

``

Στην αρχή της ομιλίας του ο Γέροντας Τύχων αναφερόμενος στο στίχο της ευαγγελικής περικοπής, «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίση τὸν κόσμον ὅλον,

καὶ ζημιωθῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. 8,36), εἶπε χαρακτηριστικά: “Ἄν λοιπόν, σύμφωνα με τον παναληθῆ, αψευδῆ και διαχρονικό λόγο του Κυρίου και Θεοῦ και Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, το πολυτιμότερο αγαθὸ του ανθρώπου εἶναι ἡ ψυχὴ του, δηλαδή ἡ διαχείριση τῆς ὅλης ζωῆς του, τότε θα πρέπει το κύριο ενδιαφέρον και ἡ ανύστακτη προσπάθεια του κάθε ἀνθρώπου να αποβλέπει στην επωφελεῖ διαχείριση του χρόνου τῆς ζωῆς του και τὴν ἀποφυγὴ κάθε βλαπτικῆς για τὴν ψυχὴ του ἐνεργείας ἢ πράξεως”.

Και συνέχισε: “Ὁ Θεὸς τόσο σέβεται τὴν ἐλευθερίαν με τὴν ὁποία ἔχει προικίσει τὸν ἄνθρωπο, ὥστε και μετὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα να περιμένει τὴν δική μας ἐλεύθερη ἀγαπητικὴ ἐκζήτηση τοῦ Θεοῦ με τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀγίων Τοῦ ἐντολῶν και τῆς ἐκ βάθους ψυχῆς προσευχητικῆς κοινωνίας μαζί Του για να ἀρχίσει να ἐκδιπλώνει και να ἀποδεσμεύει σταδιακὰ τὸ ἀνέκφραστο μεγαλεῖο και τὸν ἀστεῖρευτο πλοῦτο τῆς Θεῖας Χάριτος ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθηκε στα βάθη τῆς ψυχῆς του”.

Σε ἄλλο σημεῖο τόνισε: “Ὁ φιλόανθρωπος Κύριος καρτερικά προσμένει και με ἀπέραντη ἀγάπη υποβοηθεῖ τὴν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου να στραφεῖ με ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Και ὅταν ἀρχίσει να ἀγαπᾷ τὸν Θεό ὁ ἄνθρωπος τότε αὐξάνει ὀλίγον κατ’ ὀλίγον και ἡ φώτιση, διὰ τῆς · Χάριτος, τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου και ἀρχίζουν να ἀνοίγουν οἱ πνευματικοὶ τοῦ ὀφθαλμοὶ και να διαβλέπει και να διαισθάνεται ἔστω και ἀμυδρῶς τὴν οὐράνια πραγματικότητα τῶν δωρεῶν τοῦ Παναγίου Πνεύματος”.

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ομιλία του ὁ Γέρον Τύχων εἶπε: “Πρέπει, ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος να πιστέψει με ὅλο τὸ εἶναι τοῦ τὴν σπουδαιότητα και τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς ἐργασίας, διὰ τῆς ἐφαρμογῆς και τῶν ἔργων που ἀποφέρουν ὅλα τα παραπάνω οφέλη. Ἡ πνευματικὴ ἐργασία συνιστᾷ τὸ ἀληθινὸ περιεχόμενο, προσδίδει τὴν σωστὴ κατεύθυνση στην ἀνθρώπινη ζωὴ και τὴν καταξιώνει. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη και ἀληθέστερη πρόοδος για τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ να κατανοήσει και να ἐπιτελέσει τὴν πνευματικὴ ἐργασία ὡς τὸ κύριο και σπουδαιότερο μέλημα τῆς ζωῆς του. Το Φῶς τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου πνεύματος και ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ ἀποτελοῦν τὴν ἀληθινὴ γνῶση και τὸν βαθύτατο πνευματικὸ φωτισμὸ τοῦ ἀνθρώπου”.

Ἡ 23ῃ μέρα τῶν εορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὀλοκληρώθηκε με κατανυκτικὴ ἀγρυπνία στην ὁποία ἱερούργησε ὁ Ὁσιολογιώτατος **Ἱερομόναχος π. Βασίλειος Ἀγιοπαυλίτης.**

Ἐψαλαν οἱ Πρωτοψάλτες κ. κ. Δούκας Λεωνίδας και Ἀβραμόπουλος Δημήτριος.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ