

“Η Παναγία είναι η Σκέπη όλων των Ελλήνων” - Τιμή στη γυναίκα της Κύπρου και μήνυμα Αντώνη Σαμαρά από Λευκωσία για τα “μαγειρέματα” με φόντο το Αιγαίο

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Στην Κύπρο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, [Αντώνης Σαμαράς](#), ο οποίος κατά την παραμονή του στη Λευκωσία είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου [κ.κ. Γεώργιο](#) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, με το Κυπριακό να βρίσκεται στο επίκεντρο της συνομιλίας. Σε ένδειξη ευχαριστίας για την επίσκεψη ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου δώρισε, ως ευλογία, μία εικόνα στον κ. Σαμαρά.

Αιτία της επίσκεψης του κ. Σαμαρά στην Κύπρο ήταν η εκδήλωση απονομής των

βραβείων Madame Figaro, κατά την οποία απονεμήθηκε το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου, με αφορμή τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Στην εκδήλωση παρέστη η Πρώτη Κυρία της Κύπρου, κ. η Φιλίππα – Καρσερά Χριστοδουλίδη, η οποία και παρέλαβε το βραβείο στο πρόσωπο όλων των γυναικών της Κύπρου.

“Η Παναγία είναι η Σκέπη των Ελλήνων”

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο κ. Σαμαράς άσκησε δριμεία κριτική στις εξελίξεις για το Κυπριακό καθώς και στα “ήρεμα” νερά σε σχέση με την Τουρκία. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για “νέους εμπαιγμούς σε βάρος της Κύπρου” , “μαγειρέματα” με φόντο το Αιγαίο και λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης, που θα είναι το επόμενο βήμα της πλήρους τουρκοποίησης! “Η διάλυση του Κυπριακού κράτους θα φέρει και τον διαμελισμό του Αιγαίου... Και θα αρχίσει τη συρρίκνωση της ίδιας της Ελλάδας. Τέρμα λοιπόν στις ουτοπίες και στους εμπαιγμούς σε βάρος του Ελληνισμού. Είναι θέμα Συνείδησης. Αλλά είναι, πια, και θέμα επιβίωσης. Σώζοντας την Κύπρο μας, σώζουμε την Ελλάδα μας”, τόνισε.

Επίσης, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη τιμή που γίνεται με αφορμή την εκδήλωση στην γυναίκα της Κύπρου στο πρόσωπο της οποία τιμάται η Ελευθερία. “Αλλά και στους νεότερους χρόνους, στην Ορθοδοξία μας, η Παναγία είναι η Σκέπη των Ελλήνων! Η γλυκύτερη μητέρα όλων μας, αλλά, και όταν χρειαστεί, η “Υπέρτατη Στρατηγός”, σε αγώνες Ελευθερίας”, είπε ο κ. Σαμαράς για την προστάτιδα του Γένους, την Παναγία μας.

“Και οι μανάδες μας, μας γέννησαν για να περπατάμε όρθιοι - όχι σκυφτοί! Υπερήφανοι - όχι ταπεινωμένοι. Ελεύθεροι - όχι υπόδουλοι. Αξιοπρεπείς - όχι συμβιβασμένοι. Γι’ αυτό τιμώντας τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις γυναίκες της Κύπρου, τιμάμε πρωτίστως την ίδια την Ελευθερία μας. Μην το ξεχνάμε αυτό, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα”, πρόσθεσε.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά:

«Κλείνουν φέτος 50 χρόνια κατοχής της Κύπρου μας. Αισθάνομαι κάπως άβολα που στέκω μπροστά σας. Ειδικότερα σήμερα, που τιμούμε την Κύπρια γυναίκα, η οποία έδωσε τα παιδιά της, τον άντρα της, τον αδερφό της, τον πατέρα της και ό,τι είχε και δεν είχε γι’ αυτόν τον τόπο.

Τι να πούμε σε αυτές τις μανάδες τις συζύγους, τις αδερφές, τις κόρες, που ζουν ακόμη το δράμα των αγνοουμένων, όταν παραμένουν αδικαίωτες; Να λοιπόν γιατί

αισθάνομαι άβολα: Γιατί, οι θυσίες τους και οι αγωνίες τους και οι προσδοκίες τους παραμένουν αδικαίωτες! Γιατί η Κύπρος είναι αδικαίωτη. Γιατί δεν απελευθερώθηκε. Ακόμα...

Η Ελλάδα, ως Μητέρα Πατρίδα και ως εγγυήτρια δύναμη, έχει ευθύνες. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορώ να κάνω εγώ, ούτε ως πρώην Πρωθυπουργός, ούτε ως πολιτικός, αλλά ως απλός Έλληνας, είναι να σας πω εδώ, σήμερα ότι είμαι στο πλάι σας. Μαζί σας. Μακριά από νέους εμπαιγμούς σε βάρος της Κύπρου ή "λύσεις" άδικες και καταστροφικές, όπως αυτές που ακούγεται ότι "μαγειρεύονται" - εκ παραλλήλου και με το Αιγαίο πλέον. Και λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης. Που θα είναι το επόμενο βήμα της πλήρους τουρκοποίησης.

Τα "ήρεμα νερά", όταν οδηγούν σε σιωπηλή αποδοχή τετελεσμένων, φέρνουν πάντα τεράστιες φουρτούνες. Για τις συνομιλίες στη Νέα Υόρκη, πριν λίγες μόλις ώρες, δεν έχω τίποτα να πω. Θα ήταν ανεύθυνο. Η λύση όμως πρέπει να είναι μία: δίκαιη και βιώσιμη! Αν δεν είναι "δίκαιη" δεν θα είναι "βιώσιμη".

Αν υπογραφεί κάτι διαφορετικό, απλώς θα αποτελεί την θρυαλλίδα για την επόμενη κρίση. Κι αν δεχθούμε να υπογραφεί κάτι τέτοιο, όλους, θα μας κυνηγούν οι Ερινύες. Θέλουμε την Κυπριακή Δημοκρατία αδιαίρετη και ενιαία. Χωρίς την παρουσία του Αττίλα! Με όλους τους πρόσφυγες στα σπίτια τους! Εξάλλου, το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο. Με αναστολή του "Ευρωπαϊκού κεκτημένου" στο βόρειο τμήμα του, λόγω κατοχής. Όπως ρητά προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο 10.

Στόχος μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι να νομιμοποιηθούν τα διχοτομικά τετελεσμένα της εισβολής. Όπως και με το σχέδιο Ανάν, το να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα της εισβολής, από την πίσω πόρτα, δεν είναι λύση. Είναι πλήρης υποταγή. Και η υποταγή είναι το έσχατο όριο της παραίτησης από την πολιτική και πάνω απ' όλα από την εθνική αξιοπρέπεια.

Στόχος μας λοιπόν είναι να τερματίσουμε την κατοχή και να εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό "κεκτημένο" και στο βόρειο τμήμα του νησιού...

Αλλωστε, μην ξεχνάει κανείς ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2005, πως η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία!

Αυτή πρέπει να είναι η βάση!

Και ας το ακούσουν όλοι. Γιατί, μην κάνετε λάθος:

Η διάλυση του Κυπριακού κράτους θα φέρει και τον διαμελισμό του Αιγαίου... Και θα αρχίσει τη συρρίκνωση της ίδιας της Ελλάδας. Τέρμα λοιπόν στις ουτοπίες και

στους εμπαιγμούς σε βάρος του Ελληνισμού. Είναι θέμα Συνείδησης. Αλλά είναι, πια, και θέμα επιβίωσης. Σώζοντας την Κύπρο μας, σώζουμε την Ελλάδα μας.

Σήμερα τιμούμε την γυναίκα της Κύπρου. Και στο πρόσωπό της τιμούμε και την Ελευθερία! Η οποία - μη το ξεχνάμε - είναι γένους θηλυκού. Οι μανάδες μας, μάς τη δίδαξαν από τα γεννοφάσκια μας. Για εμάς τους Έλληνες η Αθηνά, η Θεά της Σοφίας, ήταν και πολεμίστρια- Παλλάδα ! Δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί της ούτε ο ίδιος ο Άρης, ο Θεός του Πολέμου!

Όπως λέει ο Πλάτωνας στον Κρατύλο, το όνομά της συμβολίζει και την “Θεού Νόηση” αλλά και την ανίκητη πολεμική δεινότητα. Εξ ου και το ακατανίκητο πάθος της για την Ελευθερία των Ελλήνων. Ενα “Πάθος Ελευθερίας”...

Αλλά και στους νεότερους χρόνους, στην Ορθοδοξία μας, η Παναγία είναι η Σκέπη των Ελλήνων! Η γλυκύτερη μητέρα όλων μας, αλλά, και όταν χρειαστεί, η “Υπέρτατη Στρατηγός”, σε αγώνες Ελευθερίας.

Και είναι η Ελευθερία για μας τους Έλληνες πράγματι γένους θηλυκού.

Και οι μανάδες μας, μας γέννησαν για να περπατάμε όρθιοι - όχι σκυφτοί!

Υπερήφανοι - όχι ταπεινωμένοι.

Ελεύθεροι - όχι υπόδουλοι.

Αξιοπρεπείς - όχι συμβιβασμένοι.

Γι’ αυτό τιμώντας τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις γυναίκες της Κύπρου, τιμάμε πρωτίστως την ίδια την Ελευθερία μας.

Μην το ξεχνάμε αυτό, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα.

Η αποψινή βράβευση της Κύπριας γυναίκας, αποδίδεται συμβολικά στο πρόσωπο της εκλεκτής κας Φιλίππας Καρσερά- Χριστοδουλίδου, συζύγου του Προέδρου της Κύπρου. Η οποία στέκεται άξια δίπλα του. Είναι λοιπόν ένα βραβείο συμβολικό. Οι γυναίκες της Κύπρου ασταμάτητα πονούν για τους αγαπημένους τους που έχασαν. Όμως κι εμάς αδιάκοπα μας συγκινούν. Γιατί στα μάτια τους διαβάζουμε ζωντανά την τραγωδία της απώλειας. Διαβάζουμε όμως στα ίδια μάτια και την υπερηφάνειά τους. Γιατί η θυσία των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν ήταν θυσία για την πατρίδα.

Η βράβευση αυτή ανήκει σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου.

Ως ελάχιστη έκφραση, του Σεβασμού μας , της Αγάπης μας και του δικού μας πάθους για Ελευθερία.

Σας ευχαριστώ πολύ».