

Εσπερίδα για τον Βασίλη Μιχαηλίδη στην Αθήνα

/ [Αφιέρωματα](#) / [Γενικά Θέματα](#)



Της Ζήνας Λυσάνδρου-Παναγίδη,

Φιλολόγου, Μ.ΣcH.Π.Α.

τ. Δημάρχου Λευκονοϊκού

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εσπερίδα για τον Βασίλη Μιχαηλίδη στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Την εσπερίδα διοργάνωσαν από κοινού ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων «Στασίνοσ», το Σπίτι της Κύπρου και το Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Τίτλοσ της εσπερίδασ: «Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΕΝ' ΦΥΛΗ ΣΥΝΟΤΖΑΙΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ».

Στην εσπερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Έντιμησ Υπουργού Παιδείασ, Αθλητισμού και Νεολαίασ, δροσ Αθηνάσ Μιχαηλίδου, μίλησαν μεταξύ άλλων και οι Καθηγητέσ, Ανδρέασ Βοσκόσ, Κυριάκοσ Ιωάννου, Λουκία Χριστοδουλίδου, οι διδάκτορεσ Φιλολογίασ, Αγάθη Γεωργιάδου και Μανώλησ Στεργιούλησ, η φιλόλογοσ-ερευνητήρια Ελένη Αντωνιάδου και ο δημοσιογράφοσ

Κορνήλιος Χατζηκώστας, ενώ έκαναν παρεμβάσεις η δρ Ειρήνη Παρασκευά-Ροδοσθένους, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνο», και η γράφουσα.

Η εσπερίδα, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, λόγω και της προσέλευσης πολλών φίλων μας από την Ελλάδα και την Κύπρο, μας γέμισε με μεγάλη περηφάνια για το υψηλό επίπεδο των εργασιών της.

Το επιστέγασμα όλων των παρουσιάσεων ήταν τα μελοποιημένα ποιήματα που η δρ Ειρήνη Παρασκευά-Ροδοσθένους είχε την έμπνευση να μας παρουσιάσει, και ευφράνθηκε η ψυχή μας με το νέκταρ των στίχων του Ποιητή μας. Ιδιαίτερως, άγγιξε την καρδιά μας η φωνή του αγαπημένου μας φίλου, βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη!

Ασφαλώς, για άλλη μια φορά πρέπει να ευχαριστήσουμε για τη ζεστή φιλοξενία το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα και τους/τις συνεργάτες/-ιδές του. Τέλος, τα εύσημα ανήκουν και στον αγαπημένο μας φίλο, τον οτρηρό Χρήστο Προδρόμου από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου, ο οποίος είχε για άλλη μια φορά την καλοσύνη να καλύψει την Εσπερίδα μας με πολλή αγάπη!

Μετά το τέλος της εσπερίδας μας κεράσαμε τους φιλοξενούμενούς μας τσιπόπιτα, την οποία έχουμε ως Δήμος Λευκονοίκου εγγράψει και στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.





