

Μητρόπολη Πάφου: Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην έχετε καμία επαφή με τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά»

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Γραφείο κατά των ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Ιεράς
Μητροπόλεως
Πάφου



Ανακοίνωση σχετικά με τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στην Πάφο και τα δωρεάν μαθήματα Γραφής εξέδωσε το Γραφείο κατά των αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως.

“Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην έχετε καμία επαφή μαζί τους, όπως προτείνει ο Απόστολος Ιωάννης στις Επιστολές του. Ο πνευματικός κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να παρασυρθούμε και να βρεθούμε στον χώρο της αίρεσης, εκτός της Μίας, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά αναφέρει:

Ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ότι εσχάτως πολλοί αδελφοί μας έγιναν αποδέκτες χειρόγραφων επιστολών από τους

λεγόμενους “Μάρτυρες του Ιεχωβά”, με τις οποίες καλούνται να συμμετέχουν σε “δωρεάν μαθήματα της Γραφής”.

Οι εν λόγω “JW.ORG” ή «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αντιτριαδική ιουδαίζουσα αίρεση, γνήσιο τέκνο της αίρεσης του Αρειανισμού που καταδικάστηκε από την Ά Οικουμενική Σύνοδο. Δε δέχονται την Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα και ως εκ τούτου δόλια και παραπειστικά αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί.

Με ύπουλους τρόπους, όπως με την δήθεν αγάπη τους στην Αγία Γραφή και την πρόσκληση συμμετοχής σε δωρεάν μαθήματα, παρασύρουν απλούς χριστιανούς αδελφούς μας. Ενδεικτικό της πονηρίας τους είναι ότι χρησιμοποιούν μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, στις οποίες αλλοιώνουν τα εδάφια που βεβαιώνουν τη Θεότητα του Χριστού, την Αγία Τριάδα και ίδια την υπόσταση της Εκκλησίας.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην έχετε καμία επαφή μαζί τους, όπως προτείνει ο Απόστολος Ιωάννης στις Επιστολές του. Ο πνευματικός κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, γιατί χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να παρασυρθούμε και να βρεθούμε στον χώρο της αίρεσης, εκτός της Μίας, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας.

Η καλύτερη προστασία από την αίρεση των λεγομένων «Μαρτύρων του Ιεχωβά», αλλά και από όλες τις αιρέσεις που σήμερα ακμάζουν, του Παπισμού, του Προτεσταντισμού, της Νέας Εποχής, των ανατολικών θρησκειών, είναι η προσωπική μας κατήχηση και η εν Χριστώ μόρφωσή μας. Μόνο ο Ορθόδοξος Χριστιανός που γνωρίζει καλά το περιεχόμενο της Πίστης του δεν κινδυνεύει να παρασυρθεί.

Η Μητρόπολη Πάφου μεριμνά για τη λειτουργία κατηχητικών σχολείων και κύκλων μελέτης της Αγίας Γραφής με σκοπό την προστασία και την πνευματική καλλιέργεια του ποιμνίου της. Καλούμε, λοιπόν, τον πιστό λαό της Μητροπόλεώς μας να μην αμελεί την κατήχησή του στα νάματα της Ορθόδοξης Θεολογίας και Παράδοσης, να σπεύδει στα Κατηχητικά σχολεία, στις ομιλίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Τυχικού και άλλων έγκριτων Ιερέων και θεολόγων που διοργανώνει η Μητρόπολή μας και να αποφεύγει κάθε νεοφανή κίνηση που αυτοαποκαλείται χριστιανική και μας μιλάει για “Ιησού Χριστό”, “Βασιλεία του Θεού”, “Αγία Γραφή”, εφόσον δεν έχει καμία σχέση με την τοπική μας Εκκλησία.

Εκ του Γραφείου κατά των αιρέσεων

της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου