

## Επέτειος 20 ετών Αρχιερατείας του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα

[/ Γενικά Θέματα](#)



**Την εικοσαετή επέτειο από την εις Επίσκοπον χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα εόρτασε με κάθε επισημότητα η Ιερά Μητρόπολη.**

Ήταν 10 Οκτωβρίου 2004 όταν στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών ο τότε πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμ. Βαρνάβας Τύρης χειροτονούνταν Επίσκοπος και Μητροπολίτης δια των χειρών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου και τη συμμετοχή δεκάδων αρχιερέων εις διαδοχή του παραιτηθέντος Μητροπολίτου Διονυσίου.

Αυτό το σπουδαίο γεγονός, που αποτελεί ορόσημο για την τοπική Εκκλησία της Νεάπολης, **τιμήθηκε με αρχιερατική Θεία Λειτουργία την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως**

προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Βαρνάβα και με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων.



Τον Ποιμενάρχη της Εσπερίας Θεσσαλονίκης προσφώνησε εκ μέρους του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως ο Πρωτοσύγκελλος **αρχιμ. Διονύσιος Πατσάνης**, ο οποίος τόνισε «ότι η ημέρα της χειροτονίας του πνευματικού μας πατέρα αποτελεί ημέρα χαράς και ευφροσύνης για όλη την τοπική Εκκλησία», τονίζοντας ότι «κύριο χαρακτηριστικό του Σεβασμιωτάτου κ. Βαρνάβα είναι η αγάπη προς όλους και η διαρκής και θυσιαστική ανάλωσή του για τους κληρικούς και το ποίμνιό του» και ευχηθείς υγεία και έτη πολλά, ώστε να συνεχίσει να διαποιμαίνει την τοπική Εκκλησία και να δίνει το στίγμα της εν Χριστώ μαρτυρίας.



Προ της απόλυσης, ιδιαίτερα συγκινημένος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ανέπεμψε ευχαριστίες στον Τριαδικό Θεό για τις ευεργεσίες Του στην ταπεινότητά του, και ευχαρίστησε στο πρόσωπο του Πρωτοσυγκέλλου τους κληρικούς της Μητροπόλεως, οι οποίοι ως συγκυριναίοι συμπορεύονται μαζί του, είκοσι χρόνια τώρα, στη διακονία του λαού του Θεού της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Παρακάλεσε δε όλους να προσεύχονται για την ελαχιστότητά του, ώστε με τη χάρη του Τριαδικού Θεού να συνεχίσει τη διακονία του.



Ουχές των  
του Ναού.







