

Κύπρου Γεώργιος: Ανθρωπιστικό και όχι πολιτικό θέμα το πρόβλημα των Ισραηλινών ομήρων

/ [Γενικά Θέματα](#)



Το πρόβλημα των αγνοουμένων και των Ισραηλινών ομήρων είναι ανθρωπιστικό κι όχι πολιτικό θέμα τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου [κ.κ. Γεώργιος](#) την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024, δέχτηκε στο Γραφείο του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τον κ. Gal Gilboa Dalal, ο οποίος βρίσκεται στη Μεγαλόνησο για να μεταφέρει την αγωνία των 101 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται μέχρι σήμερα.

“Η εξιστόρηση των γεγονότων από τον κ. Gal αναξέει και τις δικές μας πληγές που ως Κυπριακός Ελληνισμός βιώσαμε και βιώνουμε αυτή την ανείπωτη τραγωδία τα τελευταία 50 χρόνια. Πενήντα χρόνια αγωνίας, πενήντα χρόνια αγώνα για τους αγνοουμένους μας, πενήντα χρόνια προσφυγιάς αποτελούν μian ανοικτή πληγή στην καρδιά τού καθενός μας, στην καρδιά του λαού και της Πατρίδας μας”,

σημειώνεται εκ του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου.

Ως εκ τούτου, ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι κατανοεί την αγωνία και συμπάσχει με τον κ. Gal και όλους τους οικείους των αιχμαλώτων που ζουν σε παρόμοιες καταστάσεις.

Γι' αυτό ο Μακαριώτατος έστειλε το εξής μήνυμα: *“Το πρόβλημα των αγνοουμένων ή στην προκειμένη περίπτωση των ομήρων είναι ανθρωπιστικό κι όχι πολιτικό θέμα. Είναι ντροπή για την ίδια την ανθρωπότητα να αγνοούνται ή να κρατούνται συνάνθρωποι μας, που ήταν άμαχοι από οποιαδήποτε πλευρά. Καλούμε τους Ηγέτες των ισχυρών χωρών της ανθρωπότητας, να ασκήσουν τη δυναμική τους επιρροή για να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή και βεβαίως να επιστρέφουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους”.*