

23 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Κύπρου Γεώργιος στη γενέτειρά του για την εορτή του Πολιούχου της

/ [Γενικά Θέματα](#)



Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η κωμόπολη της Αθηνού εόρτασε την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024, τον Πολιούχο της Άγιο Ιερομάρτυρα Φωκά. Το πρωί τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά, προϊστάμενου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, παρουσία του Δημάρχου της κωμοπόλεως κ. Κυριάκου Καρεκλά, Βουλευτών της επαρχίας Λάρνακος και πλήθους πιστών από την Αθηνού και τα γύρω χωριά, που έσπευσαν να τιμήσουν τον θαυματουργό Άγιο στον κατάμεστο από κόσμο Ιερό Ναό.



Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή της Α΄ Κυριακής Λουκά και στο γεγονός ότι ο Κύριος επιλέγει να συναντήσει τους πρώτους μαθητές του μέσα στην καθημερινότητά τους και στην εργασία τους και τους αναθέτει το αποστολικό έργο της αλιείας των ανθρώπων, λέγοντας στον Απόστολο Πέτρο ότι «ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν». Τόνισε τα πνευματικά μηνύματα που απορρέουν από την περικοπή του Λουκά, και ιδιαίτερα τις αρετές της υπακοής, της ταπείνωσης και της φιλαλληλίας που χαρακτήριζαν τον πρωτοκορυφαίο των Αποστόλων, Πέτρο, όπως αυτές παρουσιάζονται από την όλη συμπεριφορά και συναναστροφή του με τον Ιησού στην θάλασσα της Γαλιλαίας.



Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος, παραλλήλισε, τον Απόστολο Πέτρο με τον εορταζόμενο Άγιο ιερομάρτυρα Φωκά. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο Άγιος Φωκάς είναι άγιος του πρώτου αιώνας, αφού ο πατέρας του ασπάστηκε τον Χριστιανισμό από το κήρυγμα των Αποστόλων Πέτρου και Ανδρέα στη Σινώπη της Μικράς Ασίας, γι' αυτό και ο Άγιος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε χριστιανική οικογένεια. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι τις ίδιες αρετές που είχε ο Απόστολος Πέτρος, τις ίδιες επέδειξε και ο Άγιος Φωκάς. Όπως μαρτυρούν οι συγγραφείς του βίου του, μέσα από συγκεκριμένα σημεία, τα οποία με γλαφυρό τρόπο περιέγραψε στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος, είχε και την ταπείνωση, και την υπακοή και την φιλαλληλία και φιλανθρωπία.



Παράλληλα, τόνισε και ένα άλλο χαρακτηριστικό τόσο του Πέτρου, όσο και του Αγίου Φωκά, αφού, όπως είπε, υπήρξαν και οι δύο πρωτοπόροι. Σήμερα, όσο και αν είναι δύσκολος ο χριστιανικός τρόπος ζωής, εμείς έχουμε την παράδοση είκοσι αιώνων Χριστιανισμού και την πληθώρα των αγίων μας που έζησαν χριστιανικά, υπέμειναν πολλά, αλλά έλαβαν τα βραβεία. Εκείνοι την εποχή, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού δεν υπήρξαν άλλοι, ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν, ρίσκαραν, άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν ένα εν πολλοίς άγνωστο, τον Ιησού Χριστό. Και ο εορταζόμενος άγιος Φωκάς δείχνει υπακοή στον θέλημα του Θεού και γίνεται ιερέας και αργότερα Επίσκοπος σε μια δύσκολη εποχή και υφίσταται διωγμούς και μαρτύρια. Έτυχε του μαρτυρίου σε λουτρό που είχε θερμανθεί “υπέρ περισσού”, δηλαδή υπερβολικά, και έτσι πέθανε. Για την όλη ενάρετη και μαρτυρική ζωή του η Χάρις του Θεού εσκήνωσεν πλουσιοπάροχα στον Άγιο και τον κατέστησε πηγή πολλών χαρίτων και θαυμάτων.



Περαίνοντας τον λόγο του, ο Μακαριώτατος, τόνισε ότι αυτές οι αρετές επιφέρουν την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και είναι αυτές που καλείται να ενστερνιστεί ο κάθε χριστιανός στη ζωή του, μιμούμενος τον Άγιο Φωκά.



Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δύσκολος ο δρόμος που ακολούθησαν ο Πέτρος και ο Φωκάς, όμως παραμένει ο ίδιος δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, ας τον ακολουθήσουμε και εμείς, και ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Φωκά, τον οποίο τιμούμε ιδιαίτερα στην κωμόπολή μας να έρθει βοηθός στην προσπάθειά μας. Ιδιαίτερα να επιβλέπει στην κωμόπολή μας, που είναι περικυκλωμένη από τα στίφη των βαρβάρων για να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε απ' αυτούς, ώστε πιο ελεύθερα να τον τιμούμε και να δοξάζουμε το μεγαλείο του».



Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε περιφορά, γύρω από τον ναό, των Τιμίων Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και δέηση.

Περισσότερες φωτογραφίες:













(Του Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου)