

Η Καρδίτσα τίμησε τη μνήμη των Αγίων της (ΦΩΤΟ)

/ [Γενικά Θέματα](#)



Με κάθε επισημότητα η Καρδίτσα εόρτασε τη μνήμη των οκτώ τοπικών της Αγίων. Όπως κάθε Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων γιορτάζει τη μνήμη τους.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου, 14 Σεπτεμβρίου, με την επίσημη υποδοχή των τιμών λειψάνων στην κεντρική είσοδο του προαυλίου του **Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης**, παρουσία κλήρου και λαού και συνεχίστηκαν εχθές Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 με την Ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία,

προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολεως **κ. Αθηναγόρου** και συλλειτουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών **κ. Φιλοθέου** και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου **κ. Τιμοθέου**.



Εν συνεχεία, τελέσθηκε η δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση για την Μικρασιατική Καταστροφή.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε, ότι *“η έκπληξη των μαθητών του Χριστού, αλλά και των ανθρώπων που Τον άκουγαν να κηρύττει, θα ήταν πολύ μεγάλη, όταν αναφερόταν στον σταυρό, ένα ατιμωτικό όργανο στο οποίο θανατώνονταν οι εγκληματίες.*

Και μάλιστα τους προσκαλούσε, όπως προσκαλεί διαχρονικά όλους τους ανθρώπους, να τον σηκώσουν στους ώμους τους, τονίζοντας επιπλέον, ότι όποιος δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, δεν είναι άξιος της κλήσης του Χριστού.

Τονίζει επίσης: “Ός γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ’ αν απολέση την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και τού ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν” και μας διδάσκει, ότι όποιος θελήσει να θυσιάσει τη ζωή του για τον Χριστό και το ευαγγέλιό Του, αυτός θα σώσει την ψυχή του και θα κερδίσει την αιώνια ζωή.

Είναι μια αντίθεση για τους ανθρώπους ,όταν καλούνται να χάσουν τη ζωή τους για να την κερδίσουν, όπως και ένα μεγάλο δίλημμα, όταν πρέπει να χάσουν αυτή τη ζωή, για να κερδίσουν μια άλλη ζωή.

Η απόδειξη όμως για την αλήθεια των λόγων του Χριστού, είναι οι 8 Άγιοι της τοπικής Εκκλησίας μας, οι οποίοι θυσιάσαν τη ζωή τους για τον Χριστό και το ευαγγέλιό Του, αψηφώντας τις κακουχίες, τον πόνο, ακόμη και τον θάνατο και κέρδισαν την αιώνια ζωή.

Ακολούθησαν το παράδειγμα του Χριστού, που ενώ ήταν παντοδύναμος Θεός, έγινε άνθρωπος και θυσίασε την ζωή Του πάνω στον σταυρό για την σωτηρία μας, ώστε “πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον”.

Ως ζωντανοί Άγιοι, μας μιλούν για την Αλήθεια του Χριστού και μας επιβεβαιώνουν με το παράδειγμά τους, ότι η συμμετοχή στην ζωή του Χριστού και στον εκούσιο πόνο και θάνατο, δίνει την δυνατότητα της συμμετοχής στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή”.









































