

Το Κοσσυφοπέδιο φέρνει για ακόμη μία φορά τη συμπαράσταση της Μόσχας προς το Πατριαρχείο Σερβίας

/ [Γενικά Θέματα](#)



Για ακόμη μία φορά το Πατριαρχείο της Μόσχας εκφράζει τη στήριξή του προς το Πατριαρχείο Σερβίας με τον Προκαθήμενο της [Ρωσικής Εκκλησίας](#) κ.κ. Κύριλλο να συμπαρίσταται στον Πατριάρχη κ.κ. Πορφύριο σχετικά με τη [βλάσφημη ενέργεια των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου στα ερείπια της αρχαίας Ουλπιάνας.](#)

Η σχέση των δύο Εκκλησιών είναι άριστη ενώ να σημειωθεί ότι ο Σέρβος Πατριάρχης, τρία χρόνια από την εκλογή του, έχει συναντηθεί και συλλειτουργήσει μόνο με τον Πατριάρχη Μόσχας, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ειρηνική επίσκεψη σε άλλες αδελφές Εκκλησίες.

Το πρόσφατο περιστατικό στην αρχαία πόλη της Ουλπιάνας απλά έρχεται να επιβεβαιώσει την κοινή πορεία Μόσχας-Βελιγραδίου. Στην Επιστολή του προς τον Σέρβο Προκαθήμενο, ο Μόσχας Κύριλλος γράφει:

“Με βαθιά πικρία έμαθα για τη βλάσφημη ενέργεια που έκαναν πρόσφατα οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου στα ερείπια της αρχαίας Ουλπιάνα.

Μια σύνθεση τριών σταυρών, που θυμίζει τα γεγονότα της ιερής ιστορίας του Γολγοθά, κήκε δημόσια σε τοπικό φεστιβάλ ως μέρος μιας φτηνής κωμωδίας. Η ανοιχτή βεβήλωση της εικόνας του Τιμίου Σταυρού αποτελεί πρόκληση για όλους τους Χριστιανούς και προσβολή των συναισθημάτων τους: Ορθοδόξους και Καθολικούς, μεταξύ των οποίων και Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου.

Αυτή η ποταπή πράξη έγινε στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια - στην ιερή σερβική περιοχή, για τον αποχριστιανισμό της οποίας οι εχθροί του Σταυρού του Κυρίου και της Αγίας Ορθοδοξίας αγωνίστηκαν επίμονα.

Τα τέκνα της Ρωσικής Εκκλησίας διαφυλάσσουν τη μνήμη των πολλών Σέρβων αδελφών που σκοτώθηκαν ή εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους, των χιλιάδων κατεστραμμένων σταυρών και μνημάτων στα σερβικά νεκροταφεία, των εκατοντάδων εκκλησιών και μοναστηριών της εκκλησίας του Αγίου Σάββα που βεβηλώθηκαν, κήκαν ή ανατινάχτηκαν από εξτρεμιστές.

Προσεύχομαι πάντα για την υγεία της Μακαριώτατητάς Σας και για τη χορήγηση δύναμης στο φιλόχριστο ποίμνιό σας, που υπομένει την καταπίεση και τη θλίψη στη γη της Παλαιάς Σερβίας.

Είθε ο Πατέρας του ελέους και ο Θεός κάθε παρηγοριάς (Β΄ Κορ. 1:3) να προστατεύει τα παιδιά σας και να σκουπίζει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους (Αποκ. 7:17), ενισχύοντάς τα στις δοκιμασίες, προστατεύοντάς τα από κάθε ατυχία και κακοτυχία”.