

Ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα σχολική χρονιά - Μηνύματα Ιεραρχών προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και κηδεμόνες

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#) / [Εκπαίδευση](#)



Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης εξέδωσαν το μήνυμά τους για την νέα σχολική χρονιά. Κατά την χθεσινή ολοκλήρωση των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της [Εκκλησίας της Ελλάδος](#) της 168ης Συνοδικής Περιόδου, ο [Μακαριώτατος Πρόεδρος της ΔΙΣ και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Μητροπολίτες](#) ευχήθηκαν [μία ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα σχολική χρονιά, με υγεία και πρόοδο.](#)

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών: “Η Εκκλησία με την πλούσια και

Ζωντανή της παράδοση θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας”



Την αγάπη, τον θαυμασμό για το δύσκολο αλλά και συνάμα όμορφο λειτούργημά τους καθώς και την στήριξή του στο πολυεύθυνο έργο των εκπαιδευτικών, αλλά και τις πατρικές του συμβουλές προς τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας εκφράζει μέσα από τα μηνύματά του ο [Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος](#).

Σαν στοργικός πνευματικός σας πατέρας, σας υπόσχομαι μαζί με όλους τους ιερείς των ενοριών μας πως, η Εκκλησία με την πλούσια καί ζωντανή της παράδοση θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας με τα καινοτόμα εκπαιδευτικά της προγράμματα, αλλά κυρίως με τις πόρτες και τις καρδιές όλων μας πάντα ανοιχτές για οποιαδήποτε βοήθεια ή συνεργασία χρειαστείτε”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος στο μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Εκπαιδευτικών 2024-2025](#)

“Πλησιάστε με αγάπη τους συμμαθητές σας. Συνεργαστείτε μεταξύ σας με κατανόηση και αλληλοσεβασμό. Θυμηθείτε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, αλλά όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ μας ως παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα. Συμπεριφερθείτε στους συμμαθητές σας όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται και εκείνοι. Αν κάποιο παιδί σας στεναχωρήσει, αντί να μαλώσετε μαζί του, καλύτερα να του πείτε πώς νιώσατε με τη συμπεριφορά του”, επισημαίνει ο Μακαριώτατος στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Δημοτικού 2024-2025](#)

“Το Σχολείο είναι ένας τόπος συνάντησής μας με διαφορετικούς ανθρώπους. Από το πόσο είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλους και καθέναν ξεχωριστά, συμφωνώντας

ή διαφωνώντας μαζί τους, αλλά πάντως αποδεχόμενοι την παρουσία τους, ξεκινά η ειρήνη ή ο πόλεμος, η αγάπη ή η βία“, τονίζει ο Μακαριώτατος. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Γυμνασίου-Λυκείου 2024-2025](#)

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “Ένας καινούργιος κόσμος σας περιμένει”



Στο μήνυμά του προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων, ο [Μητροπολίτης Δημητριάδος](#) και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος ανέφερε: “Ως πνευματικός σας πατέρας, θα προσεύχομαι διαρκώς για την πρόοδό σας και θα παραμένω έτοιμος να συμπαρασταθώ με όλες μου τις δυνάμεις στις προσπάθειές σας να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας“.

“Ένας καινούργιος κόσμος σας περιμένει. Στον κόσμο αυτό, είναι βέβαιο πως η τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάβει μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αυτό που σήμερα φαίνεται αδιανόητο, σε λίγα χρόνια θα είναι αυτονόητο. Όπως, όμως, κάθε τι το καινούργιο, έτσι και ο νέος αυτός κόσμος, πέρα από τις δυνατότητες και τα πρωτόγνωρα επιτεύγματά του, είναι βέβαιο πως θα φέρει και κινδύνους. Ένας απ’ αυτούς είναι να λησμονήσουμε πως, κάθε μηχανή, ανάλογα με το ποιος την χρησιμοποιεί, μπορεί να γίνει εργαλείο καλύτερης ζωής για όλους ή εργαλείο δυστυχίας και καταστροφής. Η Παιδεία και η ανατροφή σας, αλλά και η πίστη σας σε κάτι ανώτερο από το ατομικό σας συμφέρον, θα καθορίσουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσετε τα θαυμαστά εργαλεία που σε λίγα χρόνια θα πάρετε στα χέρια σας. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερο κίνδυνος: Οι νέες μορφές της τεχνητής νοημοσύνης να αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και ο άνθρωπος να αναζητήσει διέξοδο στη μοναξιά του μέσα από μια οθόνη. Κανείς από σας να μην

παρασυρθεί. Οι σχέσεις και οι φιλίες δεν δημιουργούνται από απομονωμένους ανθρώπους που ανταλλάσσουν απρόσωπα μηνύματα, αλλά με προσωπική επαφή, υπομονή, επιμονή και εμπιστοσύνη που πρέπει να καλλιεργήσετε μεταξύ σας", υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#).

Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος: Να εξαλειφθούν από τον χώρο του σχολείου τα φαινόμενα εκφοβισμού



Το μήνυμά του προς τους μαθητές εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος επί τη ενάρξει της νέας σχολικής χρονιάς 2024-2025. Στο μήνυμά του ο Σεβασμιώτατος τονίζει προς τα παιδιά, πρώτον, την ανάγκη να αγαπήσουν τη μάθηση και τη γνώση, η οποία προέρχεται με τον παραδοσιακό τρόπο της μελέτης βιβλίων έναντι της ηλεκτρονικής προσέγγισης, και δεύτερον, να προσπαθήσουν ώστε να εξαλειφθούν από τον χώρο του σχολείου τα φαινόμενα εκφοβισμού. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: “Φυλαχτείτε από εκείνους που σας προτείνουν τα εύκολα”

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος προέτρεψε τα παιδιά στη μόρφωση και όχι στην εκπαίδευση, καλώντας τα να σχετίζονται ουσιαδώς και όχι επιφανειακά με το αντικείμενο της γνώσης, να καλλιεργήσουν

πτυχές του εαυτού τους μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και να έρθουν σε επαφή την δημιουργία του Θεού, τον πραγματικό κόσμο.

“Μη διαβάζετε, μάθετε να μελετάτε. Σκάψτε βαθιά πίσω από τα γεγονότα και ανακαλύψτε την αλήθεια τους. Μην ακούτε όσα σας λένε, αφουγκραστείτε όσα θέλουν να σας κρύψουν. Φυλαχτείτε από εκείνους που σας προτείνουν τα εύκολα, επειδή τους ενδιαφέρει να λιγοστεύουν στους ανταγωνιστές τους. Έξω από τα πλαίσια της ΤΝ, αντιληφθείτε και χαρείτε το φυσικό κόσμο γύρω σας. Διευρύνετε τα ενδιαφέροντά σας, αφού η σταθερότητα στον επαγγελματικό τομέα ολοένα και λιγοστεύει πια. Αναπτύξτε δεξιότητες και καλλιτεχνίες που σίγουρα υπάρχουν μέσα σας. Θα σας φανούν πιο χρήσιμες από πτυχία και διδακτορικά. Μάθετε 3-4 ξένες γλώσσες για να επικοινωνείτε απευθείας με πολλούς στον πλανήτη”, ανέφερε ο Σεβασμιώτατος. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

``

Άρτης Καλλίνικος: “Η φιλοπονία, η επιμέλεια είναι μια καλή προπόνηση για τον αγώνα σας στο σχολείο”



Ο [Μητροπολίτης Άρτης](#) κ. Καλλίνικος στο μήνυμά του επεσήμανε: “Να ατενίζετε πάντα ψηλά κι όλο ψηλότερα, τον αγωνοθέτη και συναγωνιστή Ιησού, ο Οποίος ανέβηκε στον Γολγοθά, και μας δίδαξε με την Σταύρωσή Του, ότι όποιος αγωνίζεται κερδίζει την αληθινή ζωή”.

“Όπως ακριβώς, η καλή προπόνηση είναι η πρώτη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της νίκης σε ένα αγώνισμα, έτσι και η φιλοπονία, η επιμέλεια είναι μια καλή προπόνηση για τον αγώνα σας στο σχολείο, αλλά και στην ζωή σας ολόκληρη. Όταν έτσι δείτε την επιμέλεια, την φιλοπονία και την εργασία τότε, τα εμπόδια θα φανούν μικρότερα και θα τα υπερπηδήσετε πιο εύκολα. Με τον τρόπο αυτό, οι δυσκολίες μετατρέπονται σε ευκαιρίες ασκήσεως και προπονήσεως για μεγάλες επιτυχίες, για την μεγαλύτερη επιτυχία, την επιτυχία της ζωής”, ανέφερε μεταξύ άλλων. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Μαρωνείας Παντελεήμων: “Η απόκτηση της γνώσεως δεν είναι αυτόνομη, ενισχύεται από την σοφία και την αγάπη του Θεού”



Στο μήνυμά του ο [Μητροπολίτης Μαρωνείας](#) και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων προς τους μαθητές Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι “η απόκτηση της γνώσεως δεν είναι αυτόνομη, ενισχύεται από την σοφία και την αγάπη του Θεού”.

“Σ’ αυτό το ταξίδι πέρα, από τις χαρές και τις επιτυχίες, θα συναντήσετε και φουρτούνες, τις οποίες όμως με υπομονή και επιμονή θα καταφέρετε να τις ξεπεράσετε, να αναδείξετε τα χαρίσματά σας, το ταλέντο σας και να πετύχετε

τους ευγενείς στόχους σας”, έγραψε στο μήνυμά του ο Σεβασμιώτατος. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Ο Μητροπολίτης Μάνης καλεί όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, να προσχωρήσουν στην ιερωσύνη



Έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς της Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης της Μητροπολιτικής του περιφέρειας απευθύνει ο Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιώτατος καλεί όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, να προσχωρήσουν στην ιερωσύνη.

“Νά γίνουν κληρικοί, ιερείς τοῦ Ὑψίστου. Νά ὑπηρετοῦν τήν ἐκπαίδευση, ὅπως ἤδη τό πράττουν, καί συνάμα νά λειτουργοῦν καί στό Ἱερό Θυσιαστήριο. Ἡ ἐκκλησίη μας αὐτή, εἶναι μία καθαρώς πνευματική προτροπή καί εὐχή, γιά στήριξη τοῦ ωραίου καί ἀξιόλογου αὐτοῦ θεσμοῦ, τοῦ ἱερέως καί ἐκπαιδευτικοῦ”, αναφέρει. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Καλαβρύτων Ιερώνυμος:



Στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε: “Ο Τριαδικός Θεός, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας να σας προστατεύουν, να σας επιστηρίζουν και να σας ευλογούν!”

“Όμως, παιδιά μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσείς να βάλετε στη ζωή σας την **προσευχή**. Να προσεύχεσθε καθημερινά στον Τριαδικό Θεό και στην Παναγία Μητέρα μας, το πρωί πριν φύγετε για το σχολείο και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πάντοτε τη βοήθεια, την ευλογία και τη θεία ενίσχυσή τους. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι οι γονείς σας, σας αγαπούν από τα βάθη της ψυχής τους και οι δάσκαλοί σας εργάζονται ακατάπαυστα και ευσυνείδητα για εσάς. Σας αγαπάμε όλοι, και εγώ που σας απευθύνω αυτές τις ευχές, είμαι κοντά σας με την πατρική μου αγάπη και τις θερμές προσευχές μου για κάθε ευλογία από τον Θεό στη ζωή σας, για υγεία, πρόοδο και επιτυχία στους στόχους σας”, υπογράμμισε στο μήνυμά του προς τους μαθητές.

Προς τους εκπαιδευτικούς, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: “Χαιρόμαστε πραγματικά όταν καλλιεργείτε στα παιδιά μας το όραμα και τους δίδετε τα εφόδια για έναν κόσμο με Χριστό, χωρίς βία και φανατισμό, χωρίς εξαρτήσεις και διακρίσεις, αλλά με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αγάπη. Σας είμαστε ευγνώμονες! Συνοδοιπόρο στην αξιοθαύμαστη πορεία σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε διαρκώς την προσευχή και την υποστήριξή μου στο πολυεύθυνο έργο σας. Σας καταθέτω εγκαρδίως το ειλικρινές πατρικό ενδιαφέρον και την εν Χριστώ αγάπη μου”.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Παραμυθίας Σεραπίων: “Η κά-θε προ-σπά-θειά σας να εμ-πνέ-ε-ται αρ-χι-κώς α-πό πί-στη στον Τρι-α-δι-κό Θε-ό”



Στο μήνυμά του προς τους μαθητές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατρών, Γηρομερίου και Πάργης κ. Σεραπίων ανέφερε: “Προ-κει-μέ-νου, βέ-βαι-α, οι κό-ποι σας να α-πο-δώ-σουν καρ-πούς, θα θέ-λα-με να ε-πι-ση-μά-νου-με, με πα-τρι-κή α-γά-πη και εν-δι-α-φέ-ρον, ό-τι εί-ναι α-πα-ραί-τη-το η κά-θε προ-σπά-θειά σας να εμ-πνέ-ε-ται αρ-χι-κώς α-πό πί-στη στον Τρι-α-δι-κό Θε-ό, την Πα-να-γί-α και τους Α-γί-ους της Εκ-κλη-σί-ας μας και στη συ-νέ-χεια α-πό ευ-γνω-μο-σύ-νη προς τους γο-νείς και τους κη-δε-μό-νες σας, σε-βα-σμό προς τους εκ-παι-δευ-τι-κούς σας, α-γά-πη προς τους συμ-μα-θη-τές σας και εμ-πι-στο-σύ-νη στις δυ-νά-μεις σας”.

“Ε-πι-προ-σθέ-τως, ευ-χό-με-θα εγ-καρ-δί-ως στους εκ-παι-δευ-τι-κούς να ε-πι-τε-λέ-σε-τε και φέ-τος το λει-τούρ-γη-μά σας με υ-γεί-α, δύ-να-μη και κά-θε ε-πι-τυ-χί-α, και στους γο-νείς και κη-δε-μό-νες να έ-χε-τε και ε-σείς δύ-να-μη και αν-το-χές, προ-κει-μέ-νου να στη-ρί-ζε-τε με α-γά-πη και κα-τα-νό-η-ση τα παι-διά σας στο δύ-σκο-λο και κο-πι-α-στι-κό έρ-γο τους”, ευχήθηκε ο Σεβασμιώτατος. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)

Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός: “Η τοπική μας Εκκλησία

θα είναι πάντα στο πλευρό σας”



Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός](#) με Επιστολή προς τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας τόνισε: *“Να είστε βέβαιοι ότι στον αγώνα αυτόν η τοπική μας Εκκλησία θα είναι πάντα στο πλευρό σας, συνδιάκονος, όποτε το θελήσετε, για να καλύψει είτε υλικοτεχνικές ανάγκες είτε να υποστηρίξει με το πρόγραμμα του εντεταλμένου ιερέως ζητήματα σχολικού εκφοβισμού, ή να σταθεί αρωγός σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα διαβίωσης”*. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή [ΕΔΩ](#)

Μηνύματα από Ιεράρχες της Κρήτης

Ιεραπύτνης Κύριλλος: η Εκκλησία μας προσεύχεται για όλους



Ο Σεβασμιώτατος [Μητροπολίτης Ιεραπότνης](#) και Σητείας κ. Κύριλλος στο μήνυμά του προς Εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τόνισε: “Η Εκκλησία μας προσεύχεται για όλους σας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, και ιδιαίτερα για εσάς τους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να προσλάβετε όλα όσα σας προσφέρει το σχολείο για να γίνετε ελεύθεροι και δημιουργικοί άνθρωποι”.

“Το ιδανικό θα ήταν μέσα στην τάξη να μην ταυτίζεται πλήρως η πρόοδος του μαθητή μόνο με την επίδοσή του, η οποία πολλές φορές τεκμηριώνεται αποκλειστικά με όρους απομνημόνευσης και αναπαραγωγής, αλλά να συνδυάζεται με την ικανότητα κατάκτησης της γνώσης και άρα της αλήθειας με τις ανθρώπινες αξίες, το ήθος και την αρετή”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα [ΕΔΩ](#)