

Μηνύματα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τη νέα σχολική χρονιά

/ Γενικά Θέματα



Την αγάπη, τον θαυμασμό για το δύσκολο αλλά και συνάμα όμορφο λειτούργημά τους καθώς και την στήριξή του στο πολυεύθυνο έργο των εκπαιδευτικών, αλλά και τις πατρικές του συμβουλές προς τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας εκφράζει μέσα από τα μηνύματά του ο [Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος](#).

Το μήνυμα προς του Εκπαιδευτικούς:

“Οι ολοένα αυξανόμενες ειδικές και μαθησιακές δυσκολίες, η μαθητική αδιαφορία και η βαθμοθηρία, οι χαμηλές προσδοκίες και η σχολική διαρροή, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και ο ρατσισμός πού αποτελούν δυστυχώς τις σύγχρονες πληγές της Παιδείας μας, αντανακλούν την πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας που αβοήθητη και πολλές φορές στα όρια της φτώχειας παραμελεί και αδυνατεί να βοηθήσει τα παιδιά της αφήνοντάς τα στο έλεος κυριολεκτικά των κινητών τηλεφώνων και της αλλοτρίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων.

Μέ αυτά όμως ακριβώς τά παιδιά, τους νέους και νέες θα έχετε εσείς την μοναδική ευκαιρία νά επικοινωνείτε καθημερινά προκειμένου να τους διδάξετε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες, ώστε με τα κατάλληλα κίνητρα να αγαπήσουν την ζωή και τον εαυτό τους και στη συνέχεια να ξαναβρούν το χαμένο τους ενδιαφέρον για ερευνητική και όχι στείρα παθητική μάθηση.

Σαν στοργικός πνευματικός σας πατέρας, σας υπόσχομαι μαζί με όλους τους ιερείς των ενοριών μας πως, η Εκκλησία με την πλούσια και ζωντανή της παράδοση θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας με τα καινοτόμα εκπαιδευτικά της προγράμματα, αλλά κυρίως με τις πόρτες και τις καρδιές όλων μας πάντα ανοιχτές για οποιαδήποτε βοήθεια ή συνεργασία χρειαστείτε”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος στο μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Εκπαιδευτικών 2024-2025](#)

Το μήνυμα προς τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων

“Πλησιάστε με αγάπη τους συμμαθητές σας. Συνεργαστείτε μεταξύ σας με κατανόηση και αλληλοσεβασμό. Θυμηθείτε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, αλλά όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ μας ως παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα. Συμπεριφερθείτε στους συμμαθητές σας όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται και εκείνοι. Αν κάποιο παιδί σας στεναχωρήσει, αντί να μαλώσετε μαζί του, καλύτερα να του πείτε πώς νιώσατε με τη συμπεριφορά του”, επισημαίνει ο Μακαριώτατος στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Δημοτικού 2024-2025](#)

Το μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων:

“Σε μια εποχή που οφείλουμε να επανεξετάσουμε όσα θεωρούμε αυτονόητα, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταμορφώσουμε το δικό μας Σχολείο σε εστία ειρήνης και συμφιλίωσης, αλληλεγγύης και συνοδοιπορίας. Σε ένα Σχολείο όπου η βία δέν έχει καμμία απολύτως θέση. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να σταματήσουμε

τους πολέμους σε όλο τον πλανήτη, μπορούμε όμως σίγουρα να καταφέρουμε να μην εισβάλει ο πόλεμος στη δική μας σχολική αυλή.

Το Σχολείο είναι ένας τόπος συνάντησής μας με διαφορετικούς ανθρώπους. Από το πόσο είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλους και καθέναν ξεχωριστά, συμφωνώντας ή διαφωνώντας μαζί τους, αλλά πάντως αποδεχόμενοι την παρουσία τους, ξεκινά η ειρήνη ή ο πόλεμος, η αγάπη ή η βία", τονίζει ο Μακαριώτατος.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα: [Μήνυμα Γυμνασίου-Λυκείου 2024-2025](#)