

## Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για την Παναγία και το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Εκκλησία](#)



**Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς, ιερούργησε την Κυριακή 11 Αυγούστου 2024 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του αναφέρθηκε τόσο στο πρόσωπο της Μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, της Παναγίας μας, όσο και στη διάσωση της Κέρκυρας από την πολιορκία των Τούρκων, ύστερα από θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, στις 11 Αυγούστου 1716.**

«Η Αγία μας Πίστις» «είναι αποκάλυψις. Ο Δημιουργός της ζωής, ο Κύριος των πάντων, η Σοφία, η Αγάπη, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια», «εξήγησαν στον χώρο και τον χρόνο την αλήθεια για τη ζωή και το θάνατο», είπε αρχικά κατά την διάρκεια

του κηρύγματός του ο Σεβασμιώτατος, επισημαίνοντας πως «ο Υιός ενηθρώπησε», «μπήκε στην ιστορία της ανθρωπότητας και εξήγησε τα της ζωής. Ήρθε, λοιπόν, και αποκάλυψε. Για αυτό και η πίστις μας είναι αποκάλυψις. Δεν είναι θρησκεία». «Ερμηνεύει τη ζωή και χαρίζει στον άνθρωπο τη δυνατότητα, αν το θέλει, να γίνει μέτοχος της Ακτίστου Θείας Ζωής, από αυτή τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο».

Σημειώνοντας πως η Εκκλησία «προβάλλει το μήνυμα του ουρανού και καλεί τον άνθρωπο στην εκούσια μεταστοιχείωση και μεταβολή», υπογράμμισε με έμφαση ότι αυτό προϋποθέτει «βήματα ευθύνης και αλήθειας. Δεν χωρεί στον Θεό το ψέμα, ο συμβιβασμός, ο συμψηφισμός, ο συσχηματισμός. Υπάρχει μόνο η αλήθεια, γιατί η αλήθεια θεραπεύει». «Δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς αγάπη, όπως δεν υπάρχει και αγάπη χωρίς αλήθεια», πρόσθεσε ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο αποδεικνύεται «μέσα από τη ζωή των θεωμένων παιδιών του Θεού».

«Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία μας προευπρεπίζει ακόμη εντονότερα να ζήσουμε αυτήν την υπέρβαση, αυτή την άμεση υιοθεσία», είπε στην συνέχεια, επισημαίνοντας παράλληλα πως «όλα αυτά μας τα χαρίζει ο Δεκαπενταύγουστος, γιατί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τιμούμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο που χάρη στην καθαρότητα της ζωής του, χάρη στην προσωπική της ενοείδια έγινε Κεχαριτωμένη πριν συλλάβει τον Κύριο». Η Παναγία «αποδεικνύει με τη ζωή της και το έργο της και τη διακονία της», «ότι έχουμε αποκάλυψη», πρόσθεσε.

«Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία και η πόλις μας η ναύλοχος του Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της πατρίδος μας τιμά και γεραίρει τον προστάτη και πολιούχο Άγιο: τον ιερό Σπυρίδωνα», είπε στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος και σημειώνοντας πως ο ιερός Σπυρίδων «ήταν οικογενειάρχης, έγγαμος άνθρωπος», επεσήμανε πως έγινε εραστής του Θεού για να καταδείξει ότι «κανείς και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει» τον άνθρωπο «από την αγάπη του Χριστού, από τον έρωτα του Θεού, από τη μετοχή στη ζωή του Κυρίου και ότι και ο τίμιος γάμος και η κατά Θεόν παρθενία είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο «υπερφυές θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα που επισυνέβη στις 11 Αυγούστου 1716. Όχι σε μία υποθετική ημερομηνία, αλλά σε μία πραγματική, ιστορική και αληθινή ημερομηνία. Σε ένα γεγονός που μαρτυρείται ιστορικά και κατεγράφη στη μνήμη των ανθρώπων και των δέλτων της ιστορίας».

Κάνοντας λόγο για το χαριτόβρυτο και αδιαλώβητο από τον 4ο αιώνα σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος που βρίσκεται στην Κέρκυρα, υπογράμμισε πως «είναι η απόδειξη της Αναστάσεως» και συνέχισε: «Η Χάρις του Θεού, η Ανάστασις του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο που κατώκησε στον Σπυρίδωνα, τον από Τριμυθούντος

Επίσκοπο, είναι εκείνη η δύναμη που κατέστησε το σκήνωμά του αδιαλώβητο και που πιστοποιεί ότι ζει εις τους αιώνας μέσα στην παμφαεστάτη Χάρη του εν Τριάδι Θεού». «Απόδειξη», τόνισε, «είναι τα άπειρα θαύματά του, ένα εκ των οποίων σήμερα τιμούμε» και διηγούμενος εν συντομία το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με το οποίο σώθηκε το νησί της Κέρκυρας από την πολιορκία των Τούρκων «οι οποίοι είδαν τον ιερό Σπυρίδωνα να εφορμά εναντίον τους με πύρινο τρόπο και να τους τρέπει εις φυγήν, να κατανικά τα στρατεύματα και να καταποντίζει τον στόλο τους», υπογράμμισε πως «η πίστη μας δεν είναι ιερά φαντασία, δεν είναι ευλογίες κάποιων ευσεβών προσώπων, δεν είναι αγαθές σκέψεις, αλλά είναι ζωή» «και καλούμεθα ακριβώς αυτή την πίστη να την προσλάβουμε. Να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας που βρίσκονται σήμερα, δυστυχώς, 'ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα'».

«Ζούμε μια τραγωδία πνευματική. Ο κόσμος μας χειμάζεται από το ψέμα, την οντολογία της διαφθοράς, την οντολογία του θελήματος και του γούστου, την άρνηση της ανθρωπίνης μεγαλοσύνης και προοπτικής, την άρνηση τελικά της Θεώσεως», επεσήμανε στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος και φέρνοντας ως παράδειγμα τον ιερό Σπυρίδωνα, τόνισε ότι ο Άγιος «έρχεται να μας συγκλονίσει με το θαύμα. Με τα άπειρα θαύματά του, αλλά και με αυτό, και να μας καταστήσει υπευθύνους ενώπιον της ελευθερίας μας».

«Αν θέλουμε να τιμήσουμε ειλικρινά την Παναγία αυτό το μήνα που της αφιερώνει η Εκκλησία με τόση αγάπη και στοργή, καλούμεθα να αποβούμε παιδιά της όπως ο Ιερός Σπυρίδων», είπε ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, ευχόμενος «η ανάμνησις του θαύματος να ξυπνήσει την υπνώτουσα συνείδησή μας. Να μας καταστήσει αληθινά υπευθύνους απέναντι στην ψυχή μας και στο αιώνιο μέλλον μας».

**[Περισσότερες φωτογραφίες στο άλμπουμ:](#)**

