

## Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Θεσσαλονίκη - Χειροτονία ενός νέου Διακόνου

/ [Γενικά Θέματα](#)



**Με τη δέουσα λαμπρότητα και την πληθωρική συμμετοχή κλήρου και λαού πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5 και 6 Αυγούστου η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στον ομώνυμο Ιερό Ναό επί της οδού Δελφών της Θεσσαλονίκης.**

Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Αυγούστου 2024 τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της μεγάλης αυτής Δεσποτικής εορτής, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλο-νίκης κ. Φιλοθέου.



Τον θείο λόγο, αναφορικά με την σπουδαιότητα του μυστηρίου της Μεταμορφώσεως του Χριστού στο Όρος Θαβώρ ενώπιον των μαθητών και αποστόλων Αυτού, κήρυξε ο Πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Χερουβίμ Τσίνογλου, ο οποίος τόνισε την θεολογική σημασία της αλληλουχία μεταξύ των γεγονότων της Μεταμόρφωσης και της Αναστάσεως, δίνοντας **ιδιαίτερη έμφαση στην οντολογική μεταμόρφωση που προσέφερε δι' αυτών στο ανθρώπινο γένος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.**

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

## **Ανήμερα της εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος**

Ανήμερα της Πανηγύρεως, Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 ο Παναγιώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο της εορτής και ιερούργησε κατά την Αρχιερατική θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή ιερέων της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης αλλά και παρευρισκομένων κληρικών από άλλες Μητροπόλεις.



## Η εις Διάκονον χειροτονία του μοναχού π. Ιερωνύμου Μπουλμπουτζή

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος τέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του μοναχού π. Ιερωνύμου Μπουλμπουτζή, πτυχιούχου του Πολυτεχνείου και τελειοφοίτου Θεολογίας, ο οποίος απηύθυνε εγκάρδιες ευχαριστίες, τόσο προς την οικογένειά του αλλά και προς τον οικείο Επίσκοπο και τους πατέρες της Μητροπόλεως.

Απευθυνόμενος προς τον νέο Διάκονο της Μητροπόλεως, ο Παναγιώτατος τόνισε τη σπουδαιότητα της προοπτικής του ανθρώπου, η οποία φανερώνεται δια μέσου του γεγονότος της Μεταμορφώσεως του Χριστού, και επεσήμανε ότι από την ημέρα αυτή καλείται να διακονεί την Εκκλησία του Χριστού στο πλευρό των Ιερέων και του Επισκόπου εντός των ιερών μυστηρίων. Ευχόμενος δε προς τον νεοχειροτονηθέντα, τον προέτρεψε να είναι Διάκονος του Θεού και των ανθρώπων πάντοτε εν τη Εκκλησία.

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Προ της απολύσεως ο Παναγιώτατος, κατά το έθος, ευλόγησε τους καρπούς των αμπελιών και ο νέος Διάκονος δέχθηκε τις ευχές των αδελφών του Ιερέων αλλά και του κόσμου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ετελέσθη η **Λιτάνευση της ιεράς Εικόνας** με Πανηγυρικό τρόπο, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πατάρων κ. Αθηναγόρα, με την συμμετοχή πλήθους ευσεβών χριστιανών.

