

## Κωνσταντίας Βασιλείος: Να αποβάλουμε το σκοτάδι της αμαρτίας από μέσα μας

/ Γενικά Θέματα



**Με την προσήκουσα ευλάβεια, αλλά και την καταιγιστική παρουσία του φιλέοργτου λαού, εορτάζεται η Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο δημοτικό διαμέρισμα Σωτήρας του Δήμου Αγίας Νάπας.**

Δίπλα από τον αρχαίο ναό του Χρυσοσώτηρος που χρονολογείται από τον 13ο αι. και είναι κτισμένος πάνω στα θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 4ου αι. με ψηφιδωτό δάπεδο στον ομώνυμο ιερό ναό, τελέστηκε την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024, ο εόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του επιχώριου **Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου.**

---

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

Εκκλησιάστηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Αμμοχώστου Κυριάκος Χατζηγιάννης και Γεώργιος Κάρουλλας, δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττος, Αντιδήμαρχοι Σωτήρας Αντώνης Κουμής, Λιοπετρίου Μάρκος Κουμή, Άχνας Νίκος Βάσιλα κ.α.

Στην ανεπιτήδευτη και παράλληλα υψηλή θεολογικών νοημάτων ομιλία του ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στα ιστορικά στοιχεία και τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τους προφήτες και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία εξέπεμπε ο προφήτης Μωϋσής αμέσως μετά το γεγονός της παραλαβής των Δέκα εντολών από τον Θεό στο Όρος Σινά. Την ίδια χάρη (λάμψη) στον ίδιο τον Χριστό αυτή τη φορά, δεν μπορούσαν να ακτικρύσουν οι μαθητές του Χριστού στο Όρος Θαβώρ κατά την ώρα της Μεταμορφώσεώς του.

Κατά την ίδια αντιστοιχία πρόσθεσε, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο τοποθετώντας τον στον Παράδεισο, είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν φωτεινός και έλαμπε, αυτός συνέχισε, είναι ο σκοπός και η πορεία του ανθρώπου, αποβάλλοντας το σκοτάδι της αμαρτίας από μέσα μας, ώστε να πηγάζει το φως. Σε αυτό αποσκοπεί και η έλευση του Χριστού στον κόσμο, να φανερώσει την πραγματική υπόσταση του ανθρώπου, που αποτελεί εικόνα καθ' ομοίωση του Ιησού Χριστού. Αυτό επεσήμανε οφείλουμε να κάνουμε, αφήνοντας αυτό το φως της Μεταμορφώσεως που μας παρέχει ο Χριστός για να λάμπουμε κι εμείς στον κόσμο και να φωτιστεί ο κόσμος και η ανθρωπότητα από όσα δεινά ζούμε σήμερα και να βρούμε το δρόμο που μας οδηγεί στον Θεό.

Μετά το τέλος του Εσπερινού ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας γύρω από το ναό.









Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου