

Μητροπολίτης Πειραιώς: Οποιαδήποτε θλίψη κι αν έχετε, αγκαλιάστε ένα εικόνισμα της Παναγίας

/ [Γενικά Θέματα](#)



Στην Ακολουθία του Εσπερινού και στον μικρό Παρακλητικό Κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων, χοροστάτησε χθες, Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στον Ναό, από παλαιά, τιμάται ιδιαίτερα η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, του οποίου θαυματουργή εικόνα θησαυρίζεται στον Ναό.

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος στον «ιερό

μήνα της Παναγίας μας», τον Αύγουστο, σημείωσε πως ολόκληρος ο Θεομητορικός μήνας είναι «αφιερωμένος στην χάρη, την ευλογία, τον αγιασμό αυτής της υπερόχου προσωπικότητας που μας χάρισε ο Θεός, την οποία και εξέλεξε ως Μητέρα Του από όλο το ανθρώπινο γένος και την ανεβίβασε στο ύψος της αμέσου συνέργειας με το θέλημά Του, διότι», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «έχουμε σωθεί με την συνεργασία του Θεού και της Θεοτόκου». «Είναι εκείνη που μας ένωσε με τον Πανάγιο Θεό. Που μέσα στο δικό της σώμα εσκήνωσε όλο το πυρ της Θεότητας».

«Είμαστε ευλογημένοι, διότι ως Ορθόδοξοι έχουμε αληθή θεολογία περί της Θεοτόκου. Για αυτό και η Εκκλησία εικονίζει την Παναγία και η Παναγία εικονίζει την Εκκλησία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «μέσα σε αυτό το πνεύμα, καλούμεθα να καταθέσουμε στην Παναγία την υική μας αγάπη, την παιδική μας αφελότητα, γιατί ο Θεός μας την χάρισε ως Μητέρα μας και ως θησαυρό ανεκτίμητο της ζωής μας, αλλά εάν πράγματι θέλουμε αυτή τη σχέση με τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, καλούμεθα να αποβούμε παιδιά της».

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας πως «εμείς εδώ στον Πειραιά, στην Παναγιοσκέπαστη αυτή μεγάλη πόλη» «έχουμε την ευλογία της Παναγίας, αποδεδειγμένα» υπενθύμισε δύο από τα θαυμαστά περιστατικά που συνέβησαν στο πρώτο λιμάνι της χώρας: την θεραπεία της θανατηφόρου και λοιμώδους ευλογιάς το 1895, αλλά και την εμφάνιση της Παναγίας μας το βράδυ της 24ης προς 25η Μαρτίου 1929, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, επαναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό το υπερφυές θαύμα στον Ναό των Βλαχερνών, στην Κωνσταντινούπολη, όταν η Παναγία εμφανίστηκε και σκέπασε τον αγρυπνούντα και προσευχόμενο λαό. «Το βράδυ εκείνο στην Αγρυπνία, ενεφανίσθη σωματικώς και Ευλόγησε και πάλι το λαό και εφάπλωσε το ιερό της Μαφόριον στους ευσεβείς τότε αδελφούς προπάτορές μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε, λοιπόν, σε μια Παναγιοσκέπαστη πόλη και έχουμε την ευλογία της Παναγίας μας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας όμως παράλληλα πως «έχουμε και την ευθύνη αυτής της ευλογίας». Και συνέχισε: «Αυτός ο ιερός μήνας θα αποβεί και για εμάς σωτήριος και ευλογημένος, εάν γίνουμε τα παιδιά της Παναγίας όπως ακριβώς ο Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος. Ο μιμητής του Υιού της κατά πάντα». «Όπως, λοιπόν, ο Στέφανος, του οποίου την ιερά Ανακομιδή των μακαρίων Λειψάνων πανηγυρίζει αυτός ο Ναός έκπαλαι, από της εποχής των παλαιών Πατέρων και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε για πάντα, έτσι και εμείς να γίνουμε τα παιδιά της Παναγίας. Μιμητές του Υιού της, γιατί εκτός από την ευλάβεια και την προσευχή, χρειάζεται και το βίωμα και η έμπρακτη απόδειξη της αγάπης μας στην Παναγία».

«Ο μήνας αυτός είναι μια πρόσκληση για να γίνουμε όντως όπως η Παναγία θέλει: Παιδιά της, καρποί του δέντρου της, του έργου της, της θυσίας της, της αγάπης της», είπε σε άλλο σημείο του κηρύγματός του ο Σεβασμιώτατος, σημειώνοντας πως «όλη της η ζωή ήταν μια ταπεινή προσευχή και μια υπερφυής δέηση. Και έτσι ο Θεός την χαρίτωσε, την έκαμε Παναγία και της έδωσε την μοναδική ευλογία να είναι αυτή ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στον Παράδεισο».

«Ας πάρουμε δύναμη από τη Χάρη της και την ευλογία της», προέτρεψε όλους, αναφερόμενος στην θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης που βρίσκεται στον Ναό και η οποία «εξαγγέλλει καθημερινά ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, γιατί όπως βλέπουμε γαλουχήθηκε από την Παναγία Μητέρα Του ως τέλειος άνθρωπος. Τον κανάκεψε, Τον αγκάλιασε, Τον φίλησε. Προσέφερε όλη τη Μητρική στοργή και σκέπη η Παναγία στον Κύριο και έτσι αγιάστηκε όλη η ζωή μας».

«Αν αγαπάμε τον Υιόν της θα εφαρμόσουμε τις εντολές Του, αλλιώς θα είμαστε υποκριτές και κίβδηλοι και ψεύτικοι», είπε ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, ευχόμενος «η Χάρη της να μας εμπνέει, η σκέπη της η Μητρική και η αγάπη της να μας συγκινεί και να μας θεραπεύει. Δεν είμαστε μόνοι. Ό,τι και να συμβαίνει έχουμε εκείνη, τη Μάνα μας και κανείς που προσφεύγει στη Χάρη της δεν μένει κατησχυμένος, ντροπιασμένος, αλλά απολαμβάνει τη σωτηρία και τη δέηση».

Τέλος, παρότρυνε όλους να κάνουν «ένα πείραμα στο σπιτικό» τους. «Οποιαδήποτε θλίψη κι αν έχετε, αγκαλιάστε ένα εικόνισμα της Παναγίας. Αγκαλιάστε το με δύναμη, με στοργή και θα δείτε πόσο θα απολαύσετε τη Μητρική της παρρησία».

Κατά την διάρκεια της Ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος χειροθετώντας σε

Αναγνώστη τον Αλέξανδρο Κεφαλίδη, σημείωσε ότι «σε αυτή την υπέροχη περίοδο, η Χάρη του Θεού, η ευλογία του Θεού, μέσα σε μία σκληρή πράγματι εποχή πολλών ανατροπών και συγχύσεων, μεγάλων πόνων και μεγάλων παραπικρασμών και φόβων και οδυνών, μας χαρίζει την ευλογία Του μέσα από πρόσωπα, που Εκείνος δημιουργεί και κατεργάζεται στα σπλάχνα του λαού».

Τόνισε πως ο Αλέξανδρος Κεφαλίδης είναι «αριστούχος που έχει φτάσει σε αυτή την ωραία ηλικία της εφηβείας και επεθύμησε να διακονήσει την Εκκλησία μέσα από αυτόν τον ιερό βαθμό του αναγνώστου που είναι εισαγωγικός βαθμός στη διακονία της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι, λοιπόν, μια μεγάλη χαρά σήμερα, στην αρχή του Δεκαπενταυγούστου, ο νεαρός αδελφός μας να λαμβάνει την ευλογία της Εκκλησίας και να παραδίδεται στην αγκαλιά της μεγάλης Μητέρας, της Υπεραγίας Θεοτόκου».

«Ευλογήθηκε και αγιάστηκε από την ευσέβεια και την πιστότητα των γονέων του» επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος συγχαίροντας αφενός τους γονείς του Βασίλειο και Γιούλη, η οποία είναι εκλεκτή συνεργάτιδα της Μητροπόλεως Πειραιώς για πολλά χρόνια, αφετέρου τον πνευματικό του πατέρα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δανιήλ Ψωίνο, Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως και προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού, διότι, όπως χαρακτηριστικά είπε, «προσάγει στον Πανάγιο Θεό εκλεκτά πρόσωπα και ευλογείται δια αυτού του τρόπου η Αγία μας Εκκλησία». «Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τον νέο μας αδελφό, να τον στερεώνει, και η Παναγία Μητέρα όλων μας, να τον περισκέπει με τη Χάρη της, τη Μητρική της αγάπη και την προστασία της».

