

## Εορτασμός της μνήμης του Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ και του Αγίου Παΐσιου στην Αδελαΐδα

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Παΐσιος Αγιορείτης](#) / [Άγ. Σωφρόνιος Αγιορείτης-Έσσεξ \(Σαχάρωφ\)](#) / [Γενικά Θέματα](#)



**Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, η ενορία Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ στην Αδελαΐδα πανηγύρισε για δεύτερη φορά από της ιδρύσεώς της την εορτή του προστάτου της.**

Οι εορτασμοί άρχισαν με την τέλεση αποβραδής του πανηγυρικού Εσπερινού, στον οποίο χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος **Επίσκοπος Σινώπης κ. Σιλουανός** πλαισιούμενος από ιερείς της Αδελαΐδος. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, 11 Ιουλίου, τελέστηκαν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου, και εν συνεχεία προσφέρθηκε στο εκκλησίασμα πρωινό τσάι. Την επακολουθήσασα Κυριακή, 14 Ιουλίου, τελέστηκαν τα μεθέορτα για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν ανήμερα της εορτής λόγω εργασιακών υποχρεώσεων. Μετά την Θεία Λειτουργία, το εκκλησίασμα παρακάθησε στην εόρτιο τράπεζα που ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος. Σ' όλα αυτά τα εορταστικά γεγονότα συμμετείχε πλήθος πιστών απ' όλη την Αδελαΐδα.



**Ιδρυθείσα τον Ιανουάριο 2023 ως αμιγώς αγγλόφωνη ενορία για τους κατοίκους των βορειοανατολικών προαστίων της Αδελαΐδος, η ενορία Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ εξελίχθηκε, με τη χάρη του Θεού, σε παραγωγικό ιεραποστολικό έδαφος για την Ορθοδοξία στη Νότιο Αυστραλία.** Ήδη, στη μικρή 18μηνη ιστορία της, αναπτύχθηκε σε σημείο που το εκκλησιαστικό συμβούλιο της νεοσύστατης ενορίας αναγκάστηκε να εξετάσει σχέδια ανακαινιστικών εργασιών για την επέκταση της χωρητικότητας του ναού. Οι ανακαινίσεις αυτές επικεντρώνονται στην ανέγερση παραπλεύρως του ναού αίθουσας εκδηλώσεων, κουζίνας, και χώρων υγιεινής. Τούτο θα επιτρέψει στη συνέχεια στην ενορία να ανακτήσει τον χώρο της υπάρχουσας κουζίνας και να τον επαναφέρει στην αρχική του λειτουργία ως ιερό του ναού, πράγμα το οποίο, με τη σειρά του, θα αποδώσει περισσότερο χώρο στον κυρίως ναό για το εκκλησίασμα. Τα σχέδια των ανακαινιστικών αυτών εργασιών έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο

βαθμό και η ενορία ήδη πραγματοποιεί ερανικές εκδηλώσεις για την υλοποίηση στο εγγύς μέλλον του σημαντικού τούτου έργου επέκτασης.



Στο εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η εορτή του Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ ακολουθείται από την εορτή - στις 12 Ιουλίου - του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Αν και η μέρα αυτή ήδη γιορταζόταν κάθε χρόνο σ' όλους τους ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, φέτος ο εορτασμός ήταν ιδιαιτέρως σημαντικός εκ του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη φορά που εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου από της ανακηρύξεώς του, υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, σε έφορο και προστάτη της Αυστραλίας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Τιμώντας το γεγονός αυτό και τον Άγιο, στον Αρχιεπισκοπικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας τελέστηκαν αποβραδής Αρχιερατικός Εσπερινός και, ανήμερα της εορτής, ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκοπικού Επιτρόπου Αδελαΐδος, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σινώπης κ.

Σιλουανού, με μεγάλη προσέλευση των πιστών. Ακολούθως, ο Θεοφιλέστατος ευλόγησε την εόρτιο τράπεζα που παρέθεσαν στο εκκλησίασμα το εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών της ενορίας. Η μνήμη του εφόρου και προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, Αγίου Παΐσιου, γιορτάστηκε μεγαλοπρεπώς σ' όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Αδελαΐδος, όπως και σ' όλους τους ναούς της Αυστραλίας. Την ευχή του νά 'χουμε και τις πρεσβείες του προς Κύριον.



Πηγή: [greek.vema.com.au](http://greek.vema.com.au)