

Η Κύπρος μνημόνευσε σήμερα τα 13 θύματα της έκρηξης στο Μαρί

/ [Γενικά Θέματα](#)



Στην Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο Μαρί, Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», χοροστάτησε σήμερα ο [Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος](#). Η Κύπρος μνημόνευσε σήμερα τα 13 θύματα της έκρηξης στο Μαρί, η οποία σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2011 και βύθισε τη χώρα στο πένθος.

Στις 8 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη και εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο στο μνημόσυνο των ηρώων του Μαρί στη Ναυτική Βάση “Ευάγγελος Φλωράκης”, στο Μαρί.

Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ, στην Κοφίνου. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το τρισάγιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι βρίσκεται εκεί “πρώτα και πάνω από όλα εκ μέρους της Πολιτείας ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας” να απολογηθεί για “τα τραγικότερα λάθη που έγιναν από πλευράς της Πολιτείας, για όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία”.

Τουλάχιστον, όπως είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, “η θυσία τους θα πρέπει να αποτελεί οδοδείκτη για όλους εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης, να μην οδηγηθούμε ξανά σε τέτοιου είδους ανθρώπινες τραγωδίες”.

Σε ανάρτησή για τη σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγραψε:

“Για 13η χρονιά το πρωινό της 11ης Ιουλίου είναι βουβό και πένθιμο. Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή στους 13 αδικοχαμένους ηρωομάρτυρες, που έφυγαν από τη ζωή εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα. Βρισκόμαστε εδώ, για να αποδώσουμε τις δέουσες τιμές στους ήρωές μας και την ίδια ώρα, για εμένα, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σας κοιτάξω στα ματια και να εκφράσω τις ειλικρινείς απολογίες της Πολιτείας για λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία.

Είμαι εδώ μαζί σας, ανάμεσά σας, και δίπλα σας, εξ ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυπριακού λαού, για να μεταφέρω την ειλικρινή υπόσχεση ότι η θυσία των δικών σας ανθρώπων έγινε το αμετάβλητο σημείο αναφοράς για την υπευθυνότητα που οφείλουν να επιδεικνύουν όσοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές.

Η τραγωδία της 11ης Ιουλίου 2011 οφείλεται σε μια αλληλουχία λαθών, ενεργειών και συμβάντων που έχουν ένα κοινό σημείο- πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς: Την έλλειψη έγνοιας και μέριμνας, την οποία όφειλαν να επιδείξουν πολλοί από όσους βρίσκονταν στα ανώτατα επίπεδα της διοικητικής, στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, η Πολιτεία, το Κράτος έμεινε ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο στα μάτια των πολιτών του, στα μάτια όλων εσάς.”